

Μητροπολίτης Βεροίας προς μαθητές: «Μιμηθείτε και σείς το παράδειγμα των Τριών Ιεραρχών»

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας



© Kosmas Karagiannis IMBNK

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε το απόγευμα της Δευτέρας 29ης Ιανουαρίου 2024, στον Πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής των Αγίων Τριών Ιεραρχών και κήρυξε τον θείο λόγο στον κατάμεστο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

Μετά το πέρας του Πανηγυρικού Εσπερινού πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη βράβευση των αριστούχων μαθητών Γυμνασίου της πόλεως, την οποία παρουσίασε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αλεξανδρείας και προιστάμενος του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Ανθόπουλος.

Απευθυνόμενος προς το πλήθος των μαθητών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.

Παντελεήμων τους προέτρεψε να μιμηθούν το παράδειγμα των Τριών Ιεραρχών.

Αναλυτικά ο Σεβασμιώτατος ανέφερε:

«Πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἔρασταί, συνελθόντες ὕμνοις τιμή-σωμεν», ψάλαμε προ ολίγου προς τιμήν των τριών Ιεραρχών, των κορυφαίων διδασκάλων, των προ-στατών της Παιδείας και των Γραμ-μάτων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας.

Και συνήλθαμε όντως για να τι-μήσουμε τους μεγίστους διδασκά-λους και φωστήρες όχι μόνο της Εκκλησίας αλλά και ολοκλήρου της ανθρωπότητας, διότι οι πάντες οφείλουμε τιμή και έπαινο και ευγνωμοσύνη στους τρεις αυτούς σοφούς ιεράρχες, στον Μέγα Βασί-λειο, τον άγιο Γρηγόριο τον Θεο-λο-γο και τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσό-στομο.

Τους οφείλουμε τιμή και έπαινο και ευγνωμοσύνη όχι μόνο γιατί με τα συγγράμματά τους μας διδά-σκουν και μας καθοδηγούν, αλλά και γιατί με το έργο τους μας δίδαξαν πως η γνώση και η σοφία γίνεται πράξη και εφαρμόζεται στη ζωή των ανθρώπων και του κο-σμου. Και ακόμη, γιατί με τη ζωή τους μας έδειξαν ποιος είναι ο αλη-θινά μορφωμένος άνθρωπος.

Και αυτό, γιατί η ζωή και η στάση τους μας δίδαξε ότι σοφός δεν είναι αυτός που κατέχει τη γνώση και τη σοφία του κόσμου, αλλά αυτός που μπορεί να την αξιοποιεί για να ελέγχει τον εαυτό του, για να νικά τις αδυναμίες του, για να υπερ-βαί-νει τα ελαττώματά του και να προ-οδεύει στο αγαθό.

Σοφός είναι όχι αυ-τος που ικανο-ποι-είται μόνο από την επιτυχία του στις σπουδές του, από τα «άριστα» και τους επαίνους των συμμαθητών ή των καθηγητών του, αλλά αυτός που θέτει τις γνώσεις του και τη σοφία του στη διάθεση του κοινω-νικού συνόλου και των συναν-θρω-πων του.

«Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δέ ἀγάπη οἰκοδομεῖ», γράφει ο απόστολος Παύλος, ο ιδρυτής της τοπικής μας Εκκλησίας. Η γνώση δηλαδή κάνει τον άνθρωπο επηρμένο, τον οδη-γεί στο να περιφρονεί τους άλλους γυ-ρω του ή να νομίζει ότι μπορεί με τις δεξιότητες και τις ικανότητές του να τον εκμεταλλευθεί ή και να τον βλάψει. Αντίθετα, συνεχίζει ο πρωτοκορυφαίος απόστολος, η αγά-πη είναι αυτή που βοηθά και είναι ωφέλιμη και σε αυτόν που την προσφέρει και γι' αυτούς που την λαμβάνουν. Η αγάπη είναι άλλωστε εκείνη που μετριάζει και χαλιναγωγεί την υπερηφάνεια που δημιουργεί η γνώση, ώστε και αυτή να αποδεικνύεται ωφέλιμη και χρη-σιμη στους ανθρώπους.

Αν οι τρεις Ιεράρχες διακρίθηκαν μεταξύ των σοφών της εποχής τους αλλά και

κάθε εποχής, είναι γιατί συνδύασαν τη γνώση με την αγάπη. Χρησιμοποίησαν όσα διδάχθη-καν και όσα έμαθαν με την αγάπη στον Θεό και στους ανθρώ-πους. Γι' αυτό και αγαπήθηκαν και τιμήθηκαν και από τους συμμαθη-τες τους και από τους καθηγητές τους και από όλο τον κόσμο, από την εποχή τους μέχρι σήμερα, και γι' αυτό τους τιμούμε και εμείς ως προστάτες της Παιδείας μας, προ-βαλ-λοντάς τους ως πρότυπα και των μαθητών και των εκπαιδευ-τικών μας.

Απόψε όμως συγκεντρωθήκαμε εδώ, όπως κάθε χρόνο αυτή την ημέ-ρα, παραμονή της εορτής των τριών Ιεραρχών, για να τιμήσουμε και τους μαθητές και τις μαθήτριες των Γυμνασίων και των Λυκείων της πόλεώς μας, που αρίστευσαν την περασμένη χρονιά.

Η επιμέλειά σας, η αγάπη σας για τη μελέτη, ο ζήλος σας για τη μορ-φωση μαζί με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση των καθηγητών σας αλλά και των οικείων σας, σας έκαναν να διαπρέψετε στα μαθή-μα-τα και να διακριθείτε ανάμεσα στους συμμαθητές και τις συμμα-θήτριές μας.

Τα άριστα αποτελέσματα αλλά και ο έπαινος της τοπικής μας Εκκλησίας, η οποία πάντοτε παρα-κολουθεί με στοργή και ενδιαφέ-ρον την πορεία σας και εύχεται για την πρόοδό σας, σας προσφέρουν ασφαλώς χαρά και ικανοποίηση. Και την δικαιούσθε.

Μην αρκεσθείτε όμως μόνο στις άριστες επιδόσεις σας στα μαθή-μα-τα και στην ικανοποίηση που σας προσφέρουν. Μιμηθείτε και σείς το παράδειγμα των τριών μεγίστων Ιεραρχών και αξιοποιείστε τις γνώσεις σας, τις ικανότητες και τις δεξιότητές σας για το κοινό καλό. Γίνετε και σείς στο σχολικό σας περιβάλλον και στην παρέα σας φω-τεινά πρότυπα αγάπης προς όλους, σεβασμού της προσωπικό-τητος των ανθρώπων και της ιδιαι-τερότητος του καθενός. Γίνετε προ-τυπα αλληλεγγύης, κοινω-νι-κης ευαισθησίας και καλής συμπε-ρι-φοράς προς όλους.

Τα σχολεία μας και η κοινωνία μας έχουν ανάγκη από θετικά παρα-δείγματα, ώστε να μην έχουν θέση μέσα στο σχολικό περιβάλλον περιστατικά βίας ή κακοποιητικής συμπεριφοράς· να μην επιδρούν σε αυτά τα αρνητικά παραδείγματα καταχρήσεως των κοινωνικών δι-κτύων και της τεχνητής νοημοσύ-νης, αλλά και επικίνδυνων συνη-θειών που παρασύρουν δυστυχώς κάποιους συνομιλήκους σας σε επι-κίνδυνα μονο-πα-τια.

Δώστε εσείς με τη στάση σας, με τη ζωή σας, με την επιμέλεια και τις επιδόσεις σας ένα φωτεινό παρά-δειγμα στο σχολείο σας και στη συντροφιά σας, όπως το έκα-ναν και οι άγιοι τρεις Ιεράρχες.

Συγχαίροντάς σας για μία ακόμη φορά, τόσο εσάς όσο και τους διδασκάλους σας αλλά και τους γο-νεείς σας, για την αριστεία σας, εύχομαι πατρικά και εγκάρδια οι άγιοι τρεις Ιεράρχες να σας ευλο-γούν πάντοτε και σας και όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων μας και τους εκπαι-δευτικούς μας, που κοπιάζουν για να σας μεταδώσουν τη γνώση και να μορφώσουν την προσωπικό-τητά σας, και να σας ενισχύουν πάντοτε με τη χάρη τους.

Ο Θεός να σας ευλογεί και οι άγιοι τρεις μεγάλοι Ιεράρχες να σας σκέπουν και να σας καθοδηγούν στη ζωή σας.»

[Περισσότερες φωτογραφίες στο άλμπουμ:](#)



© Kosmas Karagiannis IMBNK