

Μήνυμα Μητροπολίτη Κορίνθου υπέρ της διατήρησης των αξιών και των παραδόσεων

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους



Ο Σεβασμιώτατος [Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος](#) τίμησε την εορτή των Τριών Ιεραρχών, τελώντας Αρχιερατική Θεία Λειτουργία την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024, στον κατάμεστο από μαθητές, μαθήτριες, διδασκάλους και γονείς Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου, στην Κόρινθο. Κατά την διάρκεια του Κοινωνικού ανεγνώσθη από τον Αρχιερατικό Επίτροπο Κορίνθου-Λουτρακίου Αιδεσ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Παναγιώτη Μαυραγάνη το μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για την εορτή των Τριών Μεγίστων Φωστήρων του Γένους και της Εκκλησίας μας.



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος στην σύντομη αναφορά του, προ της απολύσεως, μοιράστηκε μαζί με τους παρισταμένους την αγωνία του ότι, κάποιιοι προσπαθούν με «λύσσα και μανία» να μας αποκόψουν από τις ρίζες μας και από τους πνευματικούς Πατέρες μας, οι Οποίοι ολόφωτοι από την θείκη και κοσμική σοφία, ερμήνευσαν την δημιουργία, την ζωή, ακόμα τον τρόπο που οφείλουμε να ζούμε. Οι Τρείς Ιεράρχες, που έζησαν πριν από δεκαεπτά (17) ολόκληρους αιώνες, είχαν την γνώση και την κατάρτιση, ώστε η διδασκαλία και το έργο Τους να εκφράζει διαχρονικές και οικουμενικές αξίες που αφήνουν εκστατικό τον σύγχρονο άνθρωπο. Γι' αυτό και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο μήνυμά Της, για την Εορτή των Τριών Ιεραρχών, επισημαίνει ότι οι Άγιοι αυτοί αποτελούν πρότυπο για την βιοτική και πνευματική βελτίωση, όχι μόνο των Χριστιανών αλλά και κάθε ανθρώπου.



Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρός Χριστόδουλος, μάλιστα βλέποντας την άρνηση κάποιων ανθρώπων για κάθε τι παραδοσιακό και για ό,τι προέρχεται από την σοφία των Πατέρων μας, και την προσπάθεια τους να προωθήσουν σκέψεις, ιδέες και σοφίες προερχόμενες από την Ευρώπη, αποκαλούσε αυτούς τους ανθρώπους «ευρωλιγούρηδες», λοιδορώντας τον άκρατο μιμητισμό και την δουλική υποτέλεια τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά οδήγησαν την Χώρα μας στην καταστροφή και οι συνθήκες, που μας επέβαλαν να ζούμε, προκάλεσαν βία, πολέμους, αισχροκέρδεια, εκμετάλλευση και κάθε τι σιχαμερό και αηδιαστικό που υπάρχει σήμερα και απαιτεί να επιβληθεί στανικά και μάλιστα ως δικαίωμα στην κοινωνία μας. Και ενώ αυτοί, που μας επέβαλαν όλα αυτά τα τάχα «μοντέρνα» και «δημοκρατικά», εξακολουθούν με τα όπλα να παριστάνουν τους μεγάλους και να καταστρέφουν τους Λαούς, κάποιοι από εμάς αγωνιζόμαστε με «νύχια και με δόντια» να κρατήσουμε τις παραδόσεις μας, να διαφυλάξουμε τις αξίες μας και να διατηρήσουμε την Πίστη μας. Αυτό που μας παρουσιάζουν δήθεν για σοφία, για «εξέλιξη», για λύτρωση αποδεικνύεται φληνάφημα και καταστρεπτικό όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλον τον κόσμο και η «ταλαίπωρη» Εκκλησία μας, στέκει σχεδόν ολομόναχη να επιμένει να καθαρίσει, με τα ζείδωρα νάματα της Πίστεώς μας, τα γεμάτα από την «τσίμπλα της αμαρτίας» μάτια τους για να κατανοήσουν επιτέλους πως πρέπει να μεγαλώνουμε τα νιάτα μας, ώστε η Πατρίδα μας να έχει μέλλον και να μην αυτοκαταστραφεί...



Οι Τρεις Ιεράρχες, οι Έλληνες-Καππαδόκες και Ορθόδοξοι Πατέρες μας, είναι οι πραγματικά Μεγάλοι που με την σοφία τους μπορούν να κατευθύνουν την ζωή μας, να μας ειρηνεύσουν και να μας γαληνέψουν δίδοντάς μας το νόημα της ζωής, την πραγματική σοφία διδάσκοντας μας την αγάπη για τον Θεό, τον συνάνθρωπο και τον εαυτό μας και έτσι μέσω του έργου Τους να αντιληφθούμε την αξία Τους, τη διαχρονικότητά Τους και το Οικουμενικό πνεύμα Τους.



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος ολοκλήρωσε την νουθεσία του προς τα παιδιά ευχόμενος οι Άγιοι να φωτίζουν τα παιδιά όλης της Οικουμένης, τους διδασκάλους τους αλλά και τους ηγέτες των τόπων που καμώνονται τάχα πως είναι Χριστιανοί... αλλά χωρίς το Χριστό και το Ευαγγέλιό Του.

Περισσότερες φωτογραφίες:













