

Λιτά τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Ιερισσού Θεοκλήτου

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου



Με λιτό τρόπο εόρτασε τα ονομαστήριά του ο [Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος](#) την Κυριακή 25η Φεβρουαρίου 2024 και τη Δευτέρα 26η Φεβρουαρίου 2024.

Την παραμονή της Εορτής ετελέσθη ο Εσπερινός του Αγίου, στον οποίο εχοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων, με συμπροσευχομένους τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κ. Μακάριο, Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνο, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Πλάτωνα και τους Θεοφιλεστάτους Επισκόπους Αμορίου κ.

Νικηφόροι, Καθηγούμενο της Πατριαρχικής Ιεράς Μονής Βλατάδων, Τεγέας κ. Θεόκλητο και τον εορτάζοντα Μητροπολίτη κ. Θεόκλητο.

Πλειάδα Κληρικών, τόσο από την Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, όσο και από άλλες Ιερές Μητροπόλεις συμμετείχαν στην Ιερά Ακολουθία, μαζί με τον ευλογημένο Λαό του Θεού που προσήλθε για να τιμήσει τον εορτάζοντα Άγιο και τον Ποιμενάρχη του.

Επικεφαλής του Λαού η Αντιπεριφερειάρχης κα Αικατερίνη Ζωγράφου, ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αριστοτέλη κ. Ιωάννης Κέκερης, ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη κ. Γεώργιος Θαλασσινός, ο Αντιδήμαρχος Βόλβης κ. Νικόλαος Πανταζίδης, η Πρόεδρος της Αρναίας κα Ειρήνη Γιαννούση, η Πρόεδρος του Αγίου Προδρόμου κα Φανή Αναγνώστου, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι κ.ά.

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Θεόκλητος καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους αδελφούς του Αρχιερείς, ενώ τον λόγο εκήρυξε ο χοροστατών Αρχιερεύς.

Την κυριώνυμο ημέρα της Εορτής τόσο της Ακολουθίας του Όρθρου, όσο και της Θείας Λειτουργίας προέστη ο εορτάζων Ποιμενάρχης, συλλειτουργούντος του παραδελφού του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Τεγέας κ. Θεοκλήτου. Να σημειωθεί ότι και οι δύο Ιεράρχες είναι πνευματικά τέκνα του αιμνήστου Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κυρού Θεοκλήτου (Φιλιππαίου), έλαβαν την Ιερωσύνη από τα άγια χέρια του και στους οποίους έδωσε το όνομα του Αγίου Θεοκλήτου, προς τιμήν του φερωνύμου του Αγίου.

Τον λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος, εκφράζοντας τη χαρά του για την Εορτή του Αγίου του, τον οποίο τιμά ιδιαίτερα, εμνήσθη ημερών αρχαίων από τη διακονία του στην Ιερά Μητρόπολη Μαντινείας, δίπλα στον Γέροντά του κυρό Θεόκλητο, τόνισε ότι η έλευση από την Ιερά Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας του άλλοτε συναδέλφου του και νυν Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Τεγέας κ. Θεοκλήτου είναι ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο και την Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, ευχαρίστησε τους Άρχοντες και τον περιστώτα Λαό που κατέκλυσε το Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Παναγίας της Δακρυρροούσης του Επισκοπικού Μεγάρου και τέλος ευχαρίστησε τους Συνεργάτες του για τους κόπους τους να προετοιμάσουν και να φροντίσουν τα της Εορτής.

Προ της Απολύσεως της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος προεχείρισε σε Πνευματικό, δηλαδή εξομολόγο, τον Παν. Αρχιμανδίτη π. Νέστορα Γρίμπα, Εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Περιστερώνος και κατόπιν ετελέσθη

Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Γέροντος κυρού Θεοκλήτου.

Το Πλήρωμα της Ιεράς Συνάξεως ευχήθηκε τα δέοντα στον Μητροπολίτη κ. Θεόκλητο, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Αριστοτέλη κ. Στυλιανό Βαλιάνο, τους Αντιδημάρχους κ.κ. Νικόλαο Αυγερινό και Γεώργιο Θαλασσινό, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αριστοτέλη κ. Ιωάννη Κέκερη, την Πρόεδρο Αρναίας κα Ειρήνη Γιαννούση, τον Διοικητή και Συντονιστή Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας Αρχιπύραρχο κ. Θεόδωρο Κοσμίδη κ.ά.

Περισσότερες φωτογραφίες από τον Εσπερινό των ονομαστηρίων του Μητροπολίτη Ιερισσού κ. Θεοκλήτου στο άλμπουμ:



[Περισσότερες φωτογραφίες από τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη](#)

Ιερισσού κ. Θεοκλήτου στο άλμπουμ:

