

Όταν οι Βυζαντινοί βύθισαν τους Γότθους

/ [Ιστορία - Εθνικά Θέματα](#)



Το 550 μ.Χ. ο πόλεμος Βυζαντίου - Οστρογόθων συνεχίζονταν αιματηρότατος στην Ιταλία. Μετά τις πρώτες επιτυχίες οι Γερμανοί ανέκτησαν έδαφος υπό την ηγεσία του άξιου βασιλιά τους Τοτίλα ο οποίος περιόρισε τους Βυζαντινούς σε ορισμένες παράκτιες θέσεις, εισβάλλοντας μέχρι και στην Σικελία.

Ο Γερμανός βασιλιάς προχώρησε ακόμα και στην συγκρότηση στόλου 400 πλοίων με σκοπό να αμφισβητήσει την κατά θάλασσα βυζαντινή κυριαρχία και να απαγορεύσει την διά θαλάσσης αποστολή βυζαντινών στρατευμάτων στην Ιταλία.

Ο Τοτίλας παράλληλα αποφάσισε να πολιορκήσει την Αγκόνα, σημαντική ναυτική βάση των Βυζαντινών. Ο στρατός του περικύκλωσε την πόλη ενώ μια ναυτική μοίρα 47 γοθικών πλοίων την απέκλεισε από τη θάλασσα. Άλλα 300 γοθικά πλοία επέδραμαν στα Ιόνια νησιά και τις ακτές της Ηπείρου.

Ενώπιον αυτής της κατάστασης ο κυβερνήτης της Ραβέννα Βαλεριανός διέταξε τον στρατηγό Ιωάννη που βρισκόταν στη Δαλματία, να σπεύσει προς ενίσχυση της φρουράς της Αγκόνα. Ο Ιωάννης πράγματι έσπευσε με 38 πλοία προς την πολιορκημένη πόλη. Κατά τον πλου η μοίρα του ενώθηκε με 12 πλοία υπό τον Βαλεριανό.

Κατά θάλασσα αφανισμός

Η βυζαντινή μοίρα έγινε αντιληπτή από τη γοτθική που συμμετείχε στον αποκλεισμό της Αγκόνα. Οι Γότθοι ναύαρχοι Ινδούλφος και Γκιμπάλ αποφάσισαν να επιτεθούν αμέσως με τα 47 πλοία που διέθεταν. Οι δύο αντίπαλοι συναντήθηκαν βόρεια της Αγκόνα, ανοικτά της παράλιας πόλης Σενιγκάλια (Σένα Γκάλικα τότε).

Οι Γότθοι επιτέθηκαν ορμητικά αλλά ασύντακτα καθώς τόσο οι ναύαρχοι όσο και τα πληρώματα δεν είχαν και τόσο καλή σχέση με το υγρό στοιχείο. Σύντομα αρκετά γοτθικά πλοία διέσπασαν τον σχηματισμό και άρχισαν να πλέουν αυτόνομα κατά των βυζαντινών σκαφών που έπλεαν σε τέλεια παράταξη.

Τα μεμονωμένα γοτθικά σκάφη αποτέλεσαν εύκολο στόχο για τους Βυζαντινούς και σύντομα βυθίστηκαν. Οι Γότθοι ναύαρχοι διέταξαν τότε τα σκάφη τους να ανασχηματιστούν. Όμως λόγω απειρίας των πληρωμάτων, τα γοτθικά πλοία άρχισαν να συγκρούονται μεταξύ τους. Εν μέσω τέτοιας σύγχυσης οι έμπειροι Βυζαντινοί εφόρμησαν και άρχισαν να κυριεύουν με ρεσάλτο και να πυρπολούν το ένα μετά το άλλο τα γερμανικά πλοία.

Ο Ινδούλφος με 11 πλοία κατάφερε να ξεφύγει αλλά φτάνοντας στην ακτή κοντά στην Αγκόνα, αποβιβάστηκε με τους άνδρες του και έκαψε τα πλοία του. Τόσο πολύ είχε καταπέσει το ηθικό του. Ο Γκιμπάλ αιχμαλωτίστηκε όμως μαζί με πολλούς άνδρες από τα 36 γοτθικά πλοία που βυθίστηκαν. Οι Βυζαντινοί δεν έχασαν κανένα πλοίο και νικητές έφτασαν στην Αγκόνα.

Τα νέα της ήττας προκάλεσαν πανικό και στον γοτθικό στρατό που πολιορκούσε την πόλη ο οποίος ήρε την πολιορκία και τράπηκε κακήν - κακώς σε φυγή. Η νίκη των Βυζαντινών άλλαξε την πορεία του πολέμου. Ακολούθησε η μεγάλη αντεπίθεση υπό τον Ναρσή και η συντριβή των Γόθων.

Πηγή: history-point