

Θεσσαλονίκης Φιλόθεος: “Χωρίς ντροπή και ευθύνη χάσκουμε ανοήτως, βλέποντας τον ασταμάτητο διασυρμό της πίστης και της πατρίδας”

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Θεσσαλονίκης](#)



“Το 1821 παραμένει το μεγάλο σχολείο του απροσκύνητου ήθους της λευτεριάς, που μας καλεί όλους μας πάντοτε να προασπιζόμαστε την ελευθερία της συνείδησής μας”. Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο [Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος](#) κατά τον πανηγυρικό λόγο που εκφώνησε χθες, Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024, στην Αίθουσα Διαλέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, με αφορμή εκδήλωση για την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο πώς σήμερα αντιλαμβανόμαστε την αγάπη για την πατρίδα και την πίστη στον Θεό, δύο εκφράσεις οι οποίες αρκετές φορές γελοιοποιούνται από την τηλεόραση. “Χωρίς ντροπή και ευθύνη χάσκουμε ανοήτως, βλέποντας τον ασταμάτητο διασυρμό της πίστης και της πατρίδας. Δεν είναι αλήθεια ότι έχουμε φτιάξει μια παιδεία όπου η αγάπη στην πατρίδα θεωρείται φασισμός και η προσευχή των

μαθητών είναι πέντε τελετουργικές φράσεις χωρίς νόημα;”, είπε.

Επίτιμο μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Ο Παναγιώτατος κ. Φιλόθεος ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τιμή που, όπως επισήμανε, αντανακλάται στην μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, κ. Βασίλειος Πάππας, ενώ το «παρών» έδωσαν ο υφυπουργός Εσωτερικών, Στάθης Κωνσταντινίδης, βουλευτές και εκπρόσωποι αρχών.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ανέπτυξε την ομιλία με θέμα: **“Από την απελευθέρωση των τόπων στην ελευθερία των συνειδήσεων”**. Επισήμανε την ανάγκη να αγωνιστούμε για την απελευθέρωση “από τον ναρκισσισμό, τη διαίρεση, την ανηθικότητα, την ανοησία, τον φθόνο, την κακία, την υποκρισία και την αναλγησία των ισχυρών έναντι των αδυνάτων, τα ταπεινά και εφήμερα στα οποία καθημερινά καταναλώνουμε όλοι σχεδόν τη ζωή μας”. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του υπογράμμισε ότι *“στο όνομα της ελευθερίας και του Θεού, πολλές φορές στον διάβα της ανθρώπινης ιστορίας έγιναν και εγκλήματα, από ανθρώπους που καπηλευτήκαν την έννοια, την αξία και το όραμα της ελευθερίας”*.

“Στον αντίποδα των δήθεν προασπιστών της ελευθερίας”, πρόσθεσε, υπήρξαν οι ήρωες του γένους, όλοι εκείνοι που δεν άντεχαν το μασκαρεμένο ψέμα, τις απατηλές ελπίδες και τα μπαλωμένα όνειρα, αλλά επιθυμούσαν, “μακριά από τους νεκρώσιμους ήχους των κάθε λογής πλάνων να κατασπαράξουν το ψευδομόρφωμα ελευθερίας, μέσα στο οποίο κάποιοι ήθελαν να τους βάλουν” και “να βρουν με οποιαδήποτε κόστους και οποιαδήποτε διακινδύνευση και της ζωής τους ακόμη, την αληθινή ελευθερία”.



Ο αληθινός πατριωτισμός

Ο Μητροπολίτης κ. Φιλόθεος σημείωσε ότι δεν έχει νόημα η ισχύς χωρίς ελευθερία και αναφέρθηκε στο γνωστό τραγούδι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου για να επισημάνει *“είναι ελεύθερος ο προσεκτικός στη δύναμη του, ο προσεκτικός στην ισχύ του ή μήπως τελικά πραγματικά ελεύθερος είναι εκείνος που σαν τους ήρωες του γένους χαιρετά την εξουσία, κρατάει την ουσία και ονειρεύεται;”*

Υπογράμμισε μεταξύ άλλων, ότι *“πολλές φορές αφήσαμε την ίδια την πατρίδα μας να γίνει πλακάτ και λάβαρο στην υπηρεσία πολιτικών αντιπαραθέσεων»* και χαρακτήρισε επικίνδυνη *«τη σύνδεση των ιερών και των οσίων του γένους με τις πολιτικές σκοπιμότητες και τους αναπόφευκτους κλυδωνισμούς τους”*.

“Ο αληθινός πατριωτισμός είναι λιβάνι που καίει μέσα στην ψυχή του γένους και όχι τσιγάρο στα χέρια περιστασιακών ιδεολογιών”, συμπλήρωσε.

Η αγάπη για την πατρίδα θεωρείται φασισμός

“Κάθε σκηνοθετικός μπορεί να γελοιοποιεί από την τηλεόραση την αγάπη στην πατρίδα και την πίστη στο Θεό. Και εμείς όλα αυτά τα βλέπουμε στις άνετες πολυθρόνες μας και γελάμε. Διασκεδάζουμε βλέποντας να γελοιοποιούνται οι ήρωες. Χωρίς ντροπή και ευθύνη χάσκουμε ανοήτως, βλέποντας τον ασταμάτητο διασυρμό της πίστης και της πατρίδας. Δεν είναι αλήθεια ότι έχουμε φτιάξει μια παιδεία όπου η αγάπη στην πατρίδα θεωρείται φασισμός και η προσευχή των μαθητών είναι πέντε τελετουργικές φράσεις χωρίς νόημα;”, τόνισε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.

“Μέλημα μας ως είναι ο γιορτασμός της απελευθέρωσης του γένους να γονιμοποιήσει και σήμερα τις ιστορικές μνήμες, τώρα που και πάλι πρέπει να προασπίσουμε την ταυτότητα και την αξιοπρέπειά μας. Θα χρειαστεί κόπος και χρόνος ίσως και θυσίες, άλλωστε για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Το χρωστάμε στο Θεό μας, στον εαυτό μας, στο παρελθόν και στο παρόν, και κυρίως στο μέλλον μας, στα παιδιά, που δεν πρέπει να υποχρεωθούν και να ζήσουν ανεχόμενα τα αφόρητα και υποφέροντας τα ανυπόφορα”, υπογράμμισε.

“Το 1821 παραμένει το μεγάλο σχολείο του απροσκύνητου ήθους της λευτεριάς, που μας καλεί όλους μας πάντοτε να προασπιζόμαστε την ελευθερία της συνείδησής μας. Ο εορτασμός της εθνικής μας παλιγγενεσίας μας δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να επανεξετάσουμε την πορεία μας, να δούμε στην ψυχή μας στην οικογένειά μας τι λάθος έχουμε κάνει και πως θα πρέπει να το διορθώσουμε. Και αυτό τελικά θα είναι το μοναδικό αληθινό στεφάνι μυρτιάς που μπορούμε πράγματι να καταθέσουμε στη μνήμη των αγωνιστών της πατρίδας μας”, επισήμανε.



Πληροφορίες: ΑΠΕ -ΜΠΕ