

31/03/2024

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Αυτός που αγαπά αληθινά είναι έτοιμος να θυσιάσει και να τολμήσει για τον Χριστό»

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Δημητριάδος και Αλμυρού



Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Νέας Ιωνίας Βόλου λειτούργησε την Β' Κυριακή των Νηστειών (Γρηγορίου Παλαμά), 31 Μαρτίου 2024, ο [Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος](#), παρουσία πλήθους πιστών.

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ, πριν από την οποία ο Κύριος συγχώρησε τις αμαρτίες του.

Δείτε το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου για την Β' Κυριακή Νηστειών:

``

«Ο Χριστός δείχνει ότι έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων γιατί αυτές είναι που χωρίζουν την σχέση του κάθε ανθρώπου με τον ίδιο τον Θεό αλλά και με τον άνθρωπο. Η αμαρτία είναι αρρώστια της ψυχής μας, που επιδρά και στο σώμα, είμαστε ψυχοσωματικές οντότητες, όχι μόνο ύλη. Αρρωσταίνει το σώμα, όταν άρρωστη είναι η ψυχή, πονάει και η ψυχή, όταν άρρωστο είναι το σώμα. Ο Κύριος θεράπευσε και αποκατέστησε τον όλο άνθρωπο...», τόνισε.



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος αναφέρθηκε στο έργο της ιεράς Εξομολογήσεως, τονίζοντας ότι «αυτή η περίοδος που διανύουμε είναι κατεξοχήν περίοδος συγχωρήσεως και μετανοίας, είναι περίοδος που καλούμεθα να αναγνωρίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό μέσα από το μυστήριο της μετανοίας, να πάρουμε την άφεση που μας δίνει το Άγιο Πνεύμα και ο ίδιος ο Χριστός, γιατί στο μυστήριο της εξομολογήσεως δεν είναι δύο, ο ιερέας

και ο εξομολογούμενος, αλλά τρεις, είναι και ο Χριστός παρών, ο ιερέας εκείνη την ώρα δανείζει το σώμα του και ο πιστός καλείται να ομολογήσει τις αμαρτίες του ενώπιον του Κυρίου για να ξαναβαπτιστεί και να κοινωνήσει το Σώμα και το Αίμα του Χριστού».



Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι «στη ζωή μας, βέβαια, θα υπάρχουν πάντοτε και οι φαρισαίοι, που συχνά βρίσκονται και μέσα μας. Αυτό συμβαίνει όταν είμαστε έτοιμοι να κρίνουμε και να κατακρίνουμε το έργο της Εκκλησίας, τον αδελφό μας τον ίδιο τον Χριστό μη αναγνωρίζοντας Τον. Χωρίς να το καταλάβουμε, μετατρέπομαστε σε φαρισαίους, νομίζοντας πως μόνον εμείς κατέχουμε την αλήθεια και κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα».



Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος επεσήμανε ότι «το σημερινό θαύμα έχει μία ιδιαιτερότητα, την αγάπη των φίλων του παραλυτικού, οι οποίοι πίστευαν ότι ο Χριστός μπορεί να τον θεραπεύσει, και ενώ το πλήθος δεν τους επέτρεπε να τον πάνε στο Χριστό αυτοί τόλμησαν και βρήκαν τον τρόπο. Οι τέσσερις φίλοι ενώ δεν άκουσαν την ομιλία του Κυρίου έκαναν πράξη αυτό που ζητάει ο Κύριος από τους ανθρώπους, την Αγάπη, αυτό είδε ο Κύριος..., ήταν τόση πολύ η αγάπη των φίλων που ο Θεός την εκτίμησε και θεράπευσε τον παραλυτικό.. Αυτό είναι που μας καλεί ο Ίδιος να θυσιάσουμε κάτι από τον εαυτό μας, να τολμήσουμε για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε κάποιον να γνωρίσει τον Ίδιο τον Χριστό».

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος επέστησε την προσοχή μας να αφήσουμε στην άκρη την κατάκριση και να μην βιαστούμε να πάρουμε τη θέση του Θεού κρίνοντας τους άλλους, αλλά να αναζητήσουμε αυτή τη περίοδο που απλώνεται μπροστά μας την αληθινή μετάνοια ζητώντας τη συγχώρεση και το έλεος από τον Χριστό.

