

Αμερικής Ελπιδοφόρος: “Θλιβερή αδικία έως και σήμερα η εισβολή στην Κύπρο”

[Οικουμενικό Πατριαρχείο](#) / [Αρχιεπισκοπή Αμερικής](#)



“Η εισβολή τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ στην Κύπρο σαρανταπέντε χρόνια πρὶν, ἡ ἐκτόπιση τῶν κατοίκων της, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν πρόσφυγες στην ἴδια τους τὴν πατρίδα, καὶ ὁ βίαιος διαχωρισμὸς τῆς νήσου παραμένουν ἕως καὶ σήμερα μία θλιβερὴ ἀδικία” αναφέρει, μεταξύ ἄλλων, ὁ Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος στο σημερινό μήνυμά του με ἀφορμὴ τὴν 45ῃ “Μαύρη” Επέτειο της Εισβολῆς στην Κύπρο.

Αναλυτικὰ ὅλη ἡ ἐγκύκλιος: Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴν Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς

Προσφιλείς Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ὅπως πολλοὶ ἀπὸ σᾶς γνωρίζετε, τὴν σημερινὴ ἡμέρα σηματοδοτεῖ ἓνα πολὺ σημαντικὸ γεγονός στὴν ἱστορία τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς Ὁμογενείας. Ἡ εἰσβολὴ τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ στὴν Κύπρο σαράντα-πέντε χρόνια πρὶν, ἡ ἐκτόπιση τῶν κατοίκων της, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν πρόσφυγες στὴν ἴδια τους τὴν πατρίδα, καὶ ὁ βίαιος διαχωρισμὸς τῆς νήσου παραμένουν ἔως καὶ σήμερα μία θλιβερὴ ἀδικία. Δὲν μπορούμε νὰ ξεχάσουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἰδρύθηκε ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους Παῦλο, Βαρνάβα καὶ Μάρκο τὸν Εὐαγγελιστῆ, καὶ ὅτι εἶναι Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἀπέκτησε καθεστῶς αὐτοκεφαλίας μὲ ἀπόφαση Οἰκουμενικῆς Συνόδου (Ἔφεσος 431 μ.Χ.). Ὁ νησιωτικὸς αὐτὸς λαὸς μὲ ἱστορία πλεον τῶν δέκα χιλιάδων ἐτῶν, ἔχει ὑποφέρει πολλὰ διαμέσου τῶν αἰώνων ἀλλὰ ἔχει ἀντέξει ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς δοκιμασίες καὶ τὶς ταλαιπωρίες.

Ὅχι μόνο ὡς Ὀρθόδοξοι ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀπλοὶ ἄνθρωποι πρέπει νὰ προσευχόμεθα γιὰ δίκαιη καὶ ἄμεση λύση γιὰ τὴν Κύπρο. Ἡ βία γεννᾷ μόνο βία, καὶ οἱ δυνάμεις καὶ τὰ κράτη ποὺ βρίσκονται πέραν τῶν ὑδάτων τῆς Κύπρου ὀφείλουν νὰ διαπραγματεύονται μαζί της καὶ νὰ μὴ παρεμβαίνουν. Τὴν εἰρήνην μποροῦν νὰ τὴν ἐπιτύχουν οἱ ἴδιοι οἱ Κύπριοι μόνοι τους.

Τὴν ἡμέρα αὐτὴ, καθὼς θρηνοῦμε τὴν ἀπώλεια ἀνθρώπων, τὴν καταστροφὴ μνημείων καὶ τὴ βία, ἡ ὁποία ποτὲ δὲν ἀποτελεῖ λύση γιὰ τὴν ἀνθρώπινη οἰκογένεια, ἃς προσφέρουμε κάτι παραπάνω ἀπὸ τὶς προσευχές μας, ἀφοῦ τιμοῦμε τὴ μνήμη ἐκείνων ποὺ ἀναπαύονται ἐν εἰρήνῃ. Ἄς συστρατευθοῦμε μὲ τοὺς συνανθρώπους μας, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νὰ βοηθήσουν, καὶ ἃς ἐνθαρρύνουμε τοὺς ἔμπιστους συνεργάτες μας νὰ βροῦν λύσεις. Εἶναι πολλὰ αὐτὰ ποὺ μπορούμε νὰ κάνουμε ὡς Ἀμερικανοὶ μέσω τῆς κυβερνήσεώς μας. Ἡ Κύπρος ἀποτελεῖ μὲν ἠθικὸ ζήτημα γιὰ κάθε ἄνθρωπο, περισσότερο ὅμως γιὰ μᾶς, ποὺ μᾶς ἐνώνει μὲ τοὺς ἀδελφοὺς Κυπρίους ἢ κοινὴ πίστη καὶ ἀκόμη τὸ ἴδιο αἷμα.

Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ δώσῃ γρήγορη καὶ δίκαιη λύση γιὰ ὅλους τοὺς Κυπρίους, καὶ νὰ τοὺς χαρίσῃ ἐλπίδα, δικαιοσύνη καὶ ἐθνικὴ συσπείρωση, ἡ ὁποία ὀδηγεῖ στὴν εἰρήνη καὶ στὴν εὐημερία γιὰ ὅλους.

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος