

Μαρωνείας Παντελεήμων για Μεγάλη Παρασκευή: Ας γίνουμε το αλάτι της γης, προσφέροντας αδιακρίτως ευγένεια, σεβασμό, κατανόηση

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής](#)



“Η αγάπη, η ανεξικακία και η συγχωρητικότητα προς όλους να είναι για εμάς ένας καθημερινός αγώνας”. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος [Μητροπολίτης Μαρωνείας](#) και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων στην εγκύκλιό του για την Μεγάλη Παρασκευή.

“Ζούμε σε εποχές δύσκολες. Υπερπλεονάζει η αμαρτία. Οι καρδιές των ανθρώπων παγωμένες από την έλλειψη αγάπης για τον συνάνθρωπο, συντηρούν ένα αρρωστημένο εγώ· δεν αφήνεται χώρος στο εμείς. Ο κόσμος έχει χάσει κάθε χάρη και ομορφιά, γιατί έχει κατακτήσει θέατρο μίσους και εχθροπάθειας, ανταγωνισμών και συγκρούσεων. Ας μη γινόμαστε εμείς κομμάτι αυτής της σκοτεινής παρακμής, αλλά ας φροντίζουμε, ακολουθώντας την εντολή και το παράδειγμα του Κυρίου μας, να γινόμαστε το αλάτι της γης, προσφέροντας

αδιακρίτως προς όλους ευγένεια, σεβασμό, κατανόηση. Η αγάπη, η ανεξικακία και η συγχωρητικότητα προς όλους να είναι για εμάς ένας καθημερινός αγώνας. Δύσκολος και βαρύς φαίνεται, εάν τον αναλάβουμε μόνοι μας. Όμως αυτό δεν το επιτρέπει ο Κύριος και Θεός μας. Ακόμη και από τον Σταυρό Του, θα βρίσκει πάντοτε αιτία να μας δικαιώσει, κι ας μη το αξίζουμε“, υπογράμμισε ο Σεβασμιώτατος.

Παρακάτω ολόκληρη η εγκύκλιος του Μητροπολίτη Μαρωνείας:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 106η

Έπί τη Ἁγία καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ ,βκδ´ (2024)

Π ρ ό ς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοὶ μου Ἀδελφοί,

Ἀκοῦστε μὲ προσοχή ἀδελφοί μου ἐτούτῃ τὴν πένθιμῃ ὥρᾳ τὸν λόγο πού ἀκούγεται ἀπό τὸν Ἰησοῦ πάνω στὸν Σταυρό: «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς· οὐ γάρ οἶδασι τί ποιοῦσι».

Παρακολουθῆστε νοερά τὸν Χριστό ἀνάμεσα στοὺς δύο συσταυρωμένους ληστές, ἐξευτελισμένο, συκοφαντημένο, προδομένο ἀπὸ τὸν μαθητὴ Του, ἐγκαταλελειμμένο σχεδόν ἀπὸ ὅλους, στὴν κορυφαία στιγμή τοῦ πόνου, νὰ ἐκφράζει αὐτά τὰ λόγια τῆς ὑψίστης ἀγάπης : «Πατέρα συγχώρεσέ τους, δὲν κατανοοῦν τί κακό κάνουν».

Ὅλη ἡ ἐπίγεια δράση τοῦ Κυρίου ἀναλώθηκε σὲ λόγους καὶ πράξεις ἀγάπης, σὲ εὐσπλαχνία πρὸς τὸν λαό Του. Καὶ τώρα, ὁ ἴδιος ὁ λαός πού εὐεργετήθηκε ἀπὸ τὸν Χριστό, ἀποθηριωμένος ἀνταποδίδει ὀδυνηροὺς βασανισμοὺς καὶ Τὸν καταδικάζει στὸν πιὸ ἀτιμωτικό θάνατο.

Ἐκεῖνος ἔδωσε ὡς ἐντολή τὴν ἀδιάκριτη πρὸς ὅλους ἀγάπη, ἀγάπη καὶ πρὸς τοὺς ἐχθροὺς καὶ τὸ διδάσκει ἔμπρακτα στὶς στιγμές τῆς μεγάλης ὀδύνης. Δὲν ἐκδηλώνει καμιά ἀποστροφή, δὲ ζητεῖ τὴν τιμωρία τῶν ἀχαρίστων διωκτῶν Του, ἀλλὰ ζητᾷ μὲ ἀγάπη τὴ συγχώρησή τους, μάλιστα προσφέρει καὶ ἐλαφρυντικά γιὰ

τὸ ἔγκλημα ποὺ διαπράχτηκε ἐναντίον Του: «οὐ γάρ οἶδασι τί ποιοῦσι», δὲν ξέρουν τί κάνουν, ἔχουν ἄγνοια.

Στὸ κοσμικὸ δίκαιο, ὑπάρχει ἡ ἀρχὴ ὅτι ἡ ἄγνοια τοῦ ἀδίκου χαρακτηῖρα μιᾶς πράξεως, τὸ νὰ μὴν ξέρει δηλαδή κάποιος ὅτι αὐτὸ ποὺ κάνει εἶναι παράνομο, μπορεῖ νὰ ἐπιφέρει τὴν ἀπαλλαγὴ του ἀπὸ τὴν καταδίκη. Ἐνῶ ὅμως στὰ δικαστήρια αὐτοὶ ποὺ ἐπικαλοῦνται αὐτὴ τὴν ἀρχὴ εἶναι οἱ θῦτες, προκειμένου νὰ ἀθωωθοῦν, ἐδῶ εἶναι τὸ ἴδιο τὸ ἀθῶο θῦμα, ὁ Χριστός, ποὺ ἐνῶ ἀκόμα ὑποφέρει πάνω στὸ Σταυρὸ χαρίζει στοὺς διώκτες Του ὄχι μόνο τὴ συγχώρηση, ἀλλὰ καὶ τὴν πλήρη ἀθώωση.

Ὁ Χριστός πάντοτε συγχωρεῖ καὶ μᾶς καλεῖ νὰ Τὸν μιμηθοῦμε. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τὸ ἐκφράζει κρυστάλλινα μὲ τὴ φράση : «μιμησώμεθα καὶ ἡμεῖς τὸν Δεσπότην, καὶ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν εὐχώμεθα». Ὅχι νὰ ἐκδηλώνουμε τὴν ἀγάπη μας πρὸς τοὺς δικούς μας ἀνθρώπους, αὐτὸ ὅμως εἶναι κοινὸ γνῶρισμα ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Νὰ μιμηθοῦμε τὸ παράδειγμα τοῦ Κυρίου, δείχνοντας ἔλεος καὶ κατανόηση σὲ ὅσους ἀδίκως μᾶς πίκραναν. Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα τοῦ Σταυροῦ σήμερα.

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί·

Ζοῦμε σὲ ἐποχὲς δύσκολες. Ὑπερπλεονάζει ἡ ἀμαρτία. Οἱ καρδιές τῶν ἀνθρώπων παγωμένες ἀπὸ τὴν ἔλλειψη ἀγάπης γιὰ τὸν συνάνθρωπο, συντηροῦν ἕνα ἀρρωστημένο ἐγώ· δὲν ἀφήνεται χῶρος στὸ ἐμεῖς. Ὁ κόσμος ἔχει χάσει κάθε χάρη καὶ ὁμορφιά, γιατί ἔχει καταντήσει θέατρο μίσους καὶ ἐχθροπάθειας, ἀνταγωνισμῶν καὶ συγκρούσεων.

Ἄς μὴ γινόμαστε ἐμεῖς κομμάτι αὐτῆς τῆς σκοτεινῆς παρακμῆς, ἀλλὰ ἄς φροντίζουμε, ἀκολουθώντας τὴν ἐντολὴ καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ Κυρίου μας, νὰ γινόμαστε τὸ ἀλάτι τῆς γῆς, προσφέροντας ἀδιακρίτως πρὸς ὅλους εὐγένεια, σεβασμὸ, κατανόηση. Ἡ ἀγάπη, ἡ ἀνεξικακία καὶ ἡ συγχωρητικότητα πρὸς ὅλους νὰ εἶναι γιὰ ἐμᾶς ἕνας καθημερινὸς ἀγῶνας. Δύσκολος καὶ βαρὺς φαίνεται, ἐάν τὸν ἀναλάβουμε μόνοι μας. Ὅμως αὐτὸ δὲν τὸ ἐπιτρέπει ὁ Κύριος καὶ Θεὸς μας. Ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν Σταυρὸ Του, θὰ βρίσκει πάντοτε αἰτία νὰ μᾶς δικαιώσει, κι ἄς μὴ τὸ ἀξίζουμε. Καλὴ Ἀνάσταση!

Διάπυρος εὐχέτης πρὸς τὸν σταυρωθέντα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ