

Ο Καστορίας Καλλίνικος για την εκδημία του Άρχοντος Γεωργίου Μπουγιούκα

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Καστορίας](#)



Βαθύτατα συλλυπητήρια εκφράζει ο [Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος](#) προς την οικογένεια και τους συγγενείς του του Καθηγητή του Δημο-κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Ιδρυτή της Καρδιοχειρουργικής Κλι-νικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρουπόλεως και Άρχοντος Ακτουαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντι-νουπόλεως, Γεωργίου Μπουγιούκα, ο οποίος εκοιμήθη ξαφνικά σε ηλικία 76 ετών.

Όπως αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμα του ο Σεβασμιώτατος, ο αείμνηστος Γεώργιος Μπουγιούκας είχε τιμηθεί από την Ιερά Μητρόπολη Καστορίας «τό έτος 2017, με την ανώτατη διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας, τόν Χρυσό Σταυρό της Παναγίας της Μαυριωτίσσης, για την πολυετή προσφορά του στον

πάσχοντα συνάνθρωπό μας, καθώς και για τις εύεργεσίες του προς τήν ιστορική Κλεισούρα και τόν πολιτισμό της».

Αναλυτικά το συλλυπητήριο μήνυμα του Μητροπολίτη Καστορίας κ. Καλλινίκου για την εκδημία του Άρχοντος Γεωργίου Μπουγιούκα:

Πληροφορηθείς τήν προς Κύριον έκδημία τοῦ Καθηγητῆ τοῦ Δημο-κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Ἰδρυτῆ τῆς Καρδιοχειρουργικῆς Κλι-νικῆς τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Ἀλεξανδρουπόλεως και Ἄρχοντος Ἄκτουαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Κωνσταντι-νουπόλεως Γεωργίου Μπουγιούκα, ἐκφράζω τήν λύπη μου και τά βαθύτατα συλλυ-πητήρια προς τήν σύζυγό του Ἀρίστη, τόν υἱό του Ἰωάννη και τούς συγγε-νεῖς τοῦ ἐκλιπόντος.

Ὁ αἰείμνηστος Γεώργιος Μπουγιούκας, τόν ὁποῖο εἶχα τήν τύχη νά γνωρίσω ἔστω και για λίγο και νά ἐκτιμήσω τά χαρίσματά του, εἶχε τιμηθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Καστορίας,ἀπό τόν μακαριστό προκάτοχό μου Μητροπολίτη κυρό Σεραφεῖμ, τό ἔτος 2017, μέ τήν ἀνώτατη διάκριση τῆς Ἱεραῦς Μητροπόλεως Καστορίας, τόν Χρυσό Σταυρό τῆς Παναγίας τῆς Μαυριωτίσσης, για τήν πολυετῆ προσφορά του στόν πάσχοντα συνάνθρωπό μας, καθώς και για τις εύεργεσίες του προς τήν ιστορική Κλεισούρα και τόν πολιτισμό της.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία θά τόν θυμᾶται και θά τόν μνημονεύει πάντα ὡς εύεργέτη και συνεργάτη της, ἀλλά, προς πάντων, ὡς φιλόανθρωπο, ἐλεήμονα, πιστό μέλος τῆς Ἐκκλησίας και διάκονο τῶν συνανθρώπων του στήν ἀκριτική, κυρίως, Ἑλλάδα. Ἄς εἶναι ἀναπαυμένος στόν Παράδεισο πού ἄνοιξε ὁ Ἀναστάς Χριστός τήν ἡμέρα τῆς εἰς Ἄδου Καθόδου Του.† Ὁ Καστορίας Καλλίνικος

Image not found or type unknown

