

Πατρών Χρυσόστομος: «Μη χάσετε του τόπου μας τη δόξα και τη χάρη...»

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Πατρών](#)



Με λαμπρότητα οι Σουλιώτες των Πατρών, πανηγύρισαν με τον δικό τους τρόπο την Ανάσταση του Κυρίου. Ένα λαμπρό πανηγύρι, την Κυριακή του Θωμά, στον χώρο πίσω από το ιστορικό Ιερό Ναό της Παναγίας του Άνω Σουλίου, έδωσε την ευκαιρία στους Σουλιώτες και σε πλήθος Πατρέων και Αχαιών, να δοξολογήσουν τον Αναστάντα Κύριο, να ψάλουν το «Χριστός Ανέστη» και μετά την Ευχαριστιακή Τράπεζα να χαρούν και την υλική τράπεζα με τα αγαθά που πλουσιοπάροχα μας παρέχει ο Κύριος.

Τις Εκδηλώσεις διοργάνωσε ο δραστήριος πολιτιστικός **Σύλλογος του Σουλίου**, με Πρόεδρο τον **κ. Κωνσταντίνο Χαρμαντά** και με την συναντίληψη των χορευτικών τμημάτων του Σουλίου, με χοροδιδασκάλους τον **κ. Ιωάννη**

Καραγιάννη και τον κ. Βασίλειο Καραγιάννη και με την συνεργία του **Προέδρου της Κοινότητας Σουλίου** και όλων των κατοίκων του χωριού.

Τις εκδηλώσεις ευλόγησε, όπως κάθε χρόνο, ο Σεβασμιώτατος **Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος**, ο οποίος ενθέρμως επήνεσε τον δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Σουλίου για όλες τις Εκδηλώσεις που πραγματοποιεί, για την διατήρηση της Ελληνορθοδόξου παραδόσεώς μας και της παρακαταθήκης του τόπου μας.

«Τι θα ήταν άρα γε η Ελλάδα χωρίς το ένδοξο Σούλι της Ηπείρου, με τους αγώνες για την πίστη και την ελευθερία της Πατρίδος και τις θυσίες για τον αιματοβαμμένο τόπο μας;

Τι θα ήταν η Πάτρα και η Αχαΐα, χωρίς την ζωντάνια των Σουλιωτών, απογόνων των ηρωικών εκείνων προμάχων τη Ελευθερίας του Γένους, των σημερινών κατοίκων του Σουλίου της Αχαΐας...

...Κρατήστε ζωντανά τα ζώπυρα του Γένους μας, κρατήστε την παράδοση ατόφια και την λεβεντιά των προγόνων σας. Μεγαλώστε τα παιδιά σας με αυτές τις αξίες. Εργαστείτε για την πρόοδο αυτού του τόπου. Σας συγχαίρω από τα βάθη της ψυχής μου. Είστε πρότυπα για μίμηση. Συγχαίρω στον δραστήριο σύλλογό σας, επαινώ τα παιδιά σας μικρότερα και μεγαλύτερα που χορεύουν και τραγουδούν τα ελληνικά τραγούδια. Συγχαίρω τους γονείς και όλους τους κατοίκους του χωριού...

Μη χάσετε του τόπου μας την δόξα και τη χάρη...» είπε μεταξύ των άλλων ο Σεβασμιώτατος.







