

## Κορυφώνονται οι λατρευτικές εκδηλώσεις για τον Άγιο Λουκά στη Δοβρά (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμpanίας



© Kosmas Karagiannis IMBNK

**Το απόγευμα της Τρίτης, 11 Ιουνίου, στον πανηγυρίζοντα υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας τελέστηκε ο Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής της Αποδόσεως του Πάσχα και εψάλη η Ιερά Παράκληση του Θαυματουργού Αγίου.**

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά γέμισε ασφυκτικά από ευλαβείς προσκυνητές, οι οποίοι προσήλθαν για να προσκυνήσουν αφενός την **άφθαρτη χείρα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής** που μεταφέρθηκε από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους για να συνεορτάσει με τον Θαυματουργό Άγιο και αφετέρου το χαριτόβρυτο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού που θησαυρίζεται στην Αποστολική Μητρόπολη της Βεροίας. Η ηγιασμένη χείρα της Αγίας Μαρίας πρόκειται να αναχωρήσει την Τετάρτη 12 Ιουνίου στις 12:30 μ.μ.

Νέες, νέοι, ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά περίμεναν υπομονετικά εντός και εκτός του Ιερού Ναού για να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα, να ζητήσουν τη χάρη και την ευλογία των δύο Αγίων και να ευχαριστήσουν τον Άγιο Λουκά για τα πολυάριθμα θαύματα που επιτελεί καθημερινά.

---

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce\_SELRES\_start"></span>

---

Στην Ιερά Ακολουθία χοροστάτησε ο Ποιμενάρχης, **Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων**, ο οποίος κηρύττοντας τον θείο λόγο ευχαρίστησε για ακόμη μία φορά τον Γέροντα Ελισσαίο και της αδελφότητα την Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρου για τη μεγάλη ευλογία, λέγοντας μεταξύ άλλων:

*Εορτάσαμε και πανηγυρίσαμε σήμερα τή μνήμη του ἁγίου Λουκά, ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, τοῦ ἱατροῦ καί θαυματουργοῦ, ἔχο-ντας φέτος καί μία ιδιαίτερη καί μεγάλη εὐλογία: ἔχοντας στόν ἱερό μας ναό καί στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Δοβρά, ἐκτός ἀπό τό ἱερό λείψανο τοῦ ἁγίου Λουκά καί τό ἄφθαρτο ἱερό λείψανο, τήν χειρα, τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγ-δα-ληνῆς, τῆς μυροφόρου. Τό χέρι, δηλαδή, ἐκεῖνο τῆς πιστῆς μαθη-τριας τοῦ Κυρίου, τό ὁποῖο ἔτεινε γιά νά ἀγγίξει τόν Διδάσκαλό της, τόν ἀναστημένο Χριστό, ὅταν τόν συνάντησε τό πρωί τῆς Ἀναστά-σεως στόν κῆπο τοῦ Ἰωσήφ, καί ἄκουσε ἀπό τά χεῖλη του τό, «Μή μοῦ ἄπτου», ἀλλά καί τήν ἐντολή του νά μεταφέρει τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεώς του στους μαθητές του.*

*Ποιός ἦταν ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ὅμως ἀξιώθηκε ἡ ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή αὐτή τήν τιμή ἀπό τόν Κύριό μας, ἀπό τόν ἀναστημένο Χριστό;*

*Ἄς ἀκούσουμε τί λέγει γιά τίς ἁγίες μυροφόρες γυναῖκες καί τήν ἁγία Μαρία τή Μαγδαληνή ὁ ἅγιος μας, ὁ ἅγιος Λουκάς.*

*Αὐτές οἱ γυναῖκες, λέγει, οἱ μυρο-φόρες ἀγάπησαν μέ ὅλη τους τήν καρδιά τόν Κύριό μας καί τόν ὑπη-ρετοῦσαν. Φρόντιζαν γιά ὅλες τίς ἀνθρώπινες ἀνάγκες του καί μαζί μέ τούς ἀποστόλους ἄκουαν τούς λόγους του. Μία ἐξ αὐτῶν, ἡ πρώτη καί πιό φλογερή, ἦταν ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή πού ὀνομάζεται καί ἰσαπόστολος.*

Ὁ Κύριος, συνεχίζει ὁ ἅγιος Λου-κάς, ἤξερε ὅτι ἡ γυναικεία καρδιά εἶναι ἐξαιρετικά εὐαίσθητη καί γε-μά-τη ἀγάπη, ὅτι συλλαμβάνει ὅλα τὰ μεγάλα καί ἅγια μυστήρια πολύ πιά εὐκόλα καί ἀπλά ἀπό ὅ,τι οἱ ἀνδρικές καρδιές πού εἶναι πιά σκλη-ρές. Καί ἡ καρδιά εἶναι τό ὄρ-γα-νο τῆς ἀνωτάτης γνώσεώς μας, τῆς ἐπικοινωνίας μας μέ τόν Θεό, καί ἡ γυναικεία καρδιά κατέχει σέ πολύ μεγάλο βαθμό αὐτή τήν ἰκα-νό-τητα.

Γι' αὐτό καί δέν πρέπει νά ἀπο-ροῦ-με γιά τό γεγονός, γράφει ὁ ἅγιος Λουκάς, ὅτι ὁ Κύριος μετά τήν Ἀνάστασή του ἐμφανίσθηκε ἀρχικά στήν ἀγία Μαρία τή Μαγ-δαληνή καί στίς ἄλ-λες μυροφόρες καί μόνο μετά στούς ἀποστόλους. Γνώριζε ὅτι οἱ μαθητές του εἶχαν καρδιές ἀνδρι-κές καί ὅτι γι' αὐτούς ἦταν δυσκο-λό-τερο νά προσλάβουν τήν ἀλή-θεια τῆς Ἀναστάσεώς του σέ σχέση μέ τίς μυροφόρες, καί γι' αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο ἔγινε ἡ ἀγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή καί οἱ ἄλλες μυροφόρες πρῶτες μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεώς του.

Βλέπουμε, λοιπόν, ποιός εἶναι ὁ λόγος αὐτῆς τῆς μεγάλης τιμῆς καί εὐνοίας τοῦ Χριστοῦ πρός τήν ἀγία Μαρία τή Μαγδαληνή, καί ποιός εἶναι ὁ τρόπος νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς νά γινόμαστε μάρτυρες μεγά-λων καί θαυμαστῶν γεγονότων, τά ὅποια ἐπιτελεῖ ὁ Θεός, ἐπιτελοῦν οἱ ἅγιοί μας.

Διότι, βεβαίως, ἡ Ἀνά-στα-ση τοῦ Χριστοῦ, τῆς ὁποίας ἀξιώ-θηκε νά γίνῃ μάρτυς ἡ ἀγία Μαρία ἡ Μαγ-δαληνή, εἶναι ἓνα μοναδικό καί ἀνε-πανάληπτο θαῦ-μα. Ἀλλά τά θαῦ-ματα τοῦ Θεοῦ συνεχίζονται. Γίνονται καθημερι-νά, γίνονται καί σήμερα. Θαῦμα δέν εἶναι ὅτι τό χέρι τῆς ἀγίας Μα-ρίας τῆς Μαγ-δα-ληνῆς παραμέ-νει ἀφθαρτο εἴκοσι αἰῶνες τώρα; Θαῦματα δέν εἶναι αὐτά τά ὅποια ἐπιτελεῖ ὁ ἅγιος Λου-κάς ὄχι μόνο ἐδῶ στόν ναό του, ἀλλά σέ ὅλο τόν κόσμο; Σέ ἀνθρώ-πους πού ἐπικα-λοῦνται τή βοήθειά του, ἀλλά καί σέ πολλούς οἱ ὅποιοι οὔτε κἄν τόν γνωρίζουν. Κι ὅμως, ὁ ἅγιος Λου-κάς τούς ἐπισκέπτεται στά νοσο-κομεῖα, στά χειρουργεῖα καί τούς θεραπεύει, ὅπως οἱ ἴδιοι ὁμολο-γοῦν, ὅταν στή συνέχεια βλέ-πουν τήν εἰκόνα του καί ἀνα-γνωρίζουν τή μορφή του καί λέ-γουν ὅτι τόν εἶδαν μέσα στό χει-ρουργεῖο μέ τήν ἰατρική στολή.

Γίνονται θαύματα καί στίς ἡμέρες μας, καί τά θαύματα αὐτά εἶναι ἀπό-δειξη καί συνέπεια τῆς Ἀνα-στά--σεως τοῦ Κυρίου μας, τήν ὁποία ἐορτάζαμε ὅλο αὐτό τό διάστημα τῶν σαράντα ἡμερῶν καί αὔριο θά ἐορτάσουμε τήν ἀπόδοση τῆς μεγά-λης αὐτῆς ἐορτῆς, τήν ὁποία πρῶ-τη ἐκήρυξε στούς ἀποστόλους καί στόν κόσμο ἡ ἀγία Μαρία ἡ Μαγ-δα-ληνή, ἡ μυροφόρος καί μαθήτρια τοῦ Κυρίου μας.

Γίνονται θαύματα, αρκεί οι ψυχές μας νά είναι δεκτικές, όπως είπε ο άγιος Λουκάς, σάν τῆς άγίας Μα-ρίας τῆς Μαγδαληνῆς, γιά νά δεχό-μα-στε τά θαύματα, γιά νά τά κατα-νοοῦμε καί νά ἐπικοινωνοῦμε μέ τόν Θεό, ὅπως ἔκανε καί ἐκείνη, τῆς ὁποίας εἶχαμε τήν εὐλογία νά προσκυνήσουμε καί νά ἀσπασθοῦ-με τό χέρι της μαζί μέ τόν τίμιο Σταυρό τοῦ Κυρίου μας.

Ἄς προσπαθήσουμε νά κάνουμε τίς καρδιές μας μαλακές καί εὐαί-σθητες, ὅπως ἦταν ἡ καρδιά τῆς άγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς ἀλλά καί τοῦ άγίου Λουκά, τοῦ ἱατροῦ καί θαυματουργοῦ, καί ὄχι σκληρές σάν πέτρα, γιά νά μποροῦ-με νά ἀντιλαμβανόμεθα καί ἐμεῖς τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ καί νά ἀπο-λαμβάνουμε τή συνάντηση μαζί του καί τή χάρη του, ὅπως καί ἡ άγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή ἀλλά καί ὁ άγιος Λουκάς, ὁ ὁποῖος μέ τήν πολλή του άγάπη γιά τόν Χριστό παρά τίς διώξεις καί τίς φυλακίσεις, παρά τίς ταπεινώσεις τίς ὁποῖες ἐδέχθη, ὄντας άρχιερεῦς καί καθηγητής Πανεπιστημίου, δέν ὑποχώρησε. Ἀγωνίσθηκε, φορώντας τό τίμιο ράσο του μέσα στήν άθεία πού ἐπικρατοῦσε τότε στή Ρωσία, νά ἀποδεικνύει ὅτι εἶναι μαθητής τοῦ Χριστοῦ, γι' αὐτό καί τόν ὁμολογοῦσε καί μέ τή ζωή του καί μέ τήν ἐμφάνισή του.

Ἄς ἔχουμε τίς εὐχές καί τοῦ άγίου Λουκά καί τῆς άγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς τῆς μυροφόρου.

**[ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ](#)**