

“Ο κατάσκοπος Marco για τον Κοσμά τον Αιτωλό”, του Ιωάννη Μενούνου

[/ Παιδεία και Πολιτισμός](#)



«Όχι, δεν πρόκειται για φαντασικό μυθιστόρημα, δεν πρόκειται για ιστορία κατασκοπείας προορισμένη να τραβήξει αναγνώστες και να δολοφονήσει την αλήθεια. Όχι. Εδώ γράφει ένας αληθινός κατάσκοπος, εγώ, ο Marco, την ιστορία της ψυχής του». «Δούλεψα», εκμυστηρεύεται ο Marco, «πολλά χρόνια για λογαριασμό των Ενετών στην Κέρκυρα, την πατρίδα μου. Τα μάτια μου είδαν πολλά, τ' αυτιά μου άκουσαν περισσότερα. Έμαθα πόσο μικροί είναι, σχεδόν πάντοτε, οι “μεγάλοι”. Πόσο μεγάλοι γίνονται, συχνά, οι “μικροί”. Στους τελευταίους πιο μεγάλος, απ' όσο ξέρω, ο Κοσμάς ο Αιτωλός».

Ένα μυθιστόρημα που ζωντανεύει όχι μόνο μία εποχή αλλά και τη ζωή και το έργο του Κοσμά του Αιτωλού.

Μέσα από τα κείμενα-αναφορές του καχύποπτου κατασκόπου Marco από την Βενετία, ακολουθούμε τα βήματα ενός ανθρώπου που με την παρουσία και το έργο του σφράγισε την πνευματική αφύπνιση του λαού μας.

Το βιβλίο είχε αρχικά εκδοθεί από τις Εκδόσεις Ακρίτας.

Ο Ιωάννης Β. Μενούνος γεννήθηκε στην Αθήνα όπου και έζησε ως εκπαιδευτικός, συγγραφέας και δημοσιογράφος, με «εξόδους» τη 2ετία των στρατιωτικών του υποχρεώσεων και την 25ετία της υπηρεσίας του στη δημόσια εκπαίδευση, αφού προηγήθηκε 2ετία στην ιδιωτική στον Νομό Καβάλας.

Υπηρέτησε ως καθηγητής φιλόλογος στη Μάνη, στην ορεινή Αρκαδία (Κοντοβάζαινα, Δημητσάνα, Μεγαλόπολη), στο Λαύριο, στη Μελβούρνη Αυστραλίας (με απόσπαση για ένα χρόνο) στον Πυργετό Ολύμπου (ως Λυκειάρχης) και στην Αθήνα (ως γυμνασιάρχης και λυκειάρχης).

Έγραψε-εξέδωσε περίπου 25 βιβλία, και για 21 έτη εξέδιδε την εφημερίδα «Δημοσιογραφική», ενώ παράλληλα υπήρξε βασικός συνεργάτης του περιοδικού «Τα Νειάτα».

Το 1980 ανεκηρύχθη Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εν συνεχεία Ζετούς υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Κοιμήθηκε το 2018.

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΜΕΝΟΥΝΟΣ

*Ο κατάσκοπος
Marco
για τον Κοσμά
τον Αιτωλό*



πορφύρα