

Με επιτυχία η ημερίδα «Σύγχρονες Μορφές της Εκκλησίας» στη Βέροια (ΦΩΤΟ)

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας



© Kosmas Karagiannis IMBNK

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των «Λ΄ Παυλείων», το απόγευμα της Δευτέρας, 17ης Ιουνίου, στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας έλαβε χώρα η εσπερίδα «Σύγχρονες Μορφές της Εκκλησίας».

Η φετινή ημερίδα ήταν αφιερωμένη στον νέο Άγιο της Εκκλησίας μας, **Γερβάσιο των Πατρών** και ομίλησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών **κ. Χρυσόστομος** και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης **κ. Χρύσανθος**.

Την ημερίδα προλόγισε και παρουσίασε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Μελίκης Αρχιμ. Σωφρόνιος Φάκας, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Ποιμενάρχης, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας **κ. Παντελεήμων**, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες του προς τους δύο Αγίους Αρχιερείς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ιεράς μας Μητροπόλεως,

λέγοντας μεταξύ άλλων: Στις 16 Νοεμβρίου του 2023 ή Ίερά Σύνοδος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος αποφάσισαν να αναγράψουν στο Άγιολόγιο της Ἐκκλησίας μας τόν ἀρχιμανδρίτη Γερβάσιο Παρασκευ-όπουλο, τόν ὄσιο Γερβάσιο τῶν Πατρῶν, και στίς 18 Δεκεμβρίου ἔγινε ή επίσημη τελετή στό Οἰκου-μενικό μας Πατριαρχεῖο.

Ἡ διαδικασία ξεκίνησε μέ τήν πρωτοβουλία και τίς ἐνέργειες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρινόμενος στήν κοινή πε-ποίθηση και βεβαιότητα του κλή-ρου και του λαου τῶν Πατρῶν και ὄλης τῆς Ἀχαΐας για τήν ἀγιότητά του π. Γερβασίου, ἀλλά και τίς μαρ-τυρίες πολλῶν ἀνθρώπων που τόν εἶχαν γνωρίσει ὡς ἰδρυτή και ὑπεύ-θυνο τῶν κατηχητικῶν, ὡς στοργικό ποιμένα, ὡς ἱεροκήρυκα και πνευματικό. Πολλοί ἦταν και ἐκεῖνοι που διατηροῦσαν ζωντανή τήν ἀνάμνησή του ὡς ἑνός δραστη-ρίου και ἀγίου κληρικοῦ, γεμάτου ἀγάπη για τά παιδιά και τούς νέους, ἑνός κληρικοῦ που φρόντιζε για ὄλους και δέν ἔπαυε ποτέ να στηρίζει και να βοηθᾷ τούς ἀνθρώ-πους που εἶχαν ἀνάγκη και να σκε-πάζει τούς πάντες μέ τήν ἀγάπη του.

Ὁ ὄσιος Γερβάσιος δέν καταγόταν ἀπό τήν Πάτρα, ἔζησε και διακό-νησε ἐκεῖ ὄμως πολλά χρόνια και οἱ κάτοικοί της τόν θεωροῦν συμ-πολίτη τους, Γέροντά τους. Γι' αὐτό και πανηγύ-ρισαν για τήν Ἀγιοκατάταξή του και ἐτοιμάζονται να ἑορτάσουν σέ λίγες ἡμέρες, στίς 30 Ἰουνίου, για πρώτη φορά πανηγυρικά τή μνήμη του.

Πρίν ἀπό λίγους μήνες, στίς 28 Δεκεμβρίου του περασμένου χρό-νου, εἶχαμε τή χαρά να ἔχουμε προσ-κεκλημένο στήν Ἡμερίδα τῶν κατηχητῶν, που ὀργάνωσε ή Ίερά μας Μητρόπολη μέ θέμα «Οἱ νέοι ἄγιοι και ή προσφορά τους στήν Ἐκ-κλησία», τόν Σεβασμιώτατο Μη-τροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσό-στομο, ὁ ὁποῖος μᾶς ὁμίλησε ἀπό καρδιάς και πολύ συγκινητικά για τόν νέο ὄσιο τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν ὄσιο Γερβάσιο Παρασκευό-που-λο, ὁ ὁποῖος ὀργάνωσε τά κατηχη-τι-κά σχολεῖα στήν Πάτρα και προ-σέ-φερε πολλά στους Μικρασιάτες πρόσφυγες που κατέφυγαν ἐκεῖ, ἀλλά και στους νέους τῶν Πατρῶν και ὄχι μόνο μέχρι τήν κοίμησή του, τό 1964.

Καθώς ή Ίερά μας Μητρόπολη ἔχει ἐντά-ξει ἀπό πολλῶν ἐτῶν στό πρόγραμμα τῶν Παυλείων μία Ἐσπερίδα ὑπό τόν τίτλο «Σύγ-χρο-νες μορφές τῆς Ἐκκλησίας μας», μέ τήν ὁποία προβάλλει κάθε χρόνο ἀγιασμένες μορφές κληρικῶν και μοναχῶν που ἔζησαν στήν ἐποχή μας, τούς ὁποῖους πολλοί ἀπό ἐμᾶς τούς γνώρισαν ή και τούς συνανα-στράφηκαν και που ή μνήμη τῆς ἀγιότητός τους παραμένει ζωντα-νή στίς ψυχές μας και τά χαρί-σματα που ἔλαβαν ἀπό τόν Θεό μᾶς ἐκπλήσσουν και μᾶς συγκινοῦν, ἀποφασίσαμε φέτος, στό πλαίσιο τῶν Λ' Παυλείων, να ἀφιερῶσουμε τήν Ἐσπερίδα αὐτή στον νέο ὄσιο τῆς Ἐκκλησίας μας, στον ὄσιο Γερβάσιο τῶν Πατρῶν.

Γι' αὐτό και προσκαλέσαμε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πα-τρῶν κ. Χρυσόστομο και τόν Θεο-φιλέστατο Ἐπίσκοπο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀσχο-ληθεῖ ἰδιαίτερα μέ τή ζωή, τό ἔργο και τά χαρίσματα του νέου ὁσίου,

στό πλαίσιο τῆς προετοιμασίας τοῦ φακέλου γιά τήν Ἀγιοκατάταξη τοῦ ὁσίου Γερβασίου, ὡς τούς πλέον εἰδικούς, γιά νά γνωρίσουν καί σέ μᾶς τόν νέο Ἅγιο τῆς Ἐκ-κλη-σίας μας.

Καί εἴμεθα εὐγνώμονες καί τούς εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδίας καί τούς δύο, διότι μέ πολλή ἀγάπη ἀνταποκρίθηκαν στήν πρόσκλησή μας καί ἦρθαν γιά νά μᾶς ὁμιλήσουν ἀπόψε καί νά μᾶς συστήσουν τόν δικό τους ἅγιο, τόν ἅγιο τῆς Πά-τρας, πού ἔγινε καί δικός μας καί παγκόσμιος ἅγιος. Γιατί οἱ ἅγιοι ὡς τέκνα ἐκλεκτά τοῦ Θεοῦ δέν περι-ορίζονται ἀπό τόν τόπο καί τόν χρόνο. Ἀνήκουν σέ ὅλη τήν Ἐκ-κλη-σία καί σέ ὅλη τήν οἰκουμένη, διότι «τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό πλή-ρωμα αὐτῆς».

Καί καθὼς αὐτοί μέ τήν ἀγιότητα συνδέθηκαν μέ τόν Χριστό, συν-δέονται καί μέ ὅλη τή γῆ. Ἀνήκουν σέ ὅλη τή γῆ, ἀνήκουν καί σέ ὅλους ἐμᾶς. Δέν ἀνήκουν φυσικά μέ τήν ἔννοια τῆς κτητικότητος, ἀλλά μέ τήν ἔννοια τῆς ἀγάπης, διότι ἡ ἀγάπη ἐπικρατεῖ στίς πνευματικές σχέσεις, ἀγάπη σάν αὐτή πού διέ-θετε ὁ νέος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ὅσιος Γερβάσιος.

Δέν θά ἀναφερθῶ στή ζωή του, γιατί θά ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά ἀκούσουμε στή συνέχεια πολλά καί ἐμπεριστατωμένα γι' αὐτήν ἀπό τούς ἐκλεκτούς καί σεβαστούς ὁμιλητές μας.

Θά ἤθελα μόνο νά τονίσω κάποια σημεῖα πού δείχνουν καί σέ μᾶς πῶς ἀγίασαν οἱ σύγχρονοι ἅγιοι, οἱ περισ-σότεροι ἀπό τούς ὁποίους ἔζησαν μία ζωή πολύ δυσκολότερη ἀπό τή δική μας, γιατί καί ἡ ἐποχή στήν ὁποία ἔζησαν, ἦταν πολύ πιό δύσκολη ἀπό τή δική μας. Ἦταν ἐποχή πολέ-μων, προσφυγιάς, κα-τα-στροφῶν, ἀνέ-χει-ας οἰκονομικῆς, καί ἐκεῖνοι ἔζησαν σέ μία πα-τρίδα πού μόλις σχεδόν εἶχε ἐλευθερωθεῖ ἀπό τούς Τούρκους καί εἶχε γίνει ἐλεύθερο κράτος. Καί ἐκτός ἀπό αὐτές τίς δυσκολίες οἱ σύγχρονοι ἅγιοι ἐστεροῦντο καί τίς περισσότερες εὐκολίες καί βοη-θή-ματα γιά τήν πνευματική ζωή πού ἔχουμε ἐμεῖς σήμερα στή διά-θεσή μας.

Δέν ὑπῆρχαν τότε οὔτε χριστια-νικά βιβλία, τά ὁποῖα ἔχουμε στίς ἡμέρες μας μεγάλη ἀφθονία, οὔτε κατηχητικά, οὔτε κύκλοι μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, οὔτε κηρύγματα οὔτε ἄλλες πνευματικές εὐκαιρίες, σάν καί αὐτές πού προσφέ-ρονται σέ μᾶς σχεδόν καθημερινά. Καί ὁμως μέσα σέ αὐτές τίς συν-θῆ-κες ἀγίασαν.

Πῶς τό κατόρθωσαν; Μέ τή θέλη-ση καί τήν προσπάθειά τους καί φυσικά μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἀγιότητα δέν εἶναι κάτι πού ἐπιτυγχάνεται χωρίς κόπο, χωρίς προσπάθεια καί κυρίως χωρίς νά τό θέλουμε καί νά παρακαλοῦμε τόν Θεό γι' αὐτό.

Ὁ Κύριός μας μᾶς τό εἶπε: «ζητεῖ-τε πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ... καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν». Ἐμεῖς ζητοῦμε δυστυχῶς ὅλα τά ἄλλα, ἀλλά δέν ζητοῦμε τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Δέν ζητοῦμε τόν ἀγιασμό μας, εἴτε γιατί ξεχνοῦμε τόν λόγο τοῦ Κυρίου, εἴτε γιατί τόν θεωροῦμε κάτι τόσο μακρινό, ὥστε δέν μᾶς ἐνδιαφέρει. Καί κατά τήν ἀνθρώπινη συνήθεια ὅ,τι δέν μᾶς ἐνδιαφέ-ρει, δέν τό ἐπιδιώκουμε, δέν κά-νομε τό πᾶν γιά νά τό ἐπιτύχουμε.

Πόσο λανθασμένα ὅμως σκεφτό-μα-στε! Καί πόσο διαφορετικά ἀπό ὅ,τι σκεπτόταν οἱ ἅγιοι, οἱ σύγχρο-νοι ἅγιοί μας τούς ὁποίους τιμοῦ-με! Πόσο διαφορετικά σκεπτόταν ὁ ὄσιος Γερβάσιος τῆς Πάτρας!

Λέγεται ὅτι ὅταν ἦταν ὁ ὄσιος Γερ-βάσιος μικρός, ἐπειδή ἦταν ὀρ-φανός, ἔβρισκε συχνά παρηγοριά στή Μονή τῆς Κερνίτσης, πού ἦταν κοντά στό χωριό του στή Νυμφα-σία ἢ Γρανίτσα, ὅπως λεγόταν παλαιότερα, στήν Ἀρκαδία.

Μία ἡμέρα ὁ μικρός Γιώργος, ὅπως ἦταν τό βαπτιστικό του ὄνο-μα, ἦταν μέσα στό Καθολικό τῆς μονῆς. Καί καθώς ἔβλεπε τούς ἀγί-ους στίς τοιχογραφίες προσευ-χή-θηκε στόν Θεό λέγοντας: «Θεέ μου, κάνε νά κολλήσω καί ἐγώ στόν τοῖχο».

Μπορεῖ νά μήν καταλάβαινε καί πολύ τί ἔλεγε ὁ μικρός τότε Γεώρ-γιος, ἡ ψυχή του ὅμως καταλά-βαινε τί ἐπιθυμοῦσε καί ὅτι αὐτή τήν ἐπιθυμία μποροῦσε νά τήν ἐκ-φράσει ὡς προσευχή στόν Θεό.

Καί ὁ Θεός ἄκουσε τήν προσευχή του καί τόν ἀνέδειξε ἅγιο του, ἐξήντα περίπου χρόνια μετά τήν κοίμησή του (ἐκοιμήθη τό 1964), ἀφοῦ εἶχε δώσει ἤδη δείγματα τῆς ἀγιότητός του μέ τά χαρίσματα μέ τά ὁποῖα τόν κόσμησε ὁ Θεός.

Ἐκπλήρωσε ὁ Θεός τήν προσευχή του, γιατί καί ὁ ἴδιος ἀγωνίσθηκε καί προσπάθησε νά ἐπιτύχει τόν ἀγιασμό του. Καί δέν προσπάθησε μόνο γιά νά ἀγιασθεῖ ὁ ἴδιος, ἀλλά προσπάθησε καί ἀγωνίσθηκε νά βοηθήσει καί τούς ἄλλους ἀνθρώ-πους νά βαδίσουν τόν δρόμο τῆς ἀγιότητος, μέ τό παράδειγμα τῆς ζωῆς του, μέ τήν προσφορά του ὡς πνευματικός καί διδάσκαλος τῶν νέων, μέ τό ποιμαντικό καί φιλαν-θρωπικό του ἔργο.

Γι' αὐτό καί ὁ Θεός ἀγίασε τόν ὄσιο Γερβάσιο καί τόν ἀξίωσε ἡ κοί-μησή του νά συμπέσει μέ τήν ἡμέρα τῆς ἐορτῆς τῶν ἀγίων ἀπο-στόλων, στά ἴχνη τῶν ὁποίων καί ὁ ὄσιός μας βάδισε μέ πιστότητα σέ ὅλη του τή ζωή.

Μέ αὐτές τίς λίγες καί ταπεινές σκέψεις, προ-κει-μένου νά ἀφήσω περισσότερο χρόνο στούς δύο ὁμιλητές μας γιά νά μᾶς γνωρίσουν τόν νέο ὄσιο, τόν ὄσιο

Γερβάσιο τῶν Πατρῶν, θά κλείσω, εὐχαριστώντας καί ἐκφρά-ζοντας τήν εὐγνωμοσύνη μου τόσο πρὸς τόν Σεβασμιώτατο Ἅγιο Πα-τρῶν κ. Χρυσόστομο ὅσο καί πρὸς τόν Θεοφιλέστατο Ἅγιο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο, πού μᾶς τιμοῦν μέ τήν παρουσία τους καί τῶν ὁποίων τούς λόγους ἀναμένουμε μέ πολλή χαρά νά ἀκούσουμε.

Εὐχαριστῶ καί ὅλους ἐσᾶς πού γιά ἀκόμη μία φορά ἀνταποκριθήκατε στό κάλεσμα τῆς Ἱεραῆς μας Μητρο-πόλεως καί ἦλθατε γιά νά γνωρί-σετε καί νά τιμήσετε τόν νέο ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας ἀλλά καί τόν πρω-τοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο, μιά καί ἡ ἐκδήλωση αὐτή ἐντάσσεται στά Λ΄ Παύλεια.

[ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ](#)

