

Νίκος Χριστοδουλίδης: “Όλοι ξέρουμε ποιοι ήταν οι πραγματικοί υπαίτιοι”

/ [Επικαιρότητα](#)



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης παρέστη σήμερα στο μνημόσυνο των πεσόντων κατά το πραξικόπημα που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στη Λευκωσία.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την τέλεση του μνημόσυνου και της κατάθεσης στεφάνων στους τάφους των πεσόντων κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν για προάσπιση ό,τι πιο σημαντικού έχουμε που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία.

Είμαστε εδώ για να καταδικάσουμε με τον πιο έντονο τρόπο το προδοτικό πραξικόπημα, δεν υπάρχουν οι όποιες δικαιολογίες. Την ίδια στιγμή είναι σημαντικό να πάρουμε και τα μηνύματα και όλοι εμείς που εμπλεκόμαστε στον δημόσιο διάλογο της χώρας μας, αυτό το διάστημα, τουλάχιστον, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι ώστε με πλήρη σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, στις διαφορετικές προσεγγίσεις, να μη δημιουργούμε άθελα μας, αυτό θέλω να πιστεύω, τις οποιεσδήποτε συνθήκες σε μια περίοδο που όλοι γνωρίζουμε

ότι η πόλωση, η τοξικότητα, η αμφισβήτηση του κάθε τι είναι εκείνο που επικρατεί. Άρα, εμείς που συμμετέχουμε στον δημόσιο διάλογο έχουμε μια ευθύνη περισσότερο, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν ποτέ ξανά τέτοιου είδους συνθήκες».

“Όλοι ξέρουμε ποιοι ήταν οι πραγματικοί υπαίτιοι”

Ερωτηθείς αν υπήρχε στεφάνι της Κυβέρνησης «στους άλλους τάφους», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «κοιτάξτε, δεν είμαι εδώ για να δώσω συγχωροχάρτι σε κανέναν. Απολύτως σε κανέναν. Την ίδια στιγμή, 50 χρόνια μετά, ως ο πρώτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που γεννήθηκα εκείνη την περίοδο, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Φυσικά και υπάρχουν ευθύνες και, επαναλαμβάνω, δεν είμαι εδώ να δώσω συγχωροχάρτι σε κανέναν. Την ίδια στιγμή, όμως, οφείλω να είμαι ειλικρινής και τολμηρός προς τον κυπριακό λαό. Προέρχομαι από τη νέα γενιά του τόπου, τη νέα γενιά εννοώ ότι γεννήθηκα κατά τη διάρκεια εκείνης της δύσκολης περιόδου, δεν έχω κομματική ταυτότητα, άρα, μπορώ να μιλήσω πιο ανοικτά και πιο τολμηρά.

Και θέλω να σας πω κάτι σήμερα, γιατί πρέπει να δούμε μπροστά σε τούτη τη χώρα. Μέσα στο πλαίσιο του κλάδου ελαίας, να σας θυμίσω, που έδωσε πολύ ορθά ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, οι πραγματικοί υπαίτιοι του πραξικοπήματος, οι συνεργάτες της Χούντας στην Κύπρο, δεν έχουν τιμωρηθεί και θεωρούμε όλοι ότι με αυτή τη συμπεριφορά τιμωρούμε τους πραγματικούς υπαίτιους. Όλοι ξέρουμε ποιοι ήταν οι πραγματικοί υπαίτιοι. Χρησιμοποιήθηκε ο κλάδος ελαίας για να προστατευτούν αυτοί. Και ο απλός λαός, αυτά τα παιδιά, που δεν δικαιολογώ, δε υπάρχει δικαιολογία σας το λέω ξανά για να μην ακούσω οτιδήποτε, αλλά θεωρώ ότι έχω ευθύνη ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως κάποιος που προέρχεται από τη γενιά του 1974, ως κάποιος που δεν έχει κομματική ταυτότητα, να είμαι ειλικρινής, να είμαι τολμηρός και να μην κρύβομαι πίσω από τις λέξεις.

Αν θέλουμε πραγματικά αυτές οι μέρες να μας γίνονται μάθημα πρέπει να βλέπουμε τον κυπριακό λαό στα μάτια και όχι να κρυβόμαστε πίσω από επαναλαμβανόμενα συνθήματα, γιατί για συνθήματα πρόκειται. Άρα, αν θέλουμε να πάμε μπροστά πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς».