

## Κτητορικό μνημόσυνο στην Παναγία Σουμελά

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμpanίας



Την Κυριακή 18 Αυγούστου το πρωί τελέστηκε στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Σουμελά αρχιερατική θεία Λειτουργία και εν συνεχεία κτητορικό μνημόσυνο από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμpanίας κ. Παντελεήμονα, ο οποίος κήρυξε και το θείο Λόγο. Ακολούθησε τρισάγιο στα μνήματα των κτητόρων.

Ομιλία Σεβασμιωτάτου

«Καί ἔφαγον πάντες καί ἐχορτάσθησαν».

Ἐνα ἀπό τά πιό γνωστά θαῦματα τοῦ Χριστοῦ ἀκούσαμε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, τό θαῦμα τοῦ χορτασμοῦ τῶν πεντακισχιλίων ἀνδρῶν ἀλλά καί τῶν γυναικῶν καί τῶν παιδῶν αὐτῶν.

Ὁ Χριστός κήρυττε σέ ἓνα ἔρημο τόπο καί τό πλήθος πού εἶχε συγκεντρωθεῖ γιά νά τόν ἀκούσει εἶχε ἀπορροφηθεῖ τόσο πολύ ἀπό τή διδασκαλία τοῦ Κυρίου μας, ὥστε κανεῖς δέν κατάλαβε ὅτι ἡ ὥρα πέρασε, παρά μόνο οἱ μαθητές του, πού διακριτικά τόν πλησίασαν καί τόν παρότρυναν, νά ἀφήσει τούς ἀκροατές του νά ἀναζητήσουν στά γύρω χωριά τρόφιμα. Ὁ Χριστός ὅμως εἶχε ἄλλο σχέδιο, γι' αὐτό καί ζήτησε ἀπό τούς μαθητές τους νά δώσουν οἱ ἴδιοι στούς ἀνθρώπους νά φᾶνε.

Πῶς νά χορτάσουν ὅμως πέντε χιλιάδες ἄνδρες καί μαζί τους παιδιά καί γυναῖκες μέ πέντε ἄρτους καί δύο ψάρια, τά ὁποῖα ἦταν τά μόνα τρόφιμα πού διέθεταν οἱ μαθητές;

Ἄν αὐτό θά ἦταν ὑπό κανονικές συνθήκες ἀδύνατο, γιά τόν Χριστό δέν εἶναι τίποτε ἀδύνατο. Μπορεῖ νά χορταίνει τούς ἀνθρώπους μέ τόν λόγο του, μπορεῖ ὅμως νά τούς προσφέρει καί τήν ὑλική τροφή, ὅταν χρειάζεται, ὅπως εἶχε διαθρέψει καί τούς Ἑβραίους μέ τό μάννα κατά τήν πολύχρονη πορεία τους πρὸς τή γῆ τῆς ἐπαγγελίας.

Αὐτό συμβαίνει καί τώρα. Ὁ Χριστός εὐλογεῖ τούς πέντε ἄρτους καί τά δύο ψάρια καί ὄχι μόνο χορταίνει μέ αὐτά τό πλήθος τῶν ἀκροατῶν του ἀλλά γεμίζουν καί δώδεκα κοφίνια, κατά τήν ὁμολογία τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελιστοῦ, ἀπό τά περισσεύματα.

Αὐτό τό μεγάλο θαῦμα πού ἀκούσαμε σήμερα καί πού ἔζησαν χιλιάδες ἄνθρωποι, δέν ἀποδεικνύει μόνο τή θεία δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἀποδεικνύει καί τό ἐνδιαφέρον του καί γιά τίς ὑλικές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων, ἰδιαίτερως, ὅταν οἱ ἄνθρωποι εἶναι διατεθειμένοι νά τίς θέσουν σέ δεύτερη μοίρα, προκειμένου νά ἀσχοληθοῦν μέ τίς ψυχικές καί πνευματικές τους ἀνάγκες.

Οἱ πεντακισχίλιοι ἄνδρες, οἱ γυναῖκες καί τά παιδιά πού ἦταν μαζί τους θά μποροῦσαν νά εἶχαν φροντίσει γιά τή διατροφή τους, θά μποροῦσαν νά εἶχαν φύγει νωρίτερα, ὥστε νά ἀναζητήσουν τροφή, πρὶν νά νυκτώσει. Δέν τούς ὑποχρέωσε κανεῖς νά μείνουν κοντά στόν Χριστό καί νά μήν φροντίσουν γιά τό τί θά φᾶνε. Μένουν ὅμως μέ τή θέλησή τους, γιατί ἐλκύονται ἀπό τόν λόγο τοῦ Κυρίου, γιατί μέσα στήν ψυχή τους ἐπαναλαμβάνουν καί αὐτοί τόν λόγο τοῦ ἀποστόλου Πέτρου στό ὄρος Θαβώρ: «καλόν ἐστὶν ἡμᾶς ὧδε εἶναι». Ἐπιλέγουν τήν πνευματική τροφή ἀπό τήν ὑλική. Προτιμοῦν νά ἀκοῦν τόν Χριστό, παρά νά ἀπολαμβάνουν τροφή καί

ανάπαυση.

Γι' αυτό και ο Χριστός, ο οποίος είχε προτρέψει και άλλοτε τους ακροατές του λέγοντας: «ζητείτε πρώτον τήν βασιλείαν του Θεού και ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν», μεριμνᾷ γιά ὅσα χρειάζονται αὐτοί πού μέ τή στάση τους δείχνουν ὅτι ζητοῦν πρωτίστως τή βασιλεία του.

Τό θαῦμα αὐτό πού ἀκούσαμε σήμερα δέν εἶναι τό μοναδικό θαῦμα πού ἀποδεικνύει τό ἐνδιαφέρον τοῦ Χριστοῦ γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων πού τόν ἀκολουθοῦν καί ἀκοῦν τόν λόγο του, πού δέν εἶναι προσκολλημένοι στά ὑλικά ἀλλά φροντίζουν καί γιά τά πνευματικά.

Τό βλέπουμε νά ἐπαναλαμβάνεται καί στήν ἱστορία τῶν πατέρων μας, τῶν ἀειμνήστων κτιτόρων καί ἰδρυτῶν αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ καθιδρύματος, τῶν ὁποίων ἐπιτελοῦμε τά ἱερά μνημόσυνα, μαζί μέ τά μνημόσυνα τῶν κτιτόρων, εὐεργετῶν καί δωρητῶν τῆς ἐν Πόντῳ παλαιφάτου Μονῆς τῆς Παναγίας Σουμελᾶ.

Διότι, ὅταν οἱ πατέρες μας ἀναγκάσθηκαν νά ἐγκαταλείψουν τίς πατρογονικές τους ἐστίες στόν Πόντο, κάτω ἀπό τραγικές συνθήκες, προτίμησαν νά πάρουν μαζί τους ὄχι τά δικά τους πράγματα, ὄχι τά προσωπικά τους κειμήλια ἀλλά τίς ἱερές εἰκόνες καί τά σεβάσματα τῆς πίστεως, γιά νά τά σώσουν ἀπό τή μανία τῶν διωκτῶν τους καί γιά νά τούς προστατεύουν στόν δρόμο τῆς προσφυγιάς. Καί ὅ,τι δέν μποροῦσαν νά πάρουν, ὅπως τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Σουμελιώτισσας, τό ἔθαψαν, μέ σκοπό νά ἐπιστρέψουν καί νά τό πάρουν, ὅπως ἔγινε μετά ἀπό λίγα χρόνια.

Καί ὅταν ἔφθασαν ἐδῶ, στή νέα πατρίδα, ἡ πρώτη τους μέριμνα, πρὶν κᾶν νά ὀρθοποδήσουν οἱ ἴδιοι, ἦταν νά ἰδρῦσουν τό πρῶτο ἱερό κατοικητήριο τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ, γιά νά μπορέσουν νά ἐνθρονίσουν σ' αὐτό τή χαριτόβρυτη καί θαυματουργή εἰκόνα της. Καί ἐάν ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία Μητέρα του εὐλόγησαν αὐτή τήν προσπάθεια τοῦ ἀειμνήστου ἱερομονάχου Ἀμβροσίου Σουμελιώτου καί τῶν ἀειμνήστων Φίλωνος Κτενίδη καί Παναγιώτη Τανιμανίδη, ὥστε μέσα σέ λίγα σχετικά χρόνια, νά ἀνεγερθεῖ ὄχι μόνο ὁ περικαλλής αὐτός ναός ἀλλά καί τά κτίρια πού φιλοξενοῦν τίς δράσεις τοῦ ἱεροῦ Προσκυνηματος καί τοῦ Σωματείου Παναγία Σουμελᾶ, εἶναι γιάτί οἱ ἀείμνηστοι κτίτορες, εὐεργέτες καί δωρητές ἔθεσαν ὡς πρῶτο σκοπό τῆς ζωῆς τους αὐτό τό ἔργο τῆς πίστεως καί τῆς εὐσεβείας, τό ὁποῖο προσελκύει στή χάρη τῆς Παναγίας τῆς Σουμελιώτισσας χιλιάδες προσκυνητές κάθε χρόνο, χάρη καί στίς προσπάθειες ὄλων τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων πού συνεχίζουν τό ἔργο τῶν ἀειμνήστων κτιτόρων, εὐεργετῶν καί δωρητῶν.

Πρός όλους αυτούς εκφράζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας καί παρακαλοῦμε τόν Θεό νά ἀναπαύει τίς ψυχές τους καί διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου νά ἐνισχύει ὅλους ὅσους διακονοῦν στό Ἱερό αὐτό Προσκύνημα καί τό ἔργο τους γιά τόν Ποντιακό Ἑλληνισμό. Νά τοὺς δίδει χάρη, νά τοὺς δίδει εὐλογία, νά τοὺς δίδει ὑπομονή ἢ Κυρία Θεοτόκος, ἢ Σουμελιώτισσα, οὕτως ὥστε τό ἔργο αὐτό νά γίνεται πρωτίστως πρὸς δόξαν Θεοῦ, πρὸς χάρη καί εὐλογία τῆς Παναγίας τῆς Σουμελιώτισσας, ἀλλά καί πρὸς ὄφελος ὅλων τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔρχονται μέ τόση εὐλάβεια νά προσκυνήσουν καί νά ἀσπασθοῦν τῇ χαριτόβρυτη εἰκόνα τῆς Παναγίας καί νά λάβουν χάρη καί εὐλογία.

Αὐτό ταπεινά εὐχομαι σέ ὅλους σας, ἀδελφοί μου. Ἡ χάρη τῆς Παναγίας νά εἶναι πλούσια σέ ὅλους σας.

