

# Μητροπολίτης Μάνης: Μία έκκληση προς τους εκπαιδευτικούς

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Μάνης](#)



**Έκκληση προς τους εκπαιδευτικούς της Α' βάθμιας και Β' βάθμιας Εκπαίδευσης της Μητροπολιτικής του περιφέρειας απευθύνει ο Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος. Ο Σεβασμιώτατος καλεί όσους εκπαιδευτικούς το επιθυμούν, να προσχωρήσουν στην ιερωσύνη.**

*“Νά γίνουν κληρικοί, ιερείς τοῦ Ὑψίστου. Νά ὑπηρετοῦν τήν ἐκπαίδευση, ὅπως ἤδη τό πράττουν, καί συνάμα νά λειτουργοῦν καί στό Ἱερό Θυσιαστήριο. Ἡ ἐκκλησή μας αὐτή, εἶναι μία καθαρῶς πνευματική προτροπή καί εὐχή, γιά στήριξη τοῦ ωραίου καί ἀξιόλογου αὐτοῦ θεσμοῦ, τοῦ ἱερέως καί ἐκπαιδευτικοῦ”, αναφέρει.*

## **Αναλυτικά το κείμενο του Σεβασμιωτάτου:**

*Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῆς νέας σχολικῆς χρονιάς, θεωρῶ χρέος μου, ὡς Ἐπίσκοπος, νά κάμω ἐκκληση πρός τούς ἐκπαιδευτικούς τῆς Α'βάθμιας καί Β'βάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Μητροπολιτικῆς μου περιφέρειας καί νά τούς ἐπισημάνω, ὅτι θά μπορούσαν νά προχωρήσουν πρός τήν Ἱερωσύνη, ὅσοι τό νιώθουν μέσα τους. Νά γίνουν κληρικοί, ιερείς τοῦ Ὑψίστου. Νά ὑπηρετοῦν τήν ἐκπαίδευση, ὅπως ἤδη τό πράττουν, καί συνάμα νά λειτουργοῦν καί στό Ἱερό*

Θυσιαστήριο.

Ἡ ἔκκλησή μας αὐτή, εἶναι μία καθαρῶς πνευματική προτροπή καί εὐχή, γιά στήριξη τοῦ ωραίου καί ἀξιόλογου αὐτοῦ θεσμοῦ, τοῦ ἱερέως καί ἐκπαιδευτικοῦ. Ἱστορικά, ἄλλωστε, πάντοτε ὑπῆρχε ὁ συνδυασμός αὐτός, τοῦ ἱερέως καί ἐκπαιδευτικοῦ, τοῦ «παπά-δάσκαλου», ὅπως λεγόταν. Ἀξίζει νά ὑπενθυμίσουμε μερικές προσωπικότητες, πού εἶχαν τήν διπλή αὐτή ιδιότητα καί προσέφεραν πολλά στήν ἑλληνική κοινωνία ὡς δάσκαλοι καί καθηγητές, ἐκπαιδευτικοί καί ἱεροδιδάσκαλοι. Ἀναφέρουμε ὅλως ἐνδεικτικά τούς: Ἅγιο Νεκτάριο, διδάσκαλο στή Χίο, Ἡλία Μηνιάτη στή Βενετία, Νικηφόρο Θεοτόκη στή Κέρκυρα, Εὐγένιο Βούλγαρι στή Ἰωάννινα, Ἰερεμία Καβαδία στήν Κέρκυρα, Θεόφιλο Κορυδαλλέα στή Κων/λη, Εὐγένιο Αἰτωλό στό Καρπενήσι, Βησσαρίωνα Ροῦφο στήν Ἀθήνα, Ἱερόθεο Δενδρινό στή Σμύρνη, Κων/νο Οἰκονόμο ἐξ Οἰκονόμων στή Θεσ/κη καί ἀλλαχοῦ καί πολλούς ἄλλους. Ὁ συνδυασμός αὐτός δέν ἀποτελεῖ περιφρόνηση καί ἀπαξίωση τοῦ ἔργου εἴτε τοῦ ἱερέως εἴτε τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ. Τούναντίον, συνιστᾶ μεγάλη τιμή, τό διπλοῦν αὐτό λειτούργημα. Ἄλλωστε καί σήμερα, πολλοί κληρικοί ὑπηρετοῦν στή σχολεῖα μας ὡς ἐκπαιδευτικοί καί μάλιστα διαφόρων εἰδικότητων, ὅπως μαθηματικοί, χημικοί, φιλόλογοι, φυσικοί κλπ.

Οἱ λόγοι, οἱ ὁποῖοι ὑπαγορεύουν τήν ἔκκλησή μας αὐτή, εἶναι κυρίως δύο: Πρῶτον, τό γεγονός, ὅτι εὐρίσκεται πλησιέστερα πρός τόν ἱερό κλῆρο, ὁ ἐκπαιδευτικός, ἀφ' ἑνός μὲν, διότι, κατά τεκμήριον, γνωρίζει γράμματα, ἀφ' ἑτέρου δέ, διότι ἔχει ηὐξημένο τό αἶσθημα τῆς εὐθύνης καί τῆς σοβαρότητος τοῦ ἔργου του. Δεύτερον, ἡ ὑπάρχουσα σήμερα ἐπιτακτική ἀνάγκη ἀντιμετωπίσεως τοῦ θλιβεροῦ φαινομένου, ἔνεκα ποικίλων λόγων καί ὅπου παρουσιάζεται, τῆς παραβατικῆς συμπεριφορᾶς μιᾶς μερίδας νέων στή σχολεῖα. Ἡ παρουσία τοῦ ἱερέως-ἐκπαιδευτικοῦ θά λειτουργήσει πολύ θετικά καί προληπτικά πρός ἀποφυγὴν κακῶν πράξεων.

Θεωροῦμε, λοιπόν, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ ἱερέως σέ μία σχολική κοινότητα εἶναι στήριγμα, ἐλπίδα, δύναμη γιά διδάσκοντες- συναδέλφους καί διδασκομένους. Δέν εἶναι ἄρνηση. Εἶναι θέση. Συμβάλλει πραγματικά στήν ἐπίλυση συγχρόνων προβλημάτων τῆς νεότητος καί δὴ τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας, καθῶς, ὁ ἐκπαιδευτικός-ἱερέας εἶναι ὁραματιστής ἀρχῶν καί ἀξιῶν. Ἀρκεῖ βέβαια, νά διαθέτει ἀκέραιο, ἠθικό καί ἀδαμάντινο χαρακτήρα, νά κατέχει ἄριστα τίς παιδαγωγικές καί ψυχολογικές ἀρχές καί νά λειτουργεῖ μέ πειθαρχία καί προσήλωση στό διπλό καθῆκον.

Άγαπητοί εκπαιδευτικοί, διδάσκαλοι τῶν παιδιῶν μας. Μή διστάζετε. Ἐλάτε νά χειροτονηθῆτε ἱερεῖς, ὅσοι ἔχετε τίς κατάλληλες προϋποθέσεις, μέ βάση ὅσα διακελεύουν οἱ Ἱεροί Κανόνες, καί συνεχίσατε τό σπουδαῖο ἔργο σας, στήν Ἐκπαίδευση καί τήν Ἐκκλησία.

Ἐλπίζουμε, τό ἀρμόδιο Ὑπουργεῖο Παιδείας, Θρησκευμάτων καί Ἀθλητισμοῦ νά ὑποστηρίξει, ὡς ἐκεῖνο γνωρίζει, τήν ἔκκλησή μας αὐτή.