

## Ποιμαντικές - Λειτουργικές παρουσίες του Μητροπολίτη Χαλκίδος

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Χαλκίδος



**Το εσπέρας της Πέμπτης 5 Σεπτεμβρίου 2024, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, υποδέχθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θερμοπυλών κ. Ιωάννη, Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεντέλης, ο οποίος χοροστάτησε στον Εσπερινό της εορτής του εν Χώναις θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο φερόνυμο Ι. Παρεκκλήσιο, στην Αμάρυνθο, πλαισιούμενος από Κληρικούς της περιφέρειάς και παρεπιδήμους.**

Ο Σεβασμιώτατος κ. Ιωάννης κήρυξε τον θείο λόγο, περιγράφοντας πως η

παρέμβαση του φύλακα αγγέλου μας μετατρέπει τις θλιβερές καταστάσεις του βίου μας σε χαρούμενες, αλλά οι χαροποιές παρεμβάσεις επιτυγχάνονται όταν και ο βίος μας είναι ανάλογος της αγιότητας των αγγέλων και συντεταγμένος με το θέλημα του Θεού.

Λίγο πριν την απόλυση, ο Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος, συγκινημένος από την χαροποιό παρουσία του καθηγητού και πνευματικού του πατρός, ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θερμοπυλών για την προσφορά και την συμβολή του στην τοπική μας Εκκλησία και του ευχήθηκε, ο Θεός να του χαρίζει υγεία και μακροημέρευση.



Μετά τον Εσπερινό, ακολούθησε εόρτιο κέρασμα στους πιστούς από τα αδέρφια κ. Ιωάννη και κ. Θεοδοσία Παρίση κτήτορες του Ιερού Παρεκκλησίου.

Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2024, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Όρθρο και προέστη στη Θεία Λειτουργία, στον Ενοριακό Ι. Ναό Ευαγγελισμού Θεοτόκου Κανήθου, επί τη μνήμη του Οσίου Δανιήλ του Κατουνακιώτου, ενός εκ των νέων Ευβοιέων αγίων, αφού η πατρική του καταγωγή ήταν από την Ιστιαία.

Μάλιστα, ο Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος εκόμισε, προς ευλογία των πιστών, απότμημα εκ των ιερών λειψάνων του Οσίου Δανιήλ, το οποίο η συνοδεία των

Δανιηλαίων έχει προσφέρει στην Ι. Μητρόπολη Χαλκίδος.



Στο κήρυγμά του προς τους εκκλησιασθέντες πιστούς ο Σεβασμιώτατος ανέφερε ότι το γενέθλιο της Θεοτόκου είναι χαροποιό γεγονός για τους ανθρώπους, οι οποίοι γνωρίζουν την σημασία του Χριστού στη ζωή τους. Όπως ο Όσιος Δανιήλ, ο οποίος αναγνώρισε τον Σωτήρα του στο πρόσωπο του Χριστού. Συνέβαλε, με τις διδαχές του, ώστε και άλλοι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Χριστό και με τα χαρίσματα του Θεού, τα οποία καλλιέργησε, συνδέθηκε με την ιστορία του Ιερού Προσκυνημάτος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, αφού οι εικόνες του τέμπλου είναι έργο των δικών του χειρών, καθώς και οι χαιρετισμοί του Οσίου Ιωάννου.

Λίγο πριν την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε μνημόσυνα κεκοιμημένων ενοριτών.











Φωτογραφίες: Δημήτριος Πετρογιάννης, Ζαχαρίας Δημητριάδης, Ιωάννης Παρίσης, Παρασκευή Σπυροπούλου.