

Το μήνυμα του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας](#)



Ο [Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός](#) στο μήνυμά του προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων για την νέα σχολική χρονιά, ανέφερε μεταξύ άλλων: “Σας παρακαλώ να αποφασίσετε να παίξετε φέτος αυτό το παιχνίδι «της χαράς και της αγάπης» και με την βοήθεια του Θεού, που είναι η πηγή της αγάπης, θα δείτε σιγά - σιγά το σχολείο σας να μεταμορφώνεται σε «παράδεισο»”.

Παρακάτω ολόκληρο το μήνυμα του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας:

Αγαπητά μου παιδιά,

Σήμερα είναι ημέρα μεγάλης χαράς. Το σχολείο ανοίγει ξανά τις πόρτες του και

σας περιμένει. Μοιάζει με ένα μεγάλο καράβι που σας καλεί να ανέβετε για άγνωστους τόπους, γεμάτους καινούργιες γνώσεις.

Ξέρετε τι είναι οι γνώσεις; Είναι μικρά μυστικά που, σε όλη την διάρκεια του χρόνου, οι δάσκαλοί σας θα σας φανερώσουν. Αυτοί είναι οι καπετάνιοι στο καράβι. Γνωρίζουν πολλά και μπορούν να κάνουν ακόμη περισσότερα, ώστε η φετινή χρονιά να χαραχτεί στον νου και την καρδιά σας και να σας μείνει αξέχαστη.

Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα που μπορείτε να κάνετε κι εσείς για να τους βοηθήσετε. Πρώτα απ' όλα, να τους εμπιστευέστε και να τους αγαπάτε. Όλο τον χρόνο, κάθε ημέρα, θα βρίσκονται εδώ για εσάς, φροντίζοντας όχι μόνο να μάθετε όσο το δυνατόν περισσότερα, αλλά και να περάσετε όλες τις ημέρες σας με ασφάλεια και πολλή αγάπη.

Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα που μπορείτε να κάνετε. Ποιο είναι αυτό; Να θυμάστε διαρκώς πως, στο σχολείο, θα αποκτήσετε μία νέα «οικογένεια». Και όπως σε κάθε σπίτι, όλα τα μέλη της οικογένειας είναι ενωμένα και έτοιμα να υποστηρίξουν το ένα το άλλο, έτσι και στο σχολείο, πρέπει να είστε διαρκώς έτοιμοι να βοηθήσετε και να συμπαρασταθείτε στους συμμαθητές σας.

Σκέφτομαι, μάλιστα, για την φετινή χρονιά, να σας προτείνω και ένα παιχνίδι. Ας το ονομάσουμε «παιχνίδι της χαράς και της αγάπης». Έχει μόνον έναν κανόνα και είναι πολύ απλός: Ο καθένας και η καθεμία από εσάς να κάνει, κάθε ημέρα, ο,τι μπορεί για να μην λείπει η χαρά από κανέναν συμμαθητή και από καμιά συμμαθήτριά σας. Κανείς από εσάς να μην αισθάνεται στο σχολείο φόβο, ούτε να σκέφτεται κακό για τον άλλον. Κάθε πρωί, όλοι σας να ανυπομονείτε να έρθετε σχολείο και κάθε μεσημέρι, όλοι σας, χωρίς καμιά εξαίρεση, να γυρίζετε σπίτι χαρούμενοι.

Αν αυτό το καταφέρετε, να ξέρετε ότι βαδίζετε σε έναν υπέροχο δρόμο, γεμάτο χρώματα και αρώματα, γεμάτο χαρά και φίλους. Ο δρόμος αυτός ονομάζεται «αγάπη» και είναι ο,τι πιο όμορφο μπορεί να κερδίσει ο κάθε άνθρωπος σε αυτή την ζωή.

Σας παρακαλώ λοιπόν να αποφασίσετε να παίξετε φέτος αυτό το παιχνίδι «της χαράς και της αγάπης» και με την βοήθεια του Θεού, που είναι η πηγή της αγάπης, θα δείτε σιγά – σιγά το σχολείο σας να μεταμορφώνεται σε «παράδεισο». Κι όσο το μυαλό σας γεμίζει με νέες και συναρπαστικές γνώσεις, τόσο και η καρδιά σας θα γεμίζει με φως και αγάπη, με ευγένεια και καλοσύνη. Ο θυμός και η κακία δεν θα βρίσκουν χώρο στην ζωή σας και το μόνο που θα ζητάτε θα είναι να σκορπίζετε γύρω σας το καλό.

Στο υπέροχο αυτό ταξίδι που σήμερα ξεκινάτε, να ξέρετε πως εγώ, ο Μητροπολίτης και πνευματικός σας πατέρας, θα βρίσκομαι διαρκώς στο πλάι σας. Να θυμάστε ακόμη πως οι Εκκλησίες, σε κάθε γειτονιά, θα είναι πάντα ανοιχτές και ο κάθε ιερέας θα είναι έτοιμος να σας υποδεχτεί, να σας συμβουλέψει και να σας συμπαρασταθεί. Εκεί θα βρείτε και την ευκαιρία να αποκτήσετε νέους φίλους, αλλά και να βρεθείτε ακόμη πιο κοντά στον μεγάλο Φίλο και Πατέρα όλων μας, τον Χριστό.

Την δική Του ευλογία, εύχομαι πάντα να ζητάτε και οι ευχές των γονέων και των δασκάλων σας διαρκώς να σας συντροφεύουν.

Καλή και ευλογημένη χρονιά.

Με όλη μου την πατρική αγάπη,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ