

«Πάρε τα, Παναγιά μου, και τακτοποίησε τα όπως θέλεις»

/ [Ιερές Μονές](#)



Επισκέφθηκε την Ιερά Μονή της Παναγίας Βαρνάκοβας, το καλοκαίρι του 2001, μια μητέρα μεσήλιξ από την Ναύπακτο.

Από την χαρά της, έλαμπε το πρόσωπό της.

Αφού προσκύνησε την εικόνα της Μεγαλομάτας Παναγιάς, όπως λένε πολλοί την Βαρνάκοβα, είπε:

- “Έχω τρία παιδιά. Ένα κορίτσι και δυο αγόρια».

Και τα τρία είχαν σοβαρά προβλήματα, που την στεναχωρούσαν. Η κόρη συνδεδεμένη με κάποιον έμενε ατακτοποίητη, χωρίς να φαίνεται προοπτική γάμου. Ο ένας άνεργος, δεν εύρισκε πουθενά δουλειά και η στεναχώρια του απειλούσε την ψυχική υγεία του. Ο άλλος ήταν μπλεγμένος με κακές παρέες και ερχόταν στο σπίτι ξημερώματα.

«Κόντευα να πεθάνω από την στενοχώρια μου. Πριν λίγο καιρό ήλθα εδώ, στην Παναγιά, και Την παρακάλεσα με δάκρυα για τα παιδιά μου. Το βράδυ εκείνο Την βλέπω στον ύπνο μου. Μεγαλόπρεπη και στοργική.

Και μου είπε με γλυκύτητα:

“Άφησε τα παιδιά σου σε μένα!”. Ξύπνησα χαρούμενη, με ελαφρωμένη την ψυχή και Της είπα: “Πάρε τα , Παναγιά μου, και τακτοποίησέ τα όπως θέλεις. Εγώ δεν θα ξανασχοληθώ με τα προβλήματά τους, μόνο θα προσεύχομαι!”.

Το είπα και το έκανα, αλλά και η Παναγία έκανε αυτό που υποσχέθηκε. Τους τακτοποίησε όλους γρήγορα. Η κόρη παντρεύτηκε και νοικοκυρεύτηκε, ο δεύτερος βρήκε μια καλή δουλειά και τον άλλον τον φώτισε ο Θεός και κατάλαβε την κακή ποιότητα των φίλων του και ξέκοψε απ’ αυτούς».

“Δόξα Σοι ο Θεός , δόξα Σοι ο Θεός”, επανελάμβανε πολύ συγκινημένη η μάνα, η περίπτωση της οποίας δίνει ένα σωτήριο μήνυμα σε όλους και ιδιαιτέρως στους γονείς.

Πηγή: «ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ(και η Παράκλησή Της) ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑ

ΙΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ- ΚΟΙΝΟΒ. ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ 2005