

## Το «υπέρ πίστεως και πατρίδος» κάλεσμα στους νέους- Το μεγάλο στοίχημα στις Αρχιεπισκοπές Αυστραλίας και Αμερικής

/ [Επικαιρότητα](#)



Από τις πρώτες κιόλας στιγμές της εκλογής τους, τόσο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος όσο και Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος δήλωσαν ότι στις βασικές προτεραιότητές τους είναι η προσέγγιση, η επαφή με τους νέους. Άνοιξαν τεχνολογικούς διαύλους επικοινωνίας, μιλώντας στα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνομίλησαν με νέους στις ενορίες και επισκέφθηκαν κατασκηνώσεις.

### **Παναυστραλιανό συνέδριο νεολαίας**

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κατά την επίσκεψή του στην Μελβούρνη δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε αυτή την προτεραιότητα.

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο 3ΧΥ Ράδιο Ελλάς της Μελβούρνης, αποκάλυψε ότι «τον ερχόμενο Φεβρουάριο αναμένεται να γίνει συνέδριο νεολαίας σε κάθε

στέγη, που έχει πολλά χρόνια να γίνει» και το 2021 με αφορμή την συμπλήρωση 200 ετών από την ελληνική επανάσταση θα πραγματοποιηθεί Εθνικό Παναυστραλιανό Συνέδριο Νεολαίας.

«Το συνέδριο θα δώσει μία παρακίνηση σε όλους, με αφορμή την επανάσταση να θυμηθούμε ποιοι είμαστε, από που ξεκινήσαμε. Και λίγο λίγο να υπάρξει ένα ενθουσιασμός»

Και συνεχίζει λέγοντας ότι η υπόσχεσή του με την ανάληψη των καθηκόντων του ήταν ότι θα κινηθεί υπέρ πίστεως και πατρίδος.

«Κι αυτός θα είναι το σύνθημά μας για το συνέδριο: πρώτα υπέρ πίστεως και μετά υπέρ πατρίδος.

Ακούστε μέρος της συνέντευξης από την ανάρτηση του π. Κυρίλλου Ζήση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook

### **Δεν μπορούμε να περιμένουμε να έρθουν οι νέοι σε εμάς**

Ανάλογο κάλεσμα προς τους νέους απευθύνει και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλώντας με τους νέους «στη γλώσσα τους»

«Αν θέλουμε να είμαστε πιστοί στις ευαγγελικές μας ρίζες και τις πνευματικές μας παραδόσεις, πρέπει να είμαστε μία Εκκλησία που αγκαλιάζει τους νέους μας, που αγκαλιάζει τους ξένους, που αγκαλιάζει όλα τα μέλη της κοινότητάς μας και της χώρας μας» έχει δηλώσει για να προσθέσει: «Οι νέοι μας αντιμετωπίζουν έναν συνεχώς αυξανόμενο καταιγισμό πληροφοριών και μία άνευ προηγουμένου πρόσβαση στη γνώση. Η Εκκλησία, δηλαδή όλοι μας, πρέπει να είναι έτοιμη να συναντήσει τους νέους ανθρώπους εκεί που ζούνε και εκεί που μαθαίνουν: στις κοινότητές μας, στους χώρους των κολλεγίων με όλο το φάσμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν μπορούμε να χάσουμε χρόνο και δεν μπορούμε να περιμένουμε να έρθουν οι νέοι σε μας. Πρέπει να τους προσφέρουμε μία γεύση της μυστηριακής ζωής, του ζωντανού Σώματος του Χριστού. Πρέπει να τους καλωσορίσουμε και να τους αγκαλιάσουμε, συναντώντας τους –όπως έκανε ο ίδιος ο Κύριος με τους μαθητές Του– με τους όρους τους, με τις καρδιές τους και με τους τρόπους τους».



