

12/10/2024

## **π. Φανούριος Κατσαρός: Ο άγιος Ληστής βίωσε μία Θεία Λειτουργία**

/ [Ενορίες](#)



***Αναγνώρισε στον Εσταυρωμένο Χριστό που είχε γίνει μια πληγή, τον Θεό. Ζήτησε λίγα πράγματα, να τον θυμηθεί ο Χριστός κι Εκείνος γυρίζοντας το βλέμμα του είπε «αμήν λέγω σοι».***

Ιερά αγρυπνία τελέστηκε την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου (Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου μαρτύρων, Δομνίνης μάρτυρος, Συμεών του νέου θεολόγου και του Ευγνώμονος Ληστού), στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστριάς Πειραιώς, στην οποία προεξήρχε και κήρυξε τον θείο λόγο, ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Φανούριος Κατσαρός, κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Η αγρυπνία και η ομιλία εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...».

Ο π. Φανούριος στο κήρυγμα του αναφέρθηκε στο πρόσωπο του Ευγνώμονος Ληστού που τιμά, μεταξύ άλλων αγίων, σήμερα η Εκκλησία μας. Όπως είπε αρχικά:

«Λίγο πριν ξεκινήσουν τα Πάθη του Χριστού, στον κήπο της Γεθσημανή, ο ευαγγελιστής Ιωάννης μας περιγράφει πόσο πολύ αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο.

Ο Χριστός μας αποκαλεί «τεκνία», δεν μας αποκαλεί μαθητές ούτε καν παιδιά, αλλά μας αποκαλεί «παιδάκια» Του. Και όπως βλέπουμε στην αρχιερατική Του προσευχή, τόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός, σαν την αγάπη της Αγίας Τριάδος.»

Και αυτά που γράφει ο Ιωάννης θα μας τα αποδείξει επάνω στο σταυρό ο άγιος Ληστής, συνέχισε ο π. Φανούριος. Τα Ευαγγέλια μας μιλάνε για το τέλος αυτού του ανθρώπου, όπου στον Φρικτό Γολγοθά, που όλες οι καρδιές είχαν γίνει σαν πέτρα, η καρδιά του Ληστή μαλάκωσε.



Θα λέγαμε, τόνισε, ότι ο Ληστής βίωσε μία Θεία Λειτουργία και κοινωνήσε με τη χάρη του Θεού. Ακόμη εξομολογήθηκε, λέγοντας ότι δίκαια βρίσκεται στο σταυρό, γι' αυτό και στο εξομολογητήριο υπάρχει πάντοτε Εσταυρωμένος, για να μιμηθούμε την μετάνοια αυτού του Ληστή.

Ο Ληστής ζήτησε από τον Θεό να του κάνει ένα μνημόσυνο και του είπε «θυμήσου με όταν έρθεις στη βασιλεία Σου».

«Αναγνώρισε στον Εσταυρωμένο Χριστό που είχε γίνει μια πληγή, τον Θεό. Ζήτησε λίγα πράγματα, να τον θυμηθεί ο Χριστός κι Εκείνος γυρίζοντας το βλέμμα του είπε «αμήν λέγω σοι».»

Το «αμήν» που λέμε στην Εκκλησία έχει πολύ πνευματικό λόγο. Στην Εκκλησία έχουμε μάθει να λέμε «αμήν» όταν καθαγιάζονται τα Τίμια Δώρα. Έτσι απάντησε κι ο Χριστός στον Ληστή, λέγοντας του ότι από σήμερα θα είναι μαζί Του στον Παράδεισο. Γι' αυτό, συνέχισε ο π. Φανούριος, μη ζητάμε ποτέ να αποφύγουμε το σταυρό, γιατί πάντοτε στο σταυρό θα στέκει ο Χριστός δίπλα μας.

Ο άγιος Ληστής υπάρχει στην Εκκλησία χάριτι της Κυρίας Θεοτόκου, αφού όλες αυτές τις λεπτομέρειες στο Ευαγγέλιο του Λουκά, τις υπαγόρευσε Εκείνη. Και είναι ο άγιος Λουκάς ο μόνος που περιγράφει γι' αυτό το περιστατικό, αφού του το μετέφερε η Παναγία που ήταν παρούσα στον Σταυρό και άκουσε αυτόν τον διάλογο.

Και όπως επεσήμανε ο π. Φανούριος κλείνοντας το κήρυγμα του:

«Αυτό για εμάς σημαίνει ότι συνήγορο μας στις αμαρτίες μας, στο τέλος μας αλλά και στην Δευτέρα Παρουσία, θα έχουμε πάντοτε την Κυρία Θεοτόκο. Πάντοτε στον σταυρό, αλλά μόνο στον σταυρό, θα μπορούμε να υιοθετήσουμε και να μας υιοθετήσει η Κυρία Θεοτόκος.»

---

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce\_SELRES\_start"></span>