

19/10/2024

Αγρυπνία επί τη ιερά μνήμη του αγίου ευαγγελιστού Λουκά στην Καρδίτσα

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων



Κάθε χρόνο στις 18 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Λουκά.

Ως εκ τούτου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία της ιεράς Αγρυπνίας επί τη ιερά μνήμη του αγίου, ενδόξου, πανευφήμου αποστόλου και ευαγγελιστού Λουκά του ιατρού στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Καρδίτσας.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε:

“Πάρα πολλά μπορούμε να πούμε, για την πολύ σπουδαία πράγματι προσωπικότητα του Αγίου ενδόξου αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.

Ευαγγελιστής, συγγραφέας του Βιβλίου του Ευαγγελίου και του Βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, απόστολος, εις το έργο του Ευαγγελισμού των ανθρώπων για τη σωτηρία τους, ιατρός, θαυματουργός, ελληνιστής, σπουδαίος εις στις γνώσεις του, αλλά, η εκκλησία, όλα αυτά τα έχει, αλλά ένα τον διακρίνει. «Λουκάς, ο αγαπητός». Έτσι τον κατέγραψε ο Απόστολος Παύλος εις την Προς Κολασσαείς επιστολή του, από την οποία μέρος ακούσαμε σήμερα. Λουκάς ο αγαπητός.



Αγαπητός όχι γιατί έκανε πράγματα τα οποία ικανοποιούσαν τον απόστολο Παύλο, αλλά αγαπητός στην εκκλησία του Χριστού είναι αυτός ο οποίος ενστερνίζεται τον Χριστό, ακολουθεί τον Χριστό, βιώνει τον Χριστό και αγωνίζεται να μεταδώσει τον Χριστό εις τους άλλους. Αυτός είναι ο αγαπητός του Θεού, να μην λησμονάμε ποτέ και να μη βγαίνει το μυαλό μας πάντοτε και η καρδιά μας εκεί στα ρείθρα του Ιορδάνου ποταμού.

Τί ομολόγησε ο Θεός Πατέρας εις τον τίμιο Πρόδρομο; Αυτός λέγει εστί ο υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται, από 'κει ξεκινάει αυτή η σχέση, γιατί η σχέση αυτή, είναι σχέση Θεού και υιού, πατρός και υιού. Ισόθεος. Ισόθεη κατάσταση και η οποία χαρίζεται στους ανθρώπους. Όπως χαρίστηκε στον Λουκά τον ιατρό τον αγαπητό. Αδελφοί, σ' αυτό θα πρέπει να μείνουμε στη ζωή μας, ώστε πράγματι να είμαστε και εμείς αγαπητοί από τον Θεό, να μας αγαπά ο Θεός, αλλά για να μας αγαπά ο Θεός, πρέπει πρώτα εμείς να αγαπήσουμε τον Θεό.



Πρέπει πρώτα εμείς να αγωνιστούμε, για να γίνουμε ισόθεοι για να γίνουμε κατά χάριν, δηλαδή σεσωσμένοι άνθρωποι, αφού ο Θεός μας χαρίζει και ο Λουκάς αγωνίστηκε γι' αυτό, πίστεψε παρότι ήταν εγκρατής εις τις γνώσεις του. Πολύ δυνατός, γιατρός, φιλόσοφος, αστρονόμος της εποχής εκείνης και με πολύ αποδοχή από τους ανθρώπους, εκείνος έβαλε τα σανδάλια, τα ιεραποστολικά επάνω του και ακολούθησε τον Απόστολο Παύλο για να τον θεραπεύει από τους πόνους του αλλά και για να ενστερνιστεί το κήρυγμά του. Να γίνει κι εκείνος εις τα έθνη Κήρυξ και Απόστολος της αληθείας της Βασιλείας του Θεού.

Αυτό θα πρέπει να μας ανανεώνει μέσα στην καρδιά μας και αυτό θα πρέπει να αγωνιζόμαστε πώς θα το πετύχουμε στη ζωή μας. Πώς θα γίνουμε αγαπητοί, πώς θα γίνουμε Απόστολοι και Ευαγγελιστές. Και μέσα στη ζωή μας, αλλά και για τη ζωή των άλλων.

Εύχομαι η χάρις του Θεού για πρεσβειών του αγίου ενδόξου αποστόλου και ευαγγελιστού Λουκά του αγαπητού, του ιατρού και θαυματουργού, να ευλογεί, να χαριτώνει και να αγιάζει όλους σας“.























