

14/11/2024

## **Η 1η Συνάντηση Σχολής Γονέων Ι.Ν.Αγίου Ρηγίνου Λεβαδείας με θέμα :«Η ειδωλολατρία στις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας»**

/ [Ενορίες](#)



**Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, στις 19.00 , στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Ρηγίνου Λεβαδείας, η πρώτη ομιλία- εκδήλωση, για την φετινή ποιμαντική χρονιά, στο πλαίσιο της Σχολής Γονέων της Εκκλησιαστικής κοινότητας.**

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο π. Σπυρίδων Βασιλάκος, εφημέριος του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα :«**Η ειδωλολατρία** στις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας».

Ο π. Αλέξιος, προϊστάμενος του Ναού του Αγίου Ρηγίνου, έκανε μία μικρή εισαγωγή για την αναγκαιότητα του θεσμού (της Σχολής Γονέων), σε μια εποχή δύσκολη και ιδιαίζουσα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ του ζευγαριού μέσα στο γάμο, στις σχέσεις μεταξύ των γονέων και των παιδιών, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ των παιδιών μεταξύ τους, ιδιαίτερα στο σχολικό περιβάλλον μέσα στο οποίο τα παιδιά ζουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κατά την περίοδο της ανάπτυξής τους. Η Εκκλησία οφείλει να συμπαρίσταται στον κάθε πάσχοντα αδελφό, αφενός με τα σωστικά Της μυστήρια, αφετέρου με διάφορα ανθρώπινα μέσα ανακούφισης του ανθρώπινου πόνου. Ο θεσμός της Σχολής Γονέων του Αγίου Ρηγίνου συμπληρώνει εφέτος, με τη χάρη του Θεού και την εμπνευσμένη καθοδήγηση του Σεπτού Ποιμενάρχου μας κ. Γεωργίου, έντεκα έτη συνεχούς παρουσίας και πλούσιας δραστηριότητας προσεγγίζοντας διά μέσου των εκλεκτών ομιλητών θέματα που αφορούν την πνευματική και ψυχική ισορροπία των μελών της Εκκλησίας. Στο τέλος της προσλαλιάς του ο π. Αλέξιος ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για την αμέριστη συμπαράστασή του, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Θεόδωρο Μίχα, εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου για την παρουσία του και τα καλά του λόγια, καθώς και τον π. Αθανάσιο Κώτσου για την παρουσία και στήριξή του.

Ο π. Σπυρίδων αναλύοντας το θέμα του αναφέρθηκε στην αρχή στην έννοια της συνάντησης. Έχουμε εμείς οι άνθρωποι ονομάσει συνάντηση αυτό που δεν είναι. Συνήθως προσεγγίζουμε τους άλλους όταν θέλουμε να πάρουμε κάτι από αυτούς. Η ουσιαστική συνάντηση προϋποθέτει συνάντηση με τον Θεό, με τον εαυτό, με τους άλλους, με το χρόνο, με την αιωνιότητα, με την πραγματικότητα, με την αλήθεια, με την αποτυχία, με την επιτυχία κ.ά. που αποφεύγουμε.

Δυστυχώς αυτό συμβαίνει και μέσα στην οικογένεια. Έχουμε δημιουργήσει το είδωλό μας, το είδωλο για όλα τα μέλη της οικογένειας. Ο εγωϊσμός και ο ναρκισσισμός δεν μας αφήνουν να συναντηθούμε ουσιαστικά και αληθινά μεταξύ μας, με αποτέλεσμα να βιώνουμε αρρωστημένες καταστάσεις στην έμπονη εγκόσμιο οδοιπορία μας. Έτσι κάποια στιγμή στο τέρμα αυτής της διαδρομής η συνάντησή μας με τον Κύριό μας δεν θα είναι σωτήρια διότι θα κουβαλάμε όλα αυτά τα άσχημα του εαυτούλη μας, όπως ο πλούσιος της Ευαγγελικής Περικοπής που ζήτησε επιτακτικά από τον Αβραάμ να στείλει τον φτωχό Λάζαρο να τον δροσίσει. Αντίθετα ο Άσωτος της παραβολής «εις εαυτόν ελθών», είπε το σωτήριο

«Αναστάς πορεύσομαι προς τον Πατέρα μου και ερώ αυτώ : Πάτερ ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου· ουκέτι μοι άξιος κληθήναι υιός Σου». Μόλις συνάντησε τον αληθινό του εαυτό, είδε το άδειασμα, την απόλυτη μοναξιά. Εκεί γεννήθηκε ο πόθος για την συνάντηση, η λαχτάρα για την σχέση που θα τον γεμίσει, θα τον λυτρώσει, θα τον θεραπεύσει.

Τελειώνοντας ο π. Σπυρίδων ανέφερε ότι : «Όταν ο άνθρωπος συναντηθεί με τον εαυτό του, θα συναντηθεί με τον Θεό. Μέσα από τον Θεό θα συναντηθεί αληθινά με τον χρόνο, με τον άλλον, με την πραγματικότητα, με την πνευματικότητα».

Όλα αυτά συνιστούν αληθινές και βαθιές διαπροσωπικές σχέσεις που μας οδηγούν σε πραγματική συνάντηση με τον εαυτό μας, με τον Θεό και με τους άλλους.



και έλαβε  
από το

