

13/08/2019

Ντοκουμέντο: Ο Αρχιεπ. Αμερικής στον Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας. Δηλώνει στήριξη στα Μοναστήρια και ευγνωμοσύνη στον Γέροντα (ηχητικό)

[Οικουμενικό Πατριαρχείο](#) / [Αρχιεπισκοπή Αμερικής](#) / [Επικαιρότητα](#)



Μια ευλογημένη και ιστορική επίσκεψη πραγματοποιήσε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ Ελπιδοφόρος στην Ιερά Μονή του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα όπου μίλησε στους Πατέρες για την αγάπη του στο Μοναχισμό δηλώνοντας την στήριξή του στο έργο τους και δίνοντας

υπόσχεση ότι θα είναι δίπλα τους ως Πατέρας σε κάθε τους βήμα.

Ωστόσο όπως βλέπετε στη φωτογραφία, την οποία εξασφάλισε το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία, www.ore.gr ο Σεβασμιώτατος συνάντησε τον Γέροντα Εφραίμ με τον οποίο κάθισε για αρκετή ώρα στο αρχονταρίκι .



news agency

ΕΡΘΟΔΟΞΙΑ

Διασυντακτικό Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων

Ακούστε ένα ηχητικό από την συνάντηση

<https://www.orthodoxianewsagency.gr/wp-content/uploads/2019/08/St.-Anthonys-Greek-Orthodox-Monastery.m4a>

Μετά τη Θεία Λειτουργία , ο καθηγούμενος της Μονής του Αγίου Αντωνίου αναφέρθηκε και στην αγιοποίηση του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή ενώ μίλησε για την σημασία του Μοναχισμού και στην προσφορά του παγκοσμίως αλλά και στην Αμερική εν μέσω των αιώνων.

Οι Πατέρες της Μονής καλωσόρισαν τον Αρχιεπίσκοπο, τον οποίο ευχαρίστησαν για τον κόπο που έκανε να βρεθεί κοντά τους σχεδόν μόλις ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα, δηλώνοντας την ευγνωμοσύνη τους για το ενδιαφέρον του και την παρουσία του στην Ιερά Μονή του Αγίου Αντωνίου.

Στην προσφώνησή του μάλιστα ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Αντωνίου, αναφέρθηκε στο έργο του Γέροντά τους, Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας και στο θαύμα του Μοναχισμού για το οποίο ο ίδιος πάσχισε αρκετά , λέγοντας ότι περιμένουν κι ευελπιστούν να έχουν την στήριξη του Αρχιεπισκόπου στο δύσκολο έργο που επιτελείται στην Αριζόνα.

Αναφερόμενος μάλιστα στο πρόσωπο του Γέροντα Εφραίμ, γνήσιου γόνου του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή, εξέφρασε την πίστη του ότι ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος θα συμπαρασταθεί στο έργο που ξεκίνησε ο Γέροντάς τους.

Μάλιστα αναφέρθηκε και στο πρόσωπο του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή, για τον οποίο προσμένουν όπως είπε να έρθει η ευλογημένη ώρα της αγιοκατάταξης.

Στην αντιφώνησή του ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στις επισκέψεις του στην Αριζόνα λέγοντας ότι είναι η δεύτερη φορά που έρχεται στην Αριζόνα και συναντά τον Γέροντα Εφραίμ τονίζοντας ότι είχε την ευλογία να ακούσει πνευματικούς λόγους από το τίμιο στόμα του και να γνωρίσει και την αδελφότητα.

» Αυτή τη φορά με αξιώνει ο Θεός να σας επισκεφθώ ως Αρχιεπίσκοπος, αυτής της ωραίας Αρχιεπισκοπής που βρίσκεται στην κορωνίδα του οικουμενικού θρόνου» είπε ο Αρχιεπίσκοπος , ενώ έκανε αναφορά στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος που ιδρύθηκε από τον Μεγάλο Πατριάρχη τον Ιερό Φώτιο της οποίας ήταν Ηγούμενος»

Κάνοντας μια αναδρομή στο ιστορικό της Ιεράς Μονής, ο Αρχιεπίσκοπος, αναφέρθηκε στο πως και ο ίδιος με την ευχή του Πατριάρχη κατάφερε να δημιουργήσει αδελφότητα στη Μονή της Αγίας Τριάδας, ενώ μίλησε για τα πνευματικά εφόδια και την άσκηση αλλά και για τα δάκρια των Μοναχών που ίσως τελικά θα είναι αυτά που θα βοηθήσουν να επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης μιας και όλα τα άλλα ως τώρα απέτυχαν.

«Σας παρακαλώ και εσάς ως πατέρες να ενώσετε τις πνευματικές σας προσπάθειες με τις προσπάθειες της Αγίας Τριάδος της Χάλκης, να δημιουργήσει τις πνευματικές εκείνες προϋποθέσεις ώστε να καρποφορήσει και πάλι το έργο του Κυρίου και να δώσει στην Εκκλησία κληρικούς.

Το μυστικό του Μοναχού και του Κληρικού είναι εάν και κατά πόσον προσεύχεται, εάν και κατά πόσον επικοινωνεί με τον Κύριο, είπε ο Αρχιεπίσκοπος.

Εδώ στην Αριζόνα ευλόγησε ο Θεός και ήρθε ένας Άγιος Γέροντας , ο Γέροντάς σας, ο Γέροντας Εφραίμ. Βρήκε μια έρημο. Η Αμερική δεν ήταν μόνο έρημος φυσική αλλά έρημος πνευματική και έρημος διψώσα, έρημος που έψαχνε μοναστήρια. Ήρθε ο Γέροντας και «της ερήμου το άγονον εγεώργησε». Ο καλός ο σπόρος όταν πέφτει στην καλή γη , πολλαπλασιάζεται και αυξάνεται.

Ο Γέροντας έγινε πρωτεργάτης στο έργο του Θεού για να καρποφορήσει ο Μοναχισμός στην άγονη γη των ΗΠΑ .

Φύτρωσαν ναοί , μοναχοί και άνθη και ευωδιάζουν στις ΗΠΑ.

Ήθελα ως Αρχιεπίσκοπος να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον Γέροντα Εφραίμ που έβγαλε και παιδιά πολλά, γιους και θυγατέρες για τους οποίους δύναται να καυχάται και όταν έρθει η ώρα να κλείσει τα μάτια του να μπορεί να πει «Νυν απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν Ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το Σωτήριόν σου».

Τώρα που ο Θεός επιτρέπει να τον έχουμε κοντά μας και όταν θελήσει ο Κύριος να τον πάρει κοντά του εμείς πάντα θα εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας και τον σεβασμό μας στον ίδιο και στα πνευματικά του τέκνα.

Η Αρχιεπισκοπή θα είναι σκέπη και στήριγμα όλων των Μοναχών, όλων των Ηγουμένων, όλων των Πατέρων οι οποίοι επέλεξαν αυτόν τον δύσκολο βίο διότι και ο Πατριάρχης μας είναι φιλομόναχος και αγαπάει τα μοναστήρια αλλά και η ελαχιστότητά μου, ως πνευματικό παιδί του Πατριάρχου

μας έμαθα να είμαι φιλομόναχος να αγαπώ και να προστατεύω τα μοναστήρια.

Δεν ήρθα στην Αμερική ως Αρχιεπίσκοπος αλλά και ως ηγούμενος, μιας Μονής της Αγίας Τριάδος της Χάλκης φέρνοντας μαζί μου και Πατέρες από την αδελφότητα.

Θέλω κι εδώ στην Αμερική να ζήσω όπως στην Χάλκη με την αδελφότητά μου, τα πνευματικά μου παιδιά και αν θέλει ο Θεός να ιδρύσω κι εγώ την αδελφότητά μου εκτός των γραφείων της Αρχιεπισκοπής εις τιμή του Προστάτου μου του Αγίου Ιακώβ του Τσαλίκη του εν Ευβοία.

Αγαπητοί Πατέρες και Άγιε καθηγούμενε να βλέπετε στο πρόσωπό μου, έναν συμοναστή σας, έναν αδελφό σας, ο οποίος θα έχει πάντα ανοιχτή την πόρτα του, να έρχεστε να βλέπομεθα, να συμπροσευχόμεθα να συλειτουργούμε.

Μέσα σε αυτό το πνεύμα , να οργανώσουμε μια σύναξη των πατέρων όλης της Αμερικής και κάθε χρόνο να το κάνουμε και σε άλλο μοναστήρι για να αγκαλιάζουμε τα μοναστήρια μας, αυτά που στηρίζουν την πίστη μας και την παράδοσή μας και την ελληνική μας συνείδηση.

Ο Κύριος να σας ευλογεί .»

Η παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής αλλά κυρίως οι λόγοι του προς τους πατέρες ήταν ξεκάθαρα μια σφραγίδα του Αρχιεπισκόπου για την στήριξή του στο Μοναχισμό στα μοναστήρια και στο έργο τους αλλά κυρίως μια αναγνώριση στην προσφορά του Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας.

Στιγμιότυπο Δημήτριος Κατσικλής