

16/11/2024

Αρχιεπίσκοπος Καναδά: Να κάνουμε την ψυχή μας φάτνη για να γεννηθεί ο Χριστός

[Οικουμενικό Πατριαρχείο](#) / [Αρχιεπισκοπή Καναδά](#) / [Οικουμενικό Πατριαρχείο](#)



Ενόψει της αρχής της νηστείας των Χριστουγέννων ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος εξέδωσε το μήνυμά του προς τον ευσεβή λαό.

Μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος αναφέρει: “Ο κόσμος σήμερα, δυστυχώς, έχει ξεχάσει το βάθος και το αληθινό νόημα της Γέννησης του Χριστού. Αντί να προετοιμάζεται πνευματικά, εστιάζει στην κατανάλωση, στον υλικό εορτασμό και

στη ματαιότητα, που δεν μπορούν να γεμίσουν το κενό της ψυχής του ανθρώπου. Αγαπητοί μου Χριστιανοί, το φως της αλήθειας, ο Χριστός, είναι εκείνο που δίνει ειρήνη και χαρά στην καρδιά· όχι τα υλικά στολίδια και τα απατηλά φώτα της κοσμικής ευφορίας”.

Παρακάτω το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου:

Αρχίζει και πάλι η ευλογημένη περίοδος της νηστείας των Χριστουγέννων. Μια περίοδος προετοιμασίας και καθαρμού, στην οποία καλούμαστε να στρέψουμε την καρδιά μας προς τον Σωτήρα Χριστό, τον Οποίο θα δεχθούμε να γεννηθεί στη ψυχή μας. Ο Χριστός γεννάται για τον καθένα από εμάς και φέρνει την αλήθειά Του. Αυτή την αλήθεια που λάμπει ως Φως στα σκοτάδια της ταραγμένης και γεμάτης πλάνες εποχής μας.

Και όμως, γύρω μας κυριαρχεί η σύγχυση! Ο κόσμος σήμερα, δυστυχώς, έχει ξεχάσει το βάθος και το αληθινό νόημα της Γέννησης του Χριστού. Αντί να προετοιμάζεται πνευματικά, εστιάζει στην κατανάλωση, στον υλικό εορτασμό και στη ματαιότητα, που δεν μπορούν να γεμίσουν το κενό της ψυχής του ανθρώπου. Αγαπητοί μου Χριστιανοί, το φως της αλήθειας, ο Χριστός, είναι εκείνο που δίνει ειρήνη και χαρά στην καρδιά· όχι τα υλικά στολίδια και τα απατηλά φώτα της κοσμικής ευφορίας.

Η Εκκλησία μας, μας καλεί να προετοιμαστούμε για να υποδεχθούμε τον Χριστό όχι με τρόπο επιφανειακό, αλλά με πνευματική καθαρότητα. Αυτό κάνει η νηστεία! Είναι μέσο πνευματικού αγώνα και επιστροφής, με το οποίο καλούμαστε να αναθεωρήσουμε τις προτεραιότητες της ζωής μας. Πρώτα και πάνω από όλα, να μετανοήσουμε και να καθαρίσουμε την καρδιά μας από κάθε ακαθαρσία. Και μετά να πλησιάσουμε τον Θεό με ταπείνωση και προσευχή, με την επίγνωση πως, όπως μας λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, «όπου είναι ο θησαυρός σας εκεί θα είναι και η καρδιά σας» (Ματθ 6:21).

Νηστεία, αγαπητοί μου, δεν είναι μόνον η αποχή από τις τροφές. Είναι πρώτα απ’ όλα η αποχή από την αμαρτία. Η αποχή από κάθε τι που μας απομακρύνει από τον Θεό και την αγάπη Του. Και η αληθινή νηστεία είναι εκείνη που γίνεται με ταπείνωση. Μυστικά. Όχι για να φαινόμαστε στους ανθρώπους, αλλά για να καθαρίζεται και να αγιάζεται η καρδιά μας με τη Χάρη του Θεού.

Φέτος, σε αυτή την ευλογημένη περίοδο της προετοιμασίας για τη Γέννηση του Χριστού, ας γίνει η νηστεία μας το μέσο για να πλησιάσουμε και να αφοσιωθούμε στον Χριστό. Να συγχωρήσουμε όσους μας έχουν πικράνει. Όσους μας έχουν αδικήσει. Να ζητήσουμε συγχώρεση και για τα δικά μας παραπτώματα. Έτσι θα

βρει ο Χριστός την ψυχή μας καθαρή και φωτισμένη για να έρθει να κατοικήσει μέσα μας. Και όπως ακριβώς είπε ο Κύριος, ας θησαυρίζουμε θησαυρούς στον ουρανό, όπου ο σκώρος και η φθορά δεν τους αγγίζουν (πρβλ Ματθ. 6:20), προσφέροντας αυτή την περίοδο ελεημοσύνη και αγάπη στον πλησίον μας.

Αυτή τη χαρμόσυνη περίοδο, ας γίνουμε, αγαπητοί μου χριστιανοί, η ζωντανή φάτνη όπου θα γεννηθεί ο Χριστός. Ας αναλάβουμε με πίστη και θάρρος τον αγώνα μας. Ας υποδεχούμε τον Ενανθρωπήσαντα Θεό με ταπείνωση. Με χαρά. Με αγάπη. Τότε μόνον θα βιώσουμε το μεγαλείο της Γέννησης και θα μεταδώσουμε στους γύρω μας το φως της αλήθειας και της σωτηρίας.

Η τεσσαρακονθήμερη περίοδος της νηστείας είναι γεμάτη από γιορτές και Ι. Ακολουθίες. Προσπαθήστε να πηγαίνετε συχνότερα στην εκκλησία με την οικογένειά σας.

Σας υπενθυμίζω, ότι η Θεολογική μας Ακαδημία –και πολλές άλλες Κοινότητες– έχουν Σαρανταλείτουργο. Μη ξεχνάτε τους δικούς σας. Πηγαίνετε στις Θ. Λειτουργίες.

Στείλτε τα ονόματα των αγαπημένων σας να μνημονεύονται στις σαράντα αυτές Θ. Λειτουργίες. Ενωθείτε με τον Χριστό, αλλά και τους αγαπημένους σας που έφυγαν και ζουν στον ουρανό.

Εύχομαι από καρδιάς μια ευλογημένη και καρποφόρα Σαρακοστή των Χριστουγέννων, γεμάτη με την ειρήνη και τη χαρά του Χριστού. Να είμαστε όλοι ενωμένοι με τον Χριστό. Να ζούμε με Εκείνον. Να πορευόμαστε μαζί Του, τώρα και στους αιώνες των αιώνων.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ