

25/11/2024

Μαντινείας και Κυνουρίας Επιφάνιος στο Remptousia FM: “Πνευματικό φιλότιμο και αγάπη διακρίνει τον λαό της Μητροπόλεώς μας” (ΗΧΗΤΙΚΟ)

/ [Ραδιόφωνο](#)



Την πρώτη του συνέντευξη μετά την εκλογή και ενθρόνισή του ως Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας, παραχώρησε ο Σεβασμιώτατος [κ. Επιφάνιος](#). Καλεσμένος στο REMPTOUSIA FM και στις “Ορθόδοξες διαδρομές” με τον Δημοσιογράφο Δημήτρη Στρουμπάκο, ο Ποιμενάρχης της ιστορικής Μητρόπολης αναφέρεται για τις πρώτες ημέρες της ποιμαντορίας του, αλλά και για τον μακαριστό Γέροντά του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρό Κοσμά, για τη διακονία του στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών καθώς και για

την πνευματική μας πορεία για τα Χριστούγεννα.

Η εκπομπή “Ορθόδοξες Διαδρομές” με τον Δημοσιογράφο Δημήτρη Στρομπάκο ακούγεται κάθε Δευτέρα στις 10:30 π.μ. από το διαδικτυακό ραδιόφωνο [Pemptousia FM](#).

“Ο μακαριστός Κοσμάς αγαπούσε την Εκκλησία”

“Να εύχεστε να διακονούμε με το απόλυτο εκκλησιαστικό και εκκλησιολογικό φρόνημα, στον ευλογημένο και ιστορικό τόπο... Μια Μητρόπολη με μεγάλη πνευματική κληρονομιά, με τις πολλές Ιερές Μονές, και την μεγάλη Ιστορία του Γένους και της Πατρίδας μας. Η εκλογή μου σε Μητροπολίτη Μαντινείας είναι μια μεγάλη ευεργεσία του Θεού προς την ελαχιστότητά μου”, είπε.

Αναφερόμενος συγκινημένος στα πρώτα του χρόνια διακονίας στο χωριό του, τα Τριανταίικα Αγρινίου, ο Μητροπολίτης κ. Επιφάνιος ανέφερε: “στο χωριό που γεννήθηκα, εκεί μένει ακόμα η οικογένειά μου, εκεί μεγάλωσα και μάλιστα διακόνησα ως εφημέριος στην ενορία του χωριού μου. Ως Γενικός Αρχιερατικός και ως Πρωτοσύγκελλος διακόνησα κοντά στον Γέροντά μου τον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρό Κοσμά. Φέτος συμπληρώνονται τρία έτη από την κοίμησή του”.

Σε ερώτηση για το ποια στοιχεία πνευματικά είχε ο μακαριστός κυρός Κοσμάς και πώς τα άφησε ως παρακαταθήκη στα πολλά χρόνια διακονίας πλησίων του , ο κ. Επιφάνιος ανέφερε “ο κυρός Κοσμάς είχε μια έμφυτη καλοσύνη και βαθιά πίστη στον Χριστό και την Εκκλησία. Αυτό που μας έμαθε στα πνευματικά του παιδιά και ιδιαίτερα στους Κληρικούς ήταν αυτό που έλεγε το Ευαγγέλιο και του το συνέστησαν οι Άγιοι που είχε πνευματική συναναστροφή μαζί τους, Παΐσιος, Πορφύριος και Ιάκωβος Τσαλίκης. Οφείλουμε οι κληρικοί και ιδιαίτερα οι πνευματικοί να ενώνουμε τους ανθρώπους με τον Θεό, να τους λαμβάνουμε από τα πάθη , την ατέλεια και την αδυναμία και να τους βοηθούμε σιγά σιγά να ενώνονται με τον Θεό. Ήταν τόσο μεγάλη και σημαντική η ποιμαντική διακονία του Μητροπολίτη Κοσμά, όπου πάντα μας έλεγε: «Τὸν ἐρχόμενον πρὸς με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω». Ὅποιος χτυπά την πόρτα σας οφείλετε να του συμπαρασταθείτε και να τον βοηθήσετε. Ποτέ δεν έκανε διαχωρισμό μεταξύ αμαρτωλών η μή. Σε όλους έδειχνε το Πρόσωπο το Χριστού, τον Λόγο του Ευαγγελίου και την Αλήθεια της εκκλησιαστικής ζωής”.

Για την διακονία του στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών καθώς και για την εκλογή του σε Μητροπολίτη, μεταξύ άλλων, είπε: “Διακόνησα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών από τη θέση βοηθού Επισκόπου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, και πνευματικού μας πατρός, στον οποίο

εκφράζω τον σεβασμό μου και την μεγάλη μου ευγνωμοσύνη για την όλη συμπαράσταση και φροντίδα που επέδειξε στο πρόσωπό μου. Με την δική του παρότρυνση η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίμησε διά της τιμίας ψήφου της , και με κατέστησε Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους του ανθρώπους της Μητροπόλεώς μου. Τις Πολιτειακές αρχές, τους Στρατιωτικούς μας , τους κληρικούς μας , τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια , τους συνεργάτες μας. Χρησιμοποιώ ένα όρο που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Το πνευματικό φιλότιμο που διακρίνει όλον τον κόσμο εδώ στην Μητρόπολη, το οποίο είναι αρχοντικό και αισθάνομαι σε όλους υποχρεωμένος απέναντί τους. Εισπράττω αγάπη, και εμπιστοσύνη, μαζί με τους συνεργάτες μας, περπατώντας στους δρόμους είτε πηγαίνοντας στις Ενορίες και τα Μοναστήρια. Σας παρακαλώ να εύχεστε να μην διαψευστούν”.

“Μεγάλη η σημασία το γεγονός της Γεννήσεως του Χριστού”

Μιλώντας για την πνευματική μας πορεία για τα Χριστούγεννα και πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε μέσα από το ευλογημένο στάδιο της Σαρακοστής, ο Σεβασμιώτατος τόνισε: “Είναι αλήθεια πώς ο σύγχρονος άνθρωπος θεωρεί πώς τα Χριστούγεννα είναι μια κοσμική εορτή. Μέσα τους όμως καταλαβαίνουν την μεγάλη σημασία που έχει το γεγονός της Γεννήσεως του Χριστού μας. Ο Άγιος Μέγας Αθανάσιος μας λέει “Ο Λόγος «ενηθρώπησεν ίνα ημείς θεοποιηθώ μεν”. Ο Θεός δηλαδή γίνεται Άνθρωπος λαμβάνει την ανθρώπινη υπόσταση, την ανθρώπινη σάρκα , για μπορέσουμε οι άνθρωποι να γίνουμε Θεοί κατά χάριν. Γιατί εν τέλει αυτός είναι ο σκοπός της επί γης παρουσίας μας . Το Μέγα Μυστήριο της Εκκλησίας είναι η ένωση του ανθρώπου με τον ίδιο Θεάνθρωπο Χριστό”.

Φωτο: Χρήστος Μπόνης