

Η εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος στην Φθιώτιδα

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Φθιώτιδος



Στην Ανατολική Φθιώτιδα και στην πόλη της Λαμίας ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών η μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών επισκέφθηκε για μία ακόμη φορά μέσα στην ποιμαντορία του το αγροτικό και ελαιόσπαρτο χωριό Σπαρτιά, όπου χθες χοροστάτησε στην Ακολουθία του Εσπερινού.

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στον Άγιο Σπυρίδωνα και ιδίως στην αγάπη του προς τη γη, ευλογώντας για ακόμη μία φορά τους δίκαιους αγώνες των αγροτών και χαρακτηριστικά σημείωσε:

«Ο Άγιος Σπυρίδων παρά ότι αξιώθηκε να αναδειχθεί όχι απλώς μεγάλος ιεράρχης και θεολόγος της Εκκλησίας, συμμετέχοντας στην Α΄ εν Νικαία Οικουμενική Σύνοδο το 325 μ.Χ., αλλά παράλληλα δεν αποξενώθηκε ποτέ από την αγάπη του για τη γη, από την αγάπη του για τα ζώα, από την φροντίδα του για την καθημερινότητα των ανθρώπων.

Άλλωστε και το ίδιο το όνομα του Αγίου παραπέμπει στη σπορά, παραπέμπει στο σπόρο και ο Άγιος Σπυρίδων υπήρξε ο κατ' εξοχήν πνευματικός σπόρος, ο οποίος προσέφερε στην Εκκλησία καρπούς, ήταν εύκαρπος και καλλίκαρπος ο Άγιος Σπυρίδων και αυτοί οι καρποί ήταν η αγάπη του προς τον άνθρωπο, ήταν η αγιότητα, ήταν η αρετή, ήταν η καλοσύνη, ήταν η ελεημοσύνη, ήταν η φιλευσπλαχνία και κυρίως ήταν η διάθεσή του να γίνεται ένα με τα προβλήματα των ανθρώπων.

Πολλές φορές ομιλούμε όλοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αλλά δυστυχώς πολλές φορές ομιλούμε εξ αποστάσεως, από καθέδρας, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, μακριά από εμάς, μπορεί να χύνουμε και δάκρυα για τους ανθρώπους που είναι καθηλωμένοι σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας, που αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα και να στενοχωρούμεθα, αλλά, αν δεν αγγίξουν τα προβλήματα αυτά τη δική μας πόρτα, πολλές φορές μένουμε θεατές, μένουμε απόμακροι και μακριά κι όταν έρχεται το πρόβλημα και χτυπάει την πόρτα μας, τότε ξυπνάμε και συνερχόμεθα.

Σήμερα έχουμε την υγεία μας αύριο μπορεί να μην την έχουμε, σήμερα μπορεί να έχουμε μια οικονομική ευρωστία, αύριο μπορεί να μην την έχουμε, σήμερα μπορεί να έχουμε βεβαιότητα για τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, που είναι κοντά μας, αύριο μπορεί να μας βλέπουν και να μην μας γνωρίζουν, σήμερα μπορεί να χαιρόμαστε με αυτούς και να νιώθουμε όμορφα όταν μας επαινούν, όταν μας κολακεύουν αλλά μπορεί να αγνοούμε ότι αύριο μπορεί να είμαστε παντελώς άγνωστοι για τους ίδιους ανθρώπους, που αύριο δεν θα μας έχουν ανάγκη και θα κρίνουν ότι δεν χρειάζεται να μας πουν ούτε μία καλημέρα. Αυτό ασφαλώς δεν σημαίνει ότι θα ισοπεδώσουμε και θα σχετικοποιήσουμε τις ανθρώπινες σχέσεις και θα πάψουμε να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον, αλλά αυτό σημαίνει κάτι βαθύτερο: ότι θα φιλοσοφήσουμε και θα προτεραιοποιήσουμε στη ζωή μας τις ανάγκες και τις προτεραιότητες.

Είναι αλήθεια ότι η αγάπη προς τη γη και η δίκαιη διαχείριση της γης οφείλει να είναι μία προτεραιότητα μας, γιατί έχει άμεση σχέση και με την ισορροπία του οικοσυστήματος και με την ισορροπία του κοινωνικού συστήματος, μια διπλή ισορροπία δηλαδή, μια διπλή και ενσύμμετρη και όχι ασύμμετρη ανάπτυξη, που διασφαλίζεται μέσα από την ιερατική ευχαριστιακή και ισορροπημένη προσέγγιση

της φύσεως και της ζωής».

Σήμερα, 12 Δεκεμβρίου 2024, το πρωί ο **Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών** ιερουργησε στον ιστορικό Ναό των Αγίων Θεοδώρων στην πόλη της Λαμίας και στην γραφική συνοικία των «Εκκλησιών» στις παρυφές του Κάστρου, ο οποίος πανηγυρίζει τη μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος, ως συμπολιούχου της Ενορίας, καθώς στον Ιερό Ναό φυλάσσεται περίπτυστος Ιερά Εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος.

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, μεταξύ των πιστών, εκκλησιάστηκαν και μαθητές και μαθήτριες από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας.

Οι Ιερές Ακολουθίες μεταδόθηκαν απευθείας από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος (89,4 Fm) και από διαδικτύου.

Στο κήρυγμά του ο κ. Συμεών απευθυνόμενος προς τα παιδιά αναφέρθηκε στην άνωθεν σοφία του Αγίου Σπυρίδωνος υπογραμμίζοντας:

«Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά στη Θεία Λειτουργία, έχουμε και εμείς, όπως ο Άγιος Σπυρίδων, αγγέλους συλλειτουργούντες, γιατί άγγελοι είναι τα παιδιά μας, τα οποία είναι εδώ μαζί μας, συμπροσεύχονται μαζί μας και θα έλεγα ότι μας δείχνουν και τον τρόπο της προσευχής, γιατί η πραγματική προσευχή δεν είναι μόνο ο τρόπος που στεκόμαστε στην Εκκλησία ή ο τρόπος που κάνουμε τον σταυρό μας, αλλά κυρίως είναι ο τρόπος με τον οποίο ζούμε, ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε και εδώ βλέπω πολύ ευλογημένα παιδιά, με πολλή αγάπη μεταξύ τους, με πολλή καλοσύνη, με πολλή καλή διάθεση και παρά το γεγονός ότι είναι κουρασμένα, από το πρωί, παρα ταύτα βλέπουμε στα πρόσωπά σας χαρά και ενθουσιασμό.

Αυτό όμως που είναι πολύ ιδιαίτερο και νομίζω πολύ χρήσιμο για τη ζωή μας και ειδικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των τάξεων, γιατί ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός ξεκινά όχι στη Β΄ Λυκείου αλλά ξεκινά από το Νηπιαγωγείο, ακόμη και από την προσχολική αγωγή και ο Άγιος Σπυρίδων μας δίνει φοβερό παράδειγμα ότι στη ζωή μας η ευτυχία, η αποκατάστασή μας, δεν περνά μόνο από τα πτυχία, ούτε μόνο από τα διπλώματά, ούτε μόνο από τα διδακτορικά, ούτε μόνο από τη τεχνολογία, ούτε μόνο από τις έξυπνες συσκευές ή τις εφαρμογές τεχνικής νοημοσύνης.

Ο Άγιος Σπυρίδων ήταν ένας μεν ένας απλός βοσκός, αλλά είχε και ευρυμάθεια και αυτός ο απλός βοσκός ο οποίος είχε πολλή καθαρή καρδιά και όποιος έχει καθαρή καρδιά, τον φωτίζει το Άγιο Πνεύμα και σκέφτεται καθαρά, αισθάνεται καθαρά, οραματίζεται καθαρά και πράττει καθαρά.

Έχοντας λοιπόν αυτή τη καθαρή καρδιά έπραξε το καθαρό και το άγιο, στήριξε την αλήθεια της Εκκλησίας, στήριξε την Οικουμενική Σύνοδο, στήριξε την πίστη και έτσι στήριξε μέσα στη ζωή του και τα ορφανά παιδιά, τις χήρες, τους ανθρώπους τους πονεμένους, τους αδύναμους, τους φτωχούς, τους ασθενείς, όλους τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη, γιατί ακριβώς είχε μια μεγάλη καρδιά γεμάτη αγάπη, την αγάπη του Χριστού.

Εύχομαι λοιπόν στη ζωή μας, είτε αποκτήσουμε γνώσεις πολλές, πολλά γράμματα, είτε ασχοληθούμε με κάτι πιο πρακτικό ή κάτι πιο απαιτητικό από άποψη διαβασμάτων, εύχομαι να υιοθετήσουμε την «άνωθεν σοφία»! Η άνωθεν σοφία είναι η πραγματική σοφία!

Εύχομαι να αποκτήσετε και όσα ονειρεύεστε και πολύ περισσότερα, αλλά κυρίως ότι κι αν αποκτήσετε, όποια προσόντα κι αν αποκτήσετε στη ζωή σας να μη χάσετε ποτέ αυτή την άνωθεν σοφία, την πραγματική σοφία, η οποία συναντάται και ταυτίζεται με μία άλλη μεγάλη λέξη, τη λέξη αγάπη. Όποιος αγαπά στη ζωή του, αυτός είναι πάντα σοφός, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε τώρα που είστε στο σχολείο ότι αν δεν έχετε αγάπη μεταξύ σας οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριες και δεν σέβεστε ο ένας τον άλλον και δεν προστατεύετε ο ένας τον άλλον, δεν θα έχετε πουθενά αλλού αγάπη στη ζωή σας».

Στις Ιερές Ακολουθίες μεταξύ των πιστών παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ιωάννης Αποστόλου, ο Αντιδήμαρχος Λαμιέων κ. Δημήτριος Κυρίτσης, η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαιδεύσεως Στερεάς Ελλάδος κ. Ελένη Μπενιάτα, ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπαιδεύσεως Ν. Φθιώτιδος κ. Κωνσταντίνος Σπαλιώρας, η Σύμβουλος Εκπαιδεύσεως Θεολόγων Ν. Φθιώτιδος κ. Αφροδίτη Σπαλιώρα, μέλη του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου «ΠΗΓΑΣΟΣ», καθώς και εκπρόσωποι άλλων φορέων και συλλόγων του τόπου.



Φωτογραφίες: Δημήτριος Ανάγνου