

## **Πατριάρχης Αντιοχείας: Διατηρούμε την ελπίδα που πηγάζει από τα μάτια του Θεού Βρέφους**

[Πατριαρχία](#) / [Πατριαρχείο Αντιοχείας](#)



**Ένα μήνυμα καθ' όλα επίκαιρο εξέδωσε για την Δεσποτική εορτή των Χριστουγέννων ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννης.**

Ο Μακαριώτατος στην αρχή του μηνύματός του αναφέρει ότι η Εκκλησία “ μας προσκαλεί να αναλογιστούμε τη συγκατάβαση του Θεού Λόγου εκείνες τις ημέρες που έγινε η οικουμενική απογραφή. Το θέτει αυτό μπροστά στα μάτια μας και μάς καλεί να προσχωρήσουμε με την καρδιά και το νου μας στο όνομα του Χριστού. Μας καλεί να γίνουμε γι’ Αυτόν και μόνο, μάρτυρες της αγάπης Του, μάρτυρες της μεγάλης συγκατάβασής Του, μάρτυρες του Ευαγγελίου Του, μάρτυρες της θεότητάς Του”.

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης Αντιοχείας ανέφερε: “Κάθε χρόνο, η ανθρωπότητα θυμάται τη γέννηση αυτού του βρέφους εν μέσω των πολέμων και των ατελείωτων συγκρούσεων. Το θυμάται σήμερα, καθώς βράζουν οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις... Το θυμάται μέσα από τα μάτια κάθε παιδιού που λαχταρά την ειρήνη του. Το θυμάται μέσα από τη γη όπου γεννήθηκε και από την Ανατολή που αγκάλιασε τους μαθητές Του και διέδωσε το ευαγγέλιό Του σε όλο τον κόσμο. Το θυμάται καθώς

νοσταλγεί την παρουσία του στο τραγούδι των αγγέλων για δόξα στον Θεό, ειρήνη στη γη και χαρά στους ανθρώπους. Το θυμάται σήμερα και με τη μνήμη αυτών των αμαρτωλών πολέμων που αφαιρούν ζωές και αρπάζουν τη χαρά των ανθρώπων. Το θυμάται ενώ παραπαίει στη λάσπη της πολιτικής και στις κοιλάδες των συμφερόντων που καταπατούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την εμπορευματοποιούν στην αγορά των πρεσβυτέρων αυτής της εποχής“.

Και συνεχίζει: “Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούμε να έχουμε την ελπίδα που πηγάζει από τα μάτια εκείνου του θείου βρέφους, από τα μάτια του βρέφους της σπηλιάς, από το οποίο ζητάμε σήμερα έλεος για τον κόσμο του και γι’ αυτή την ανθρωπότητα που παραπαίει από την πίκρα των πολέμων της και λαχταρά το νέκταρ της ειρήνης του. Του ζητάμε να σβήσει τη φωτιά των πολέμων με τη γλυκύτητα της ειρήνης του και να βάλει κάτι από τη συμπόνια του στις ψυχές μας”.

Το μήνυμα του Μακαριωτάτου κλείνει με λόγους προσευχητικούς προς τον Ιησού Χριστό: “Μείνε μαζί μας, Ιησού, και άγγιξε τις καρδιές μας με τη γλυκύτητα της καρδιάς σου. Μείνε μαζί μας, όπως ήσουν πάντα, και ευλόγησε τη χώρα μας με το πνεύμα της ειρήνης σου. Φρόντισε αυτή την Ανατολή, στην οποία γεννήθηκες, με τη θεία σου πρόνοια και διαφύλαξέ την με την ευσπλαχνία σου. Να είσαι, όπως πάντα, με τα ανθρώπινα όντα που υποφέρουν από τη φρίκη του πολέμου, των δολοφονιών, του εκφοβισμού, της πείνας, της καταστροφής, του εκτοπισμού και των απαγωγών.

Κατάπαυσε, Κύριε, την αναταραχή αυτού του κόσμου και κατέστειλέ την με τη δύναμη της σιωπής σου. Ανάπαυσε τις ψυχές εκείνων που έχουν περάσει πριν από εμάς για να συναντήσουν το άγιο πρόσωπό σου.

Είθε ο Θεός να χαρίσει σε όλους σας, στα τέκνα μας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και σε όλους τους ανθρώπους, ευλογημένες ημέρες γεμάτες καλοσύνη, ειρήνη και ευλογίες από το Βρέφος του Σπηλαίου, τον Κύριο των οικτιρμών και τον Θεό κάθε παρηγοριάς, Αμήν“.