

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: Η σταυρική ζωή είναι απαραίτητη για τη σωτηρία μας

[Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Κύπρου](#)



Με όλη την πρέπουσα επισημότητα, τελέσθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 13ης Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Στροβόλου, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός με την ευκαιρία της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου. Στον πανηγυρικό αυτό εσπερινό έλαβαν επίσης μέρος ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμ. κ. Ιωάννης Ιωάννου και κληρικοί της αρχιεπισκοπικής περιφέρειας.

Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι της Πολιτείας, ανάμεσα στους οποίους και ο Δήμαρχος Στροβόλου κ. Ανδρέας Παπαχαλαράμπος.



Κατά τη διάρκεια του εσπερινού αναπέμφθηκε δέηση και τελέστηκε αρτοκλασία, ενώ στο τέλος έγινε περιφορά (λιτανεία) του χαριτοβρύτου Τιμίου Σταυρού.

Στο κήρυγμά του, ο Μακαριώτατος ερμήνευσε τα μεστά νοημάτων κατανυκτικά τροπάρια των εσπερίων και αποστίχων, τονίζοντας στο πολυπληθές ποίμνιο ότι μόνο διά του Σταυρού θα έλθει στη ζωή μας η πραγματική χαρά, η αδιάλειπτος και ατέλεστος. «Σήμερα, επισήμανε ο Μακαριώτατος, εορτάζει ολόκληρη η Ορθοδοξία την Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και γιατί τον εορτάζουμε με τόση λαμπρότητα; Διότι έλεγε ο Κύριος, ότι: «Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου σταυρωθῆναι», δηλαδή, δεν μπορεί διαφορετικά να γίνει το Πάθος, παρά μόνο διά του Σταυρού· και ενώ υπήρχαν πολλά άλλα μέσα θανατικής καταδίκης, με τα οποία θα μπορούσε ο Κύριος να πραγματοποιήσει την οικονομία του θανάτου για μας, από όλα τα άλλα είδη, προτιμήθηκε ο σταυρικός θάνατος, ως αναγκαίος και απαραίτητος.

Έτσι τώρα όπου και να χαραχθεί ο Σταυρός, ευλογεί, αγιάζει, φωτίζει, δίνει όλα τα σωτήρια. Γι' αυτό όλα μας τα έργα ας τα επιτελούμε και τελειώνουμε με το σημείο του θείου Σταυρού. Γι' αυτό υψούντες και προσκυνούντες αυτόν,

μεγαλύνουμε και δοξάζουμε τον Χριστό, ο οποίος σταυρώθηκε πάνω σ' αυτόν. Γιατί εκείνος που εγκωμιάζει τον Σταυρό, τιμά και δοξάζει και προσκυνά τον σταυρωθέντα Χριστό. Γιατί με τον Σταυρό ο τύραννος διάβολος αιχμαλωτίσθηκε· με τον Σταυρό ο θάνατος νικήθηκε και εξαφανίσθηκε, και ο άδης νικήθηκε. Έπρεπε δηλαδή, με εκείνα που μας νίκησε ο διάβολος, με εκείνα πάλι να επικρατήσει ο Χριστός».

Ο χρόνος της Εκκλησίας είναι σταυρικός. Κάθε στιγμή της ζωής της Εκκλησίας έχει σταυρικό χαρακτήρα. «Σταυροῦ καὶ θανάτου ἐπαγγελία» είναι το όλο νόημα της πίστεως και του βαπτίσματος.

Η τήρηση των εντολών και η υπομονή στα θλιβερά χαρακτηρίζουν το νόημα του σταυρού, και μακάριος είναι όποιος αποδέχεται προθύμως την άρση του. Όποιος δέχεται το νόημα τούτο του σταυρού γενικώς στην κατά Θεόν ύπαρξή του, υπομένει αβοήγητος. Τον δέχεται ως κλήση του ουρανού Πατρός. Στο σταυρό ολοκληρούται η χριστιανική αποστολή, και σ' αυτόν πραγματοποιείται η συνάντηση του κτιστού μετά του ακτίστου θείου Είναι.

Ιεροδ. Τριφύλλιος Ονησιφόρου
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου