

“Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός οδηγός του Έθνους”

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης



Εγκύκλιο σχετικά με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, εξέδωσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας.

Διαβάστε αναλυτικά:

«Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός οδηγός του Έθνους»
Άγαπητοί μου Χριστιανοί,

-Α-

Είναι σέ όλους γνωστό, ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, σέ δίσεκτους καιρούς, έβοήθησε τό Γένος μας νά μήν έξισλαμισθῆ, αλλά νά κρατήση γερά τήν όρθόδοξη πίστη καί τήν έθνική του συνείδηση. Οί λόγοι του εἶναι σήμερα επίκαιροι όσο ποτέ άλλοτε : «τούτο σᾶς λέγω καί σᾶς παραγγέλω · κᾶν ό ούρανός νά κατεβῆ κάτω, κᾶν ή γῆ νά άνεβῆ επάνω, κᾶν όλος ό κόσμος νά χαλάση, καθώς μέλλει νά χαλάση, σήμερα, αύριον, νά μή σᾶς μέλη τί έχει νά κάμη ό Θεός. Τό κορμί σας ᾶς τό καύσουν, ᾶς τό τηγανίσουν · τά πράγματά σας ᾶς σᾶς τά πάρουν · μή σᾶς μέλλει · δώσατέ τα · δέν εἶναι ιδικά σας. Ψυχή καί Χριστός σᾶς χρειάζονται. Αὐτά τά δύο όλος ό κόσμος νά πέση, δέν ήμπορεῖ νά σᾶς τά πάρη, έκτός καί τά δώσετε μέ τό

θέλημά σας. Αὐτά τὰ δύο νά τὰ φυλάγετε, νά μή τὰ χάσετε» (Διδαχή Δ΄).

-B-

Ὁ Ἅγιος Κοσμάς ὑπῆρξε θερμός φίλος τῆς μορφώσεως τῶν Ἑλληνόπουλων, βάζοντας ὡς θεμέλιό της τήν καλλιέργεια τῆς εὐσέβειας καί τῆς ἀρετῆς. Ἔλεγε : «Νά μαζευθῆτε ὅλοι νά κάμετε ἕνα σχολεῖον καλόν, νά βάλετε καί ἐπιτρόπους νά τό κυβερνοῦν, νά βάνουν διδάσκαλον νά μανθάνουν ὅλα τὰ παιδιά γράμματα, πλούσια καί φτωχά. Διότι ἀπό τό σχολεῖον μανθάνομεν τί εἶνε Θεός, τί εἶνε Ἁγία Τριάς, τί εἶνε Ἄγγελοι, δαίμονες, παράδεισος, κόλασις, ἀρετή, κακία · τί εἶνε ψυχή, σῶμα κλπ. Διότι χωρίς τό σχολεῖον περιπατοῦμεν εἰς τό σκότος · ἀπό τό σχολεῖον ἀνοίγει τό μοναστήριον» (Διδαχή Α΄). Γράφοντας πρὸς τόν ἀδελφό του Ἱερομόναχο Χρῦσανθο, Σχολάρχῃ στήν Νάξο, ἀναφέρει χαρακτηριστικά : «Ἔως τριάκοντα ἐπαρχίας περιῆλθον, δέκα σχολεῖα Ἑλληνικά ἐποίησα, διακόσια διά κοινά γράμματα» (Ἐπιστολή 2ας Μαρτίου 1779, ἔτους τοῦ μαρτυρίου του).

-Γ-

Ἀλλά καί διά τήν χριστιανικήν ζωὴν τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων μιλοῦσε : Γιά τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς καί τήν ἀνάγκη τοῦ ἐκκλησιασμοῦ, τήν τήρηση τῆς νηστείας, καί μάλιστα τῆς Τετάρτης καί τῆς Παρασκευῆς, τήν μετάνοια καί τήν ἐξομολόγησι, τήν ἀγάπη καί τήν συγχώρησι, καί γενικά γιά ὅλες τίς χριστιανικῆς ἀρετές. Ὅπως ἐπίσης καί γιά τό ἀμάρτημα τῆς βλασφημίας, γιά τήν ὁποία ἔλεγε χαρακτηριστικά : «Ἐνας ἄνθρωπος νά μέ ὑβρίση, νά φονεύσῃ τόν πατέρα μου, τήν μητέρα μου, τόν ἀδελφόν μου, καί ὕστερα τό μάτι νά μοῦ βγάλη, ἔχω χρέος ὡσάν χριστιανός νά τόν συγχωρήσω. Τό δέ νά ὑβρίση τόν Χριστόν μου καί τήν Παναγίαν μου, δέν θέλω νά τόν βλέπω» (Διδαχή Δ΄). Ἄς μή ξεχνᾶμε, ὅτι ἐστήριξε τόν Λαό στήν ὀρθόδοξη πίστη, καί μάλιστα ἐναντίον τῆς παπικῆς προπαγάνδας, πού πάντοτε, μέχρι καί σήμερα, «ψαρεύει» σέ θολά νερά.

-Δ-

Στίς Διδαχές του, τέλος, ἀποκαλύπτεται ὁ πατριωτισμός του, ἡ φλογερή ἀγάπη του γιά τήν Ἐλευθερία, ὁ ἀσίγαστος πόθος του γιά τήν ἐθνική ἀποκατάστασι. Καί εἶναι πέρα γιά πέρα ἀληθινό, αὐτό πού πολλοί ὑποστηρίζουν, ὅτι ὁ Ἅγιος Κοσμάς ἐνέπνευσε στούς ἀγωνιστές τοῦ 1821, αὐτό πού ἔλεγε ὁ Γέρος τοῦ Μωρηᾶ, ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης : «Ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἄρματα εἶπαμε πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ὕστερα ὑπέρ Πατρίδος».

Αὐτόν, λοιπόν, τόν Μεγάλο Διδάχο καί Ἐθνεγέρτην τιμᾶ ἡ ἀκριτική Κόνιτσα. Ἔτσι : Τήν παραμονή, Παρασκευή, 23 Αὐγούστου 2019, θά τελεσθῇ ὁ Μέγας Ἑσπερινός, ὡρα 7 μ.μ. καί θά ἐπακολουθήσῃ ἡ σύντομη λιτάνευσι, μέχρι τήν κεντρική

πλατεΐα, τῆς Εἰκόνας καί τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου. Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, Σάββατο, 24 Αὐγούστου, θά τελεσθῇ πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Εὐχομαι ὀλόψυχα ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου νά σᾶς σκέπη ὅλους καί νά σᾶς καθοδηγῇ.

Διάπυρος πρὸς Χριστόν εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτισης

ΑΝΔΡΕΑΣ