

Χριστουγεννιάτικη εορτή από την Νεολαία της Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου



Την Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024, στις 7 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε στην Παπαχαραλάμπειο αίθουσα της Ναυπάκτου, η χριστουγεννιάτικη γιορτή, που διοργανώνει κάθε χρόνο το Τμήμα Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ιερόθεος, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος κ. Χρήστος Παΐσιος, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου κ. Νικόλαος Ραυτόπουλος και πλήθος κόσμου που γέμισε τα καθίσματα της Παπαχαραλαμπεΐου, μιάς και η εκδήλωση αυτή έχει γίνει χριστουγεννιάτικος θεσμός για την πόλη της Ναυπάκτου.

Αρχικά, ο υπεύθυνος νεότητας της Μητροπόλεώς μας, Αρχιμ. π. Πολύκαρπος

Θεοφάνης, καλωσόρισε τους παρόντες και παρουσίασε επιγραμματικά την δομή της γιορτής, η οποία ήταν η εξής:

-Τραγούδια και Κάλαντα από την Χορωδία Ελληνικής Δημοτικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως:

1. Βρέφος Θεός στη Φάτνη (Παραδοσιακός σκοπός Κων/πολης, σίχοι π. Θ. Βαμβίνης)
2. Χαρά στα μάτια που δακρύζουν, Γ. Πρεβεζάνου
3. Κάλαντα Πρωτοχρονιάς Χίου
4. Και τι τραγούδι να βρούμε, Παινέματα Θράκης
5. Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα Ρόδου
6. Κάλαντα Πρωτοχρονιάς Κυκλάδων
7. Κάλαντα Φώτων Πάτμου.



Τα τραγούδια αυτά ήταν η συνέχεια της όμορφης εκδήλωσης που έγινε από την Χορωδία στις 20 Δεκεμβρίου 2024, στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως.

-Τρία Ποιήματα: «Όλου του κόσμου τα παιδιά», «Έρχονται Χριστούγεννα» και «Μικρός στα χαλάσματα του Λιβάνου»

-Ένα σύντομο Θεατρικό δρώμενο με τίτλο, «Χριστούγεννα για πάντα στην καρδιά», που υπέδειξε ότι μέσα σε έναν κόσμο με προβλήματα και δυσκολίες η Γέννηση του Χριστού είναι αυτή που φέρνει την ελπίδα και το φως.



-Και, τέλος, το κυρίως Θεατρικό με τίτλο, «Χριστουγεννιάτικες συνεντεύξεις», το οποίο παρουσίασε το πως εορτάζουν τα Χριστούγεννα διάφοροι τύποι ανθρώπων.

Είναι άνθρωποι που δεν τους αγγίζουν τα Χριστούγεννα, άλλοι οι οποίοι τα εορτάζουν τελείως επιφανειακά, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι μέσα από τις αναμνήσεις τους από τους παππούδες τους και τους γονείς τους θυμούνται πως εορτάζονται τα πραγματικά Χριστούγεννα και τέλος υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, όλων των ηλικιών, από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένοι, οι οποίοι γνωρίζουν πραγματικά το νόημα των Χριστουγέννων, την ευεργετική και σωτήρια παρουσία του Χριστού στην ζωή τους και ζούν αληθινά, καρδιακά Χριστούγεννα, όπως μας τα παρουσιάζει η Εκκλησία.



Μετά το τέλος της γιορτής προσκλήθηκε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος κ. Χρήστος Παΐσιος να χαιρετήσει την εκδήλωση. Ο κ. Παΐσιος συνεχάρη τα παιδιά και όλους τους συμμετέχοντες για την πολύ όμορφη αυτή εκδήλωση που παρουσίασε Χριστούγεννα με Χριστό και έδειξε ότι έχουμε ανάγκη να ανοίξουμε τις καρδιές μας.

Τέλος, τον λόγο έλαβε ο Σεβασμιώτατος ο οποίος αρχικά συνεχάρη τους διοργανωτές και τα παιδιά για την παρουσίαση της εορτής με τα Κάλαντα, τα ποιήματα και τα θεατρικά δρώμενα.

Λαμβάνοντας αφορμή από το περιεχόμενο του ενός θεατρικού που παρουσίαζε δύο δημοσιογράφους στο Λιμάνι της Ναυπάκτου να λαμβάνουν συνέντευξη από τους ευρισκόμενους και περαστικούς, για το ποιο είναι το νόημα της εορτής των Χριστουγέννων, είπε ότι αυτό δείχνει τον πύργο της Βαβέλ της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί οι άνθρωποι ήθελαν να φθάσουν στον δικό τους Θεό με αποτέλεσμα να γίνη σύγχυση γλωσσών, να μη μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους.



Αυτό συμβαίνει σήμερα, αφού οι άνθρωποι κατασκευάζουν δικούς τους θεούς, λατρεύουν τον εαυτό τους ως θεό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εορτάσουν πραγματικά Χριστούγεννα. Προσπαθούν να χαρούν και είναι απελπισμένοι, γι' αυτό, όπως λένε οι ειδικοί επιστήμονες χημικοί, στα λύματα της Αττικής βρίσκουν ότι κατά τα Χριστούγεννα διπλασιάζεται η κατανάλωση της κοκαΐνης.

Το ότι οι άνθρωποι δεν εορτάζουν αληθινά Χριστούγεννα φαίνεται από τις ευχές που ανταλλάσσουν μεταξύ τους, δεν λένε ούτε την λέξη Χριστούγεννα, αλλά εύχονται «καλές γιορτές», «χρόνια πολλά». Συγγέουν τα Χριστούγεννα με την νέα χρονιά που θα εορτάσουμε μετά από μία εβδομάδα και ακόμη το κέντρο των Χριστουγέννων είναι ο «Σάντα Κλάους», παραθεωρώντας τον Χριστό.

Κατέληξε ότι στην σύγχρονη αυτή Βαβέλ και την Βαβυλωνία, καλούμαστε να εορτάσουμε τον Χριστό, που αγάπησε τον άνθρωπο και έγινε άνθρωπος για την σωτηρία του.

Η εορτή των Χριστουγέννων μας δείχνει το «πως ο Θεός θεάται και πως ο άνθρωπος θεούται». Γι' αυτό οι εκδηλώσεις των Κατηχητικών Σχολείων της Μητροπόλεώς μας προσφέρουν το αληθινό νόημα των εορτών, γιατί χωρίς τον Χριστό η ζωή μας δεν έχει νόημα και όλα τα πράγματα είναι α-νόητα.









