

## **Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας: “Ας γίνει η σημερινή πρώτη ημέρα του νέου έτους αφετηρία μίας ζωής με περισσότερη πίστη, αγάπη, ενότητα**

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας](#)



**Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εορτάστηκαν στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας η Δεσποτική Εορτή της Περιτομής του Χριστού και η ιερά μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Καισαρείας, την Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2025.**

“Ας γίνει η σημερινή πρώτη ημέρα του νέου έτους αφετηρία μίας ζωής με περισσότερη πίστη, περισσότερη αγάπη, περισσότερη ενότητα”, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ποιμαντορική του Εγκύκλιο για το νέο έτος ο Σεβασμιώτατος.

Το πρωί της Πρωτοχρονιάς ο Σεβασμιώτατος [Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας](#)

κ. Δαμασκηνός χοροστάτησε στην Ακολουθία του Όρθρου και προεξήρχε στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου. Κατά τη διάρκεια του Κοινωνικού αναγνώστηκε η Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Μητροπολίτου για την πρώτη του έτους.

Ακολούθησε η επίσημη Δοξολογία για την έναρξη του νέου έτους, παρουσία του Δημάρχου Αγρινίου κ. Γεωργίου Παπαναστασίου, του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας κ. Αθανασίου Μαυρομάτη, των πολιτικών, δημοτικών και στρατιωτικών αρχών.

Αμέσως μετά, στο Δημαρχείο του Αγρινίου, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ευλόγησε την πρωτοχρονιάτικη **βασιλόπιτα** του Δήμου, παρουσία του Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των εκπροσώπων των τοπικών αρχών.



Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος μαζί με τον κ. Δήμαρχο και τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών μετέβησαν στο Γηροκομείο της Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου, όπου ευλόγησε την βασιλόπιτα του ιδρύματος και ευχήθηκε στους τροφίμους και τους εργαζομένους καλή χρονιά.

Το απόγευμα της παραμονής, Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2024, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός χοροστάτησε στην ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Ελαιόφυτο Αγρινίου.

## **Ακολουθεί η Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας:**

Άγαπητοί μου Πατέρες καί Άδελφοί,

Παιδιά μου έν Κυρίω άγαπημένα,

Γιά τήν ανθρώπινη λογική, δέν ύπάρχει στό σύμπαν ίσχυρότερη δύναμη από τόν χρόνο. Πλούτη καί μεγαλεία τοῦ κόσμου τούτου ύποκλίνονται μπροστά στήν παντοδυναμία του. Καμία ανθρώπινη δύναμη δέν μπορεί νά σταματήσει τήν ροή του. Τά πάντα έξαρτώνται από εκείνον καί συγχρόνως, τά πάντα κρίνονται από εκείνον. Αὐτά πού σήμερα φαίνονται σημαντικά, αὔριο ὁ χρόνος θά τά ὀδηγήσει στήν άσημαντότητα. Πασχίζουσιν οἱ άνθρωποι νά άντισταθοῦν στόν χρόνο καί στήν δίδυμη άδελφή του, τήν φθορά. Άμήχανος ὁ άνθρωπος, άναζητᾶ μέ άγωνία τρόπους νά ξεγελάσει τόν χρόνο καί νά έμποδίσει τήν φθορά του. Όλοι ὅμως γνωρίζουμε πώς τά πάντα ὀδηγούνται στήν λησμονιά.

Έμεῖς, ὅμως, σήμερα νιώθουμε τήν άνάγκη νά κάνουμε ἕνα νέο ξεκίνημα. Ὑποδεχόμαστε τήν νέα χρονιά γεμάτοι αισιοδοξία καί έλπίδες. Έχουμε βαθιά έπιθυμία νά αφήσουμε πίσω μας τά λάθη καί τίς άντιξοότητες τοῦ παρελθόντος. Ζητᾶμε, μέ ὄλη τήν καρδιά μας, ἕνα φωτεινότερο μέλλον, μία ζωή μέ βαθύτερο νόημα, ἕναν νέο χρόνο μέ ύγεία καί έκπλήρωση ὄλων τῶν προσδοκιῶν μας. Θέλουμε, ἡ ζωή μας, αὐτή ἡ μικρή καί προσωρινή ζωή, ἡ δική μας καί ὄλων ὄσων άγαπᾶμε, νά άποδειχτεῖ ίσχυρότερη από τόν θάνατο.

Ὑπάρχει ἄραγε τρόπος νά άντισταθεῖ κανείς στόν χρόνο; Ὑπάρχει τρόπος νά άντιμετωπίσει κανείς τήν ματαιότητα τῶν ανθρώπινων ἔργων; Ὑπάρχει δρόμος πού νά ὀδηγεῖ πέρα από τό άναπόδραστο τέλος;

Ὑπάρχει άδελφοί μου! Εἶναι ὁ δρόμος Ἐκείνου, ὁ Ὅποιος δημιούργησε τόν χρόνο. Εἶναι ὁ δρόμος τοῦ Πλάστη τοῦ παντός, ὁ ὁποῖος «τούς αἰῶνας έποίησεν», ὅπως άναφέρει ὁ Άπόστολος Παῦλος στήν πρός Ἐβραίους έπιστολή του. Ὑπάρχει Ἐκεῖνος πού μέ τήν ένανθρώπισή Του, γεφύρωσε τό χάσμα ανάμεσα σέ οὐρανό καί γῆ καί ἔδωσε άπάντηση στόν βαθύ πόθο τῆς ανθρωπότητας για αἰωνιότητα.

Ὁ Θεός καί Κύριος τῶν Δυνάμεων βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Γνωρίζει τούς πόθους μας. Γνωρίζει τήν δίψα μας. Γνωρίζει τόν πόνο μας. Δέν ξέχασε ποτέ πώς μᾶς ἔπλασε, ὄχι για θάνατο αλλά για ζωή. Καί ἤρθε νά μᾶς τήν προσφέρει άπλόχερα. Ένα μόνο μᾶς ζητᾶ: Νά πάψουμε νά στηρίζουμε τούς πόθους καί τίς έλπίδες μας στά μάτια καί τά φθαρτά τοῦ κόσμου τούτου καί νά στραφοῦμε

όλοκληρωτικά προς Έκείνον.



Βλέπει και γνωρίζει πώς ζούμε σέ έναν κόσμο, ό όποιος προσπαθεΐ νά ξεχάσει τόν φόβο του θανάτου στρέφοντας τόν πόθο της ψυχής του στόν πλοΐτο, τήν δύναμη και τήν εύκολη απόλαυση. Έκείνος, όμως, δέν απελπίζεται. Επιμένει. Καί έρχεται ξανά νά μᾶς προσφέρει μία νέα εύκαιρία, μία νέα πρωτοχρονιά, ένα νέο «εύλογητός». Δώρο δικό του είναι ό χρόνος και μπορούμε νά τόν μεταβάλλουμε σέ άνεκτίμητο θησαυρό, άρκει νά τόν χρησιμοποιήσουμε σωστά, έστω κι αν οί ήμέρες πού ζούμε είναι «πονηρές», όπως αναφέρει ό Απόστολος Παΐλος στους Έφεσίους.

Όσα όμως κι αν συμβαίνουν γύρω μας, δέν μπορούν νά μᾶς έμποδίσουν νά μεταβάλλουμε τήν κάθε ήμέρα μας, τήν κάθε ώρα μας, τό κάθε λεπτό μας, σέ προθάλαμο της αιωνιότητας. Κανείς και τίποτα δέν μπορεί νά σταθεΐ έμπόδιο στην απόφασή μας κάθε μας πράξη, κάθε μας σκέψη και κάθε μας λόγος νά συντονίζονται μέ τόν λόγο του Θεού, του μόνου πού θέλει και μπορεί νά μεταβάλει τόν χρόνο της ζωής μας, από καταδίκη, σέ πύλη προς τήν ούράνια Βασιλεία.

Χωρίς τό Εὐαγγέλιο, ἡ φθορά τοῦ χρόνου εἶναι ἀνίκητη. Χωρίς τήν ἐμπειρία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι σάν νά ἔχει ἀποδεχτεῖ τό τέλος της. Ἐγώ, ὅμως, σήμερα, σᾶς καλῶ νά ἀμφισβητήσουμε μαζί τήν παντοδυναμία τῆς φθορᾶς καί νά μὴν ἀποδεχτοῦμε τήν καταδίκη τοῦ ἀνθρώπου. Ἄς γίνει ἡ σημερινή πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους ἀφετηρία μίας ζωῆς μέ περισσότερη πίστη, περισσότερη ἀγάπη, περισσότερη ἐνότητα. Ἄς ἀποτελέσουμε, ὡς ζωντανή Ἐκκλησία, φάρο ἐλπίδας γιά τήν πολύπαθη ἀνθρωπότητα καί ἄς εἴμαστε βέβαιοι πῶς ὁ Θεός δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει ποτέ.

Καλό καί εὐλογημένο τό νέο ἔτος, μέ τήν Χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

Περισσότερες φωτογραφίες [ΕΔΩ](#)