

Αφιέρωμα στην Ρεμπτούσια TV: Ιερά Μονή Παναγίας Μολυβδοσκεπάστης

[/ ΡΕΜΠΤΟΥΣΙΑ TV](#)



Η Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μολυβδοσκεπάστου είναι βυζαντινή ανδρική μονή, που βρίσκεται 400 μέτρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Το μοναστήρι ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Κων. Πωγωνάτο τον 7ο αιώνα, αλλά ανακατασκευάστηκε σε πολλές φάσεις. Οι τοιχογραφίες είναι από 14ο - 18ο αιώνα. Το 1943 η μονή βομβαρδίστηκε από τους Ναζί, κάηκαν τα κελιά και λεηλατήθηκε το καθολικό.

Μετά από προτροπή του Αγίου Παΐσιου του Αγιορείτη, ο οποίος έλεγε ότι θα πρέπει να υπάρχουν και φάρμακα στον κόσμο, το 1988 επέστρεψαν μοναχοί. Το μοναστήρι έχει πλέον 7 μοναχούς.

Στη μονή θησαυρίζονται **Ιερά Λείψανα του Αγίου Αρσένιου του Καππαδόκου, του Αποστόλου Φιλίππου και του πατέρα της Μονής Αγίου Θεοδοσίου**, καθώς και η **θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Πωγωνιανίτισσας**.

Από τον 14ο αιώνα στην μονή λειτουργούσε σχολή χειρογράφων και πολλά χειρόγραφα τώρα βρίσκονται στο Άγιον Όρος.

Όπως μας λέει ο μοναχός Δαβίδ, το 1913 όταν ήταν να οριστούν τα σύνορα, αρχικά η Ιερά Μονή είχε αποφασιστεί να βρίσκεται εντός Αλβανίας. Τα άλογα στα οποία επέβαιναν οι αρμόδιοι για οριοθέτηση των συνόρων αφήνιασαν και τους πέταξαν κάτω και αυτό επαναλήφθηκε αρκετές φορές, με αποτέλεσμα να αναθεωρήσουν την απόφαση και έτσι το μοναστήρι βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια.

Η μονή γιορτάζει στις 15 Αυγούστου. Στην αυλή του Μοναστηριού, πίσω από το Ιερό υπάρχει ο τάφος του μακαριστού Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής



Περισσότερες φωτογραφίες:

