

Εκδήλωση για τον Ιωάννη Καποδίστρια διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων



Η Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Σύγχρονης Ιστορίας (Ε.ΜΕ.Ν.Σ.Ι) -ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, διοργάνωσε το απόγευμα της Τετάρτης 26 Φεβρουαρίου 2025 επιστημονική εσπερίδα, αφιερωμένη στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα και Κερκυραίου, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια.

Η εκδήλωση διεξήχθη στο Πνευματικό Κέντρο της τοπικής Εκκλησίας, στα πλαίσια του θεσμού του Ελεύθερου Πανεπιστημίου που για μία ακόμη χρονιά εκλαϊκεύει την επιστημονική γνώση, καλλιεργώντας συνειδήσεις.

Η εκδήλωση είχε θέμα: «**Η ίδρυση του ελληνικού κράτους (1828-1831): Διοίκηση, Εκπαίδευση και η τελική σύγκρουση του Κυβερνήτη με τα παραδοσιακά κοινωνικά στρώματα**»



Την εκδήλωση άνοιξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, ο οποίος υπενθύμισε τη βεβαιότητα που ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε, όταν εξελέγη κυβερνήτης της Ελλάδος, ότι πορευόταν για να ανέβει στον σταυρό. Παρόλα αυτά, προχώρησε με αυταπάρνηση, θυσιαστικό ήθος και προσέφερε όλη του την περιουσία και τις όλες του τις δυνάμεις στο να γίνει η Ελλάδα κράτος, βρίσκοντας την αντίδραση τόσο εντός των τειχών, όσο και από τις Μεγάλες Δυνάμεις που δεν ήθελαν κράτος αληθινά ελεύθερο, κάτι που ζούμε δυστυχώς και μέχρι τις ημέρες μας. Το παράδειγμα του Καποδίστρια όμως δείχνει ότι όταν υπάρχουν τα πρόσωπα, το όραμα δεν χάνεται και γι' αυτό καλούμαστε και να αναδείξουμε την πίστη στον Θεό και τον πατριωτισμό του Κυβερνήτη, αλλά και να ζητήσουμε ως Έλληνες μιμητές του.



Στη συνέχεια, απηύθυναν χαιρετισμούς ο πρόεδρος της Ε.ΜΕ.Ν.Σ.Ι καθηγητής κ. Ανδρέας Κούκος και ο περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων κ. Πέτρος Αγγελόπουλος.



Ακολούθησαν τέσσερις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, από τον καθηγητή της Σχολής Πολέμου Ναυτικού κ. Ανδρέα Κούκο, ο οποίος μίλησε για τις πρώτες 100 ημέρες της διοίκησης του Ιωάννη Καποδίστρια και τις προσπάθειές του να οργανώσει κράτος, παρά την άρνηση των Μεγάλων Δυνάμεων να στηρίξουν την Ελλάδα και οικονομικά και ηθικά, από την ιστορικό κ. Μαργαρίτα Δημητριάδου, η οποία μίλησε για το εκπαιδευτικό έργο του Ιωάννη Καποδίστρια, από τον καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδωνα Πλουμίδη, ο οποίος παρέθεσε τους λόγους για τους οποίους ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε, και από τον οικονομολόγο και συγγραφέα κ. Γιώργη Μαυρομιχάλη, ο οποίος επεσήμανε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Καποδίστριας καθότι το κοινοτικό σύστημα της Πελοποννήσου, όπως οργανώθηκε επί Τουρκοκρατίας, δεν ήταν εύκολο να ενσωματωθεί σε κεντρικό κράτος.



Ακολούθησε μία ζωντανή συζήτηση, με πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα από την πλευρά του κοινού.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ- ΤΟ ΑΝΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ









