

Μήνυμα Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβριήλ για την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας](#)



Στο μήνυμά του για την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Σεβασμιώτατος [Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ](#) μεταξύ άλλων ανέφερε: “Ας αγωνιστούμε, λοιπόν, την περίοδο αυτή, όχι μόνο με νηστεία τροφών, αλλά και με νηστεία από την κακία, το μίσος και την αδιαφορία. Ας γίνουμε ειρηνοποιοί, διότι «μακάριοι οί ειρηνοποιοί, ὅτι αὐτοί υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται» (Ματθ. 5,9) και ας δυναμώσουμε τις προσευχές μας «ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ συμπάντος κόσμου»”.

Μήνυμα Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας:

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Με την χάρη του Θεού εισερχόμαστε και εφέτος στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, σε μία περίοδο μετανοίας, νηστείας, προσευχής και έντονου πνευματικού αγώνα. Για την ακρίβεια πρόκειται για ένα μακρύ και κοπιαστικό πνευματικό ταξίδι, που προορισμό έχει το Πάσχα και την κοινωνία μας με τον Αναστημένο Χριστό.

Η Εκκλησία, μας καλεί όλους σε έναν βαθύτερο αγώνα επιστροφής προς τον Θεό, σε έναν αγώνα καρδιακής συντριβής, ταπείνωσης, αγάπης και συγχωρήσεως.

Ας βιαστούμε λοιπόν να συγχωρήσουμε όλους όσοι τυχόν μας λύπησαν ή μας κορόιδεψαν, όλους εκείνους που με λόγια πικρά μας μείωσαν και μας πίκραναν, τραυματίζοντας την υπόληψη και τον εγωισμό μας. Ας είναι διαρκώς στο νου μας τα λόγια του Ευαγγελίου της Κυριακής της Τυρινής: «Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἔὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν» (Ματθ. 6, 14-15).

Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι το πνευματικό στάδιο στο οποίο καλούμαστε να αγωνιστούμε, ώστε να αναστηθούμε μαζί με τον Χριστό.

Ανάμεσα στις αρετές που καλούμαστε να καλλιεργήσουμε, ξεχωριστή θέση έχει η «ειρήνη», η οποία δεν είναι απλώς η απουσία πολέμου, αλλά καρπός της αγάπης του Θεού. «Εἰρήνην ἀφήνω ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν» (Ιω. 14,27), μας λέγει ο Κύριος, υπενθυμίζοντάς μας ότι η πραγματική ειρήνη γεννιέται στην καρδιά του ανθρώπου, που ζει ενωμένος με τον Θεό.

Δυστυχώς, στον κόσμο μας βλέπουμε καθημερινά τη βία, τη μισαλλοδοξία και τον πόλεμο να κυριαρχούν, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή και στη μαρτυρική Γάζα, όπου αθώες ψυχές υποφέρουν και χιλιάδες συνάνθρωποί μας δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται σκληρά.

Ο πόνος των ανθρώπων αυτών πρέπει να γίνει και δικός μας πόνος, η προσευχή μας να γίνει κραυγή ειρήνης, και η μετάνοιά μας να μετατραπεί σε αγάπη και έμπρακτη αλληλεγγύη.

Ας αγωνιστούμε, λοιπόν, την περίοδο αυτή, όχι μόνο με νηστεία τροφών, αλλά και με νηστεία από την κακία, το μίσος και την αδιαφορία.

Ας γίνουμε ειρηνοποιοί, διότι «μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται» (Ματθ. 5,9) και ας δυναμώσουμε τις προσευχές μας «ὑπὲρ τῆς

είρήνης τοῦ συμπάντος κόσμου».

Καλή και ευλογημένη Σαρακοστή!

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος
ΓΑΒΡΙΗΛ