

Η πανήγυρη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στο Γομάτι Χαλκιδικής

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου](#)



Το Σάββατο 8η Μαρτίου 2025, κατόπιν μεταθέσεως από την ημέρα της Κυριακής 9ης Μαρτίου που τιμώνται οι Άγιοι, η Ενορία της Παναγίας - Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στο Γομάτι εόρτασε με μεγαλοπρέπεια τη μνήμη τους. Λαμπρός και ανθοστόλιστος ο πάγκαλος Ιερός τους Ναός, τον οποίο ανήγειρε με κόπους και ιδρώτες του ο Αγιορείτης Παν. Αρχιμ. κυρός Αναστάσιος Τοπούζης, συνεπικουρούμενος από τους Ενορίτες του Γοματίου.

Σ αυτόν τον Ιερό Ναό διακονεί σήμερα ο Παν. Αρχιμ. π. Διονύσιος Βάραγκας,

πνευματικό τέκνο του αιμνήστου π. Αναστασίου, ο οποίος και συνεχίζει την καλλιέργεια του Ιερού Ναού και είναι λίαν αγαπητός από το Πλήρωμα της Ενορίας του.

Του Όρθρου και της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης **Ιερισσού κ. Θεόκλητος** πλαισιούμενος από τον Εφημέριο του Ναού π. Διονύσιο, τον Αιδ. π. Σπυρίδωνα Μποτονάκη, κληρικό της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου και τον Διάκονό του π. Νικόλαο Τσεπίση.

Ομοθυμαδόν ο Λαός του Γοματίου προσήλθε για να τιμήσει τους προστάτες του που αποδεδειγμένα τον φύλαξαν από μεγάλο κακό στην πορεία του μέχρι σήμερα, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Αριστοτέλη κ. Στυλιανό Βαλιάνο, τους Αντιδημάρχους κ.κ. Νικόλαο Αυγερινό, Γεώργιο Θαλασσινό και Κωνσταντίνο Πασχάλη, τον τοπικό Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Πελτέκη, τον Διοικητή του Α.Τ. Αρναίας κ. Αναστάσιο Καραπαντά, τον Υποδιοικητή Π.Υ. Σταγείρων - Ακάνθου κ. Δημήτριο Αλεξανδρή κ.ά.

Στο κήρυγμά του ο Δεσπότης παρουσίασε το Μαρτυρολόγιο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων που τόσο θέλγει τις ψυχές των χριστιανών και εγκωμιαστικούς λόγους γι αυτούς έχουν καταγράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης, ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος κ.ά.

Επέμεινε στην υπογράμμιση της υπομονής, της επιμονής, του θυσιαστικού πνεύματος και της αγωνιστικότητας των Αγίων, αρετές και χαρίσματα που μέχρι σήμερα κοσμούν τα πρόσωπά τους και τους προβάλλουν ως πρότυπα στη Χριστιανική Κοινωνία.

Εν αντιθέσει με αυτή τη στάση των Αγίων ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην ποιότητα της Πίστεως των σημερινών Χριστιανών, την οποία χαρακτήρισε χλιαρή και επιφανειακή. Μάλιστα δε υπογράμμισε ότι δύο είναι οι ασθένειες που πλήττουν τον κορμό της Χριστιανικής Πίστεως: η εκκοσμίκευση και η λατρεία προς το κοσμικό φρόνημα του σημερινού ανθρώπου.

Όταν λέμε εκκοσμίκευση, διευκρίνισε ο ομιλητής, εννοούμε τη συμμόρφωση, μάλλον δε τον συμβιβασμό της Πίστεώς μας με το σημερινό κοσμοείδωλο. Την άρνηση του Χριστιανικού Κόσμου να υπερασπίσει τα Ιερά της Πίστεως και κυρίως να ζήσει κατά την Ορθόδοξη ακραιφνή Χριστιανική Παράδοση. Μυκτηρίζεται ο άνθρωπος της Πίστεως, ο τηρητής της Νηστείας, ο γονυπετής προσευχόμενος Χριστιανός, αυτός που ζει σε όλη της την έκταση την Αλήθεια του Ευαγγελίου.

Αντιθέτως όποιος συμφωνεί με τις υποδείξεις περί συμβιβασμού και ψαλιδίσματος του Κηρύγματος του Χριστού απολαμβάνει σήμερα την αποδοχή του κόσμου!

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε και στο λεγόμενο κοσμικό φρόνημα. Ερμήνευσε τον όρο "κόσμος" με το νόημα που του δίνει ο Θεός Παύλος στις Επιστολές του, δηλαδή κόσμος για τον Παύλο είναι το φρόνημα της αμαρτίας, η υποχώρηση στις ορέξεις των παθών, η υποταγή στο φρόνημα του Διαβόλου, το όχι στον Θεό και το ναι στον Εωσφόρο. Ουσιαστικά κοσμικό φρόνημα είναι το γλίστρημα του ανθρώπου στον αντίποδα της Αγιοτριαδικής Ζωής, η εμπαθής δηλαδή ζωή, ο εγωκεντρισμός και ο εγωμονισμός.

Και κατέληξε ο ομιλητής λέγοντας: *"Περί το 420 μ.Χ επί Λικινίου Αυτοκράτορος και επί Επάρχου Σεβαστείας Αγρικόλα οι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες αρνήθηκαν την υποταγή στον διεστραμμένο κόσμο της αμαρτίας και στον εμπαθή δρόμο της πτώσης. Η Εκκλησία σήμερα ως Θεανθρώπινος Οργανισμός οφείλει να διαποτιστεί με το ίδιο πνεύμα του μαρτυρίου και της μαρτυρίας, μαρτυρίας Χριστού και θυσιαστικού φρονήματος υπέρ αυτής της βιοτής. Όσο κι αν είναι δριμύς ο χειμώνας της σωτηρίας, τόσο γλυκεία είναι η Εδέμ της Κοινωνίας με τον Θεό! Γιατί ο Ήλιος της Δικαιοσύνης θερμουργεί τις παγωμένες καρδιές και καθαρίζει τους εμπαθείς νόες!"*.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε το Παραδοσιακό Κουρμπάνι που προσέφερε η Κοινότητα, η Ενορία και ο Σύλλογος Γυναικών Γοματίου, νηστίσιμο βέβαια αλλά πλουσιοπάροχο σε όλους.

