

## **Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος: «Ο τόπος που συναντά ο άνθρωπος τον Θεό είναι ο τόπος της καρδιάς του»**

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κισάμου και Σελίνου



**Με την συμμετοχή πλήθους πιστών τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στην Κίσαμο, ο Κατανυκτικός Εσπερινός της περιόδου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου.**

Του Εσπερινού ακολούθησε πνευματική ομιλία υπό του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Μαξίμου Κυρίτση, Καθηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω, ο οποίος μίλησε με θέμα: **«Η λογική του κόσμου και η Θεανθρώπινη διάνοια».**

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Αμφιλόχιος, με λόγους θερμούς, καλωσόρισε τον εκλεκτό ομιλητή, μνημονεύοντας ευχαριστικά και τον Σεβ. Μητροπολίτη Κίτρους και

Κατερίνης κ. Γεώργιο, σημειώνοντας:

*«Ο σήμερα τιμώμενος **Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς**, ο νηπτικός και ασκητικός αυτός πατήρ της Εκκλησίας μας, έρχεται από τα βάθη της ιστορίας να υπενθυμίσει σε όλους μας ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι ευκαιρία αναζωογόνησης της καρδιάς και πόθου συνάντησης με τον Θεό. Αναζήτηση της βαθιάς καρδιάς, όπως λένε οι Πατέρες, καθώς ο τόπος που συναντά ο άνθρωπος τον Θεό είναι ο τόπος της καρδιάς του», ανέφερε ο χοροστατών Ιεράρχης κ. Αμφιλόχιος, δίδοντας τον λόγο στον πολύπειρο ομιλητή, ο οποίος με λόγο απλό, κατανοητό, κυρίως εμπειρικό, αναφέρθηκε στην σοφία του κόσμου και την σοφία του Θεού, στην ανθρώπινη γνώση και την γνώση του Θεού, στην λογική του κόσμου και τον νου του Θεού, αντιδιαστέλλοντας τα και υπογραμμίζοντας τι σημαίνουν όλα αυτά για τον άνθρωπο, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:*

*«Ο νους του Θεού πλατύνει τον άνθρωπο, τον καθαρίζει, τον μεταμορφώνει, τον αγιάζει. Η λογική του κόσμου διαλύει τον άνθρωπο, τον μικραίνει, εν αντιθέσει με τον Θεοπρεπή άνθρωπο, ο οποίος δια της γνώσεως του Θεού οδηγείται στην μεταμόρφωση του είναι του, στον κατά Θεόν χρισθέντα άνθρωπο. Ο Θεός δεν ανακαλύπτεται από τους ανθρώπους, αποκαλύπτεται. Όταν χωρίζεται η γνώση από την πίστη, τότε έρχεται ο φόβος, όταν συμπορεύονται έρχεται η ελπίδα. Η χάρις του Θεού κάνει τον άνθρωπο ανίκητο νικητή», κατέληξε ο εκλεκτός ομιλητής, ο οποίος διένειμε στους πολυπληθείς προσκυνητές **Εικόνα του Αγίου Διονυσίου**, «ευλαβικό αφιέρωμα μητέρας παιδιού από το τραγικό ατύχημα των Τεμπών», ως είπε.*



