

Εσπερινός των Βαΐων και ανάμνηση του θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων



Στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος τελέστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 12 Απριλίου 2025 Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου, με την ευκαιρία της εορτής των Βαΐων και της αναμνήσεως του υπερφυούς θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος, με το οποίο σώθηκε το νησί από την πανώλη το 1630.

Μάλιστα κάθε Κυριακή των Βαΐων, μετά το πέρας της θείας λειτουργία, τελείται η καθιερωμένη λιτάνευση του ιερού σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος, σε όλη την παλαιά πόλη.

Σε προσφώνησή του προς τους πιστούς ο Μητροπολίτης Κερκύρας αφορμήθηκε από τον στίχο «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», που έλεγαν οι παίδες των Εβραίων στον Κύριό μας, όταν εισέρχονταν στην Αγία Πόλη. Μετά το θαύμα της ανάστασης του Λαζάρου, ο οποίος ήταν νεκρός επί τέσσερις μέρες στο

μνήμα και ήδη είχε ξεκινήσει η σήψη, ο Χριστός έδειξε τον δρόμο της ανάστασης όλου του ανθρωπίνου γένους. Οι άνθρωποι όμως δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν το έργο, το οποίο είχε έρθει να πράξει ο Κύριος. Έτσι περιορίστηκαν στο να Τον βλέπουν ως επίγειο βασιλιά. Και ενώ από τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης είχαν κληθεί να υποταγούν στον βασιλιά του Ισραήλ, στον Μεσσία, πρώτα η θρησκευτική ηγεσία, αυτή των Φαρισαίων και των Αρχιερέων και των γραμματέων, Τον αρνήθηκαν. Και ο λαός όμως ακολούθησε τους Φαρισαίους. Αυτό συμβαίνει όταν οι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμοι, όταν θεοποιούμε το θέλημα και τον εαυτό μας, όταν νομίζουμε ότι μπορούμε να σωθούμε από μόνοι μας.



Αυτή η οδός, πρόσθεσε ο κ. Νεκτάριος είναι οδός αλογίας. Γι' αυτό ο Κύριός μας ανέβηκε επί πώλου όνου, για να δείξει την υποταγή της άλογης φύσης στο Θεανθρώπινο Πρόσωπό Του και ότι όποιος τελικά είναι σε θέση να νικήσει το

θέλημα που τον χωρίζει από τον Θεό, ακολουθώντας τον Χριστό, θα νικήσει και τον θάνατο.

Αυτή η αλογία της εποχής μας λοιπόν, που γίνεται παραλογισμός, σύγχυση, φθορά και θάνατος δεν θεραπεύεται παρεκτός αν δεχτούμε σαν εισοδεύσει στην καρδιά μας ο Χριστός ως νικητής του θανάτου. Αν αποδεχτούμε τελικά τη ζωή της αναστάσεως και της χάριτος.



Στην Κέρκυρα έχουμε την ευλογία να είναι προστάτης μας ο **Άγιος Σπυρίδων**, ο οποίος δίνει σημάδια της χάριτος του Θεού σε όλον τον χριστιανικό κόσμο. Το θαύμα που εορτάζει η Κέρκυρα κάθε χρόνο, τέτοια ημέρα, των Βαΐων, είναι μία υπενθύμιση των σημείων της αναστάσεως, της ζωής, της απαλλαγής της ανθρωπότητας από την ασθένεια και τη φθορά, όπως μπορεί να γίνει διά της πίστεως στον Χριστό και διά μέσου των Αγίων μας. Ο Άγιος Σπυρίδων όντας άφθορος προεικονίζει την δική μας αφθαρσία και την δική μας ανάσταση.

Ταυτόχρονα, η απαλλαγή της νήσου από την πανώλη είναι σημάδι ελπίδας, το οποίο πρέπει να το κρατούμε. Σήμερα, ενώ καταταλαιπωρούμεθα από ασθένειες και δεινά, αδυνατούμε να υψώσουμε τα χέρια μας προς τον Θεό. Γι' αυτό και **ο Άγιος Σπυρίδων μας υπενθυμίζει την οδό της χάριτος και της αναστάσεως.**



Το πρωί της Κυριακής των Βαΐων 13 Απριλίου 2025 θα γίνει στο Ιερό Προσκύνημα Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Αμαντείας κ. Ναθαναήλ εκ της Εκκλησίας της Αλβανίας και συνιερουργούντος του Μητροπολίτου Κερκύρας κ. Νεκταρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση του ιερού σκηνώματος.















