

25/04/2025

Επαφές Μάξιμου Χαρακόπουλου με εκκλησιαστικούς και πολιτικούς παράγοντες της Αιθιοπίας

/ [Επικαιρότητα](#)



Ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), μέλος της Βουλής των Ελλήνων, δρ [Μάξιμος Χαρακόπουλος](#) πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της [Αιθιοπίας](#), όπου έχει συναντήσεις με εκκλησιαστικούς και πολιτικούς παράγοντες της χώρας.



Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος με τον Πατριάρχη Αιθιοπίας

Τον επικεφαλής της ΔΣΟ συνοδεύουν ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Οργάνωσης, Ρουμάνος βουλευτής, κ. Ιωάννη Βουλπέσκου, ο Σύμβουλος δρ Κώστας Μυγδάλης και η Γενική Διευθύντρια της Βουλής των Ελλήνων κα Μαργαρίτα Φλούδα.



Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος με τον Πατριάρχη Αιθιοπίας

Αρχικά ο δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος είχε συνάντηση με τον Πατριάρχη Αιθιοπίας

Αμπούνα Mathias.



Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος με τον Πατριάρχη Αιθιοπίας

«Ο κόσμος μας φαίνεται ότι έχει εισέλθει σε μια κρίσιμη περίοδο, όπου λαμβάνουν χώρα αιματηροί πόλεμοι, μεγάλες καταστροφές, απειλητικοί αναθεωρητισμοί, εξοντωτικοί εμπορικοί ανταγωνισμοί, ανισότητες, φτώχεια και πρωτοφανή μεταναστευτικά ρεύματα. Χρέος όλων μας, και ιδιαίτερα των Χριστιανών, είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να απαντήσουμε από κοινού στις προκλήσεις και να δημιουργήσουμε έναν κόσμο ειρηνικό και δικαιότερο, σύμφωνα και με το πνεύμα της διδασκαλίας του Ευαγγελίου» τόνισε ο δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος κατά την προσφώνησή του στον Πατριάρχη Αιθιοπίας.



Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος με τον Πατριάρχη Αιθιοπίας

Ακολούθως έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Βουλής της Αιθιοπίας κ. Tagesse Chafo, στον οποίο έθεσε το ζήτημα της συμμετοχής του αιθιοπικού κοινοβουλίου ως πλήρες μέλος της ΔΣΟ.



Ο επικεφαλής της ΔΣΟ με τον Πρόεδρο της Βουλής της Αιθιοπίας

Αδερφοί μας οι Χριστιανοί της Αιθιοπίας

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος κατά την προσφώνησή του προς τον Κόπτη Πατριάρχη επισήμανε ότι στην Αιθιοπία «η μακρά χριστιανική παράδοση αποτυπώνεται στους υπέροχους ναούς, στα πολλά μοναστήρια, στην μοναδική αγιογραφία, στη διατήρηση πολύτιμων χειρογράφων, στη ψαλτική τέχνη. Αυτός ο δυναμικός χριστιανισμός, που αποτελεί και την πλειοψηφία του πληθυσμού της Αιθιοπίας σήμερα, είναι αναπόσπαστο τμήμα του παγκόσμιου χριστιανισμού. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι ως ορθόδοξοι χριστιανοί, πνευματικοί απόγονοι της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, του γνωστού Βυζαντίου, σας αισθανόμαστε ως πραγματικούς αδερφούς μας. Αυτός είναι και ο λόγος που επιθυμούμε εκ μέρους της Αιθιοπίας να έχουμε μια μόνιμη παρουσία και ενεργό δραστηριότητα στους κόλπους της ΔΣΟ».



Ο επικεφαλής της ΔΣΟ με τον Πρόεδρο της Βουλής της Αιθιοπίας

Η ΔΣΟ στο πλευρό των Χριστιανών της Αφρικής

Επιπλέον ο επικεφαλής της ΔΣΟ σημείωσε ότι «πολύ συχνά γινόμαστε κοινωνοί των πολλών τραγικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στην αφρικανική ήπειρο, με θύματα Χριστιανούς. Και στην Αφρική η θρησκευτική μισαλλοδοξία δυστυχώς δείχνει να εξαπλώνεται επικίνδυνα. Ένα φαινόμενο, που ίσως δεν απασχολεί όσο θα έπρεπε τον δυτικό κόσμο, και γι' αυτό πρέπει να το αναδείξουμε και να

απαιτήσουμε ουσιαστικότερες παρεμβάσεις της διεθνούς κοινότητας, η οποία δεν συμπεριφέρεται πάντοτε με τα ορθά κριτήρια. Και προς αυτήν την κατεύθυνση, η ΔΣΟ έχει και την επιθυμία και την πρόθεση να αποτελέσει έναν φορέα που θα ακουστούν και οι φωνές των αδερφών μας Χριστιανών από την Αφρική».



Ο επικεφαλής της ΔΣΟ με τον Πρόεδρο της Βουλής της Αιθιοπίας

Με τον Πρόεδρο της Βουλής

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο της Βουλής της Αιθιοπίας κ. Tagesse Chafo, τον οποίο ενημέρωσε για τον ρόλο της ΔΣΟ και τις πολυσχιδείς δράσεις της. Κατά τη συνάντηση ετέθη το ζήτημα του ορισμού επίσημης κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας της Βουλής της Αιθιοπίας στην ΔΣΟ, και της συμμετοχής της στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι τον ερχόμενο Ιούνιο. Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Βουλής της Αιθιοπίας ευχαρίστησε για την ενημέρωση και υποσχέθηκε να εξετάσει θετικά την πρόταση το κοινοβούλιο της χώρας του να αποκτήσει ενεργότερο ρόλο στους κόλπους της ΔΣΟ.



Ο επικεφαλής της ΔΣΟ με τον Πρόεδρο της Βουλής της Αιθιοπίας



Ο επικεφαλής της ΔΣΟ με τον Πρόεδρο της Βουλής της Αιθιοπίας



Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος με τον Ρουμάνο βουλευτή Ιωάννη Βουλπέσκου

Αναλυτικά η προσφώνηση του ΓΓ της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας δρ Μάξιμου Χαρακόπουλου προς τον Πατριάρχη και Καθολικό Αιθιοπίας, Αρχιεπίσκοπο Axum και Ichege της Έδρας του Αγίου Taklehaimanot Αμπούνα Mathias:

Μακαριώτατε,

Ευχαριστούμε εγκαρδίως για τη τιμή να μας δεχθείτε στο Πατριαρχείο της Εκκλησίας της Αιθιοπίας.

Είναι προφανής η χαρά μας που έχουμε τη τύχη να σας συναντήσουμε, όπως και το να βρεθούμε στην ιστορική και όμορφη χώρα σας.

Η Αιθιοπία αποτέλεσε έναν πολιτισμικό φάρο για ολόκληρη την Αφρική, με

σημαντικά επιτεύγματα στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών. Ήδη από την εποχή της βασίλισσας του Σαβά, και του υιού της Μενελίκ, που ήταν και υιός του σοφού Σολομώντα, η Αιθιοπία βρισκόταν πάντοτε εντός των θρησκευτικών και πολιτισμικών διεργασιών του γνωστού τότε κόσμου.

Δεν ήταν επομένως τυχαίο ότι ο Χριστιανισμός άρχισε ήδη από τον 1 ο αιώνα να αποκτά εδώ ρίζες, όπως αποδεικνύουν και οι αναφορές στις πράξεις των Αποστόλων. Ούτε ότι η Αιθιοπία κατέστη το δεύτερο στον κόσμο κράτος, που ανακήρυξε τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία του.

Κατ' αυτόν τον τρόπο διαδόθηκε το σωτήριο μήνυμα σε μια πολύ ευρύτερη περιοχή, από μοναχούς και ιερείς που είχαν την προστασία των βασιλέων και αυτοκρατόρων.

Αυτή η μακρά χριστιανική παράδοση αποτυπώνεται στους υπέροχους ναούς, στα πολλά μοναστήρια, στην μοναδική αγιογραφία, στη διατήρηση πολύτιμων χειρογράφων, στη ψαλτική τέχνη.

Αυτός ο δυναμικός χριστιανισμός, που αποτελεί και την πλειοψηφία του πληθυσμού της Αιθιοπίας σήμερα, είναι αναπόσπαστο τμήμα του παγκόσμιου χριστιανισμού. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι ως ορθόδοξοι χριστιανοί, πνευματικοί απόγονοι της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, του γνωστού Βυζαντίου, σας αισθανόμαστε ως πραγματικούς αδερφούς μας.

Αυτός είναι και ο λόγος που επιθυμούμε εκ μέρους της Αιθιοπίας να έχουμε μια μόνιμη παρουσία και ενεργό δραστηριότητα στους κόλπους της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας.

Η ΔΣΟ, Μακαριώτατε, είναι η μια οργάνωση η οποία υφίσταται από το 1993, και συγκροτείται από τους εκπροσώπους κοινοβουλίων 25 χωρών, από τρεις ηπείρους - την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική.

Σκοπός της ίδρυσης και της λειτουργίας της Οργάνωσής μας είναι πρωτίστως να συντονίσουμε τα βήματά μας ώστε να προάγουμε τις βασικές χριστιανικές αρχές που είναι η προώθηση της Ειρήνης, ο σεβασμός στην Ανθρώπινη ζωή, η Ισότητα μεταξύ όλων των ανθρώπων. Ιδιαίτερα μας απασχολεί το πρόβλημα των διώξεων κατά των χριστιανών, όπως και της καταστροφής και βεβήλωσης χριστιανικών μνημείων, λόγω της μισαλλοδοξίας και του θρησκευτικού φανατισμού.

Για το σκοπό αυτό, έχουμε προωθήσει σημαντικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη διάσωση των χριστιανών της Μέσης Ανατολής, που αντιμετωπίζουν το φάσμα της εξαφάνισης. Αλλά έχουμε εγκαινιάσει και μια μακροχρόνια εκστρατεία

για την προστασία χριστιανικών μνημείων που βρίσκονται εν κινδύνω, όπως είναι η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, η οποία μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος.

Πολύ συχνά γινόμαστε κοινωνοί των πολλών τραγικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στην αφρικανική ήπειρο, με θύματα Χριστιανούς. Και στην Αφρική η θρησκευτική μισαλλοδοξία δυστυχώς δείχνει να εξαπλώνεται επικίνδυνα. Ένα φαινόμενο, που ίσως δεν απασχολεί όσο θα έπρεπε τον δυτικό κόσμο, και γι' αυτό πρέπει να το αναδείξουμε και να απαιτήσουμε ουσιαστικότερες παρεμβάσεις της διεθνούς κοινότητας, η οποία δεν συμπεριφέρεται πάντοτε με τα ορθά κριτήρια. Και προς αυτήν την κατεύθυνση, η ΔΣΟ έχει και την επιθυμία και την πρόθεση να αποτελέσει έναν φορέα που θα ακουστούν και οι φωνές των αδερφών μας Χριστιανών από την Αφρική.

Μακαριώτατε,

Ο κόσμος μας φαίνεται ότι έχει εισέλθει σε μια κρίσιμη περίοδο, όπου λαμβάνουν χώρα αιματηροί πόλεμοι, μεγάλες καταστροφές, απειλητικοί αναθεωρητισμοί, εξοντωτικοί εμπορικοί ανταγωνισμοί, ανισότητες, φτώχεια και πρωτοφανή μεταναστευτικά ρεύματα.

Χρέος όλων μας, και ιδιαίτερα των Χριστιανών, είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να απαντήσουμε από κοινού στις προκλήσεις και να δημιουργήσουμε έναν κόσμο ειρηνικό και δικαιότερο, σύμφωνα και με το πνεύμα της διδασκαλίας του Ευαγγελίου.