

## Η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής στην Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου](#)



Η Παναγία, ως Πηγή της Ζωής, τιμάται ιδιαίτέρως στον απόηχο της Λαμπροφόρου εορτής της Αναστάσεως του Κυρίου την Παρασκευή της Διακαινησίμου σε Μονές, Ναούς και Αγιάσματα της ακριτικής [Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου](#) με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, επικαλουμένων την μεσιτεία της Θεοτόκου για την ίαση ψυχικών και σωματικών ασθενειών.

Συγκεκριμένα πανηγυρίζουν οι αφιερωμένοι στη Ζωοδόχο Πηγή Ενοριακοί Ναοί Μικρής Δοξιάρας και Άρζου, η φερώνυμος παλαιόφατος Μονή στο Διδυμότειχο, και τα Αγιάσματα της Μονής Δαδιάς και της Μονής Αγίας Σκέπης-Αγίας Παρασκευής στη Νέα Βύσσα, καθώς και εκείνα στα Λάβαρα και τα Πετρωτά.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός συνεχίζοντας την μεταπασχάλια περιοδεία του την εβδομάδα της Διακαινησίμου, την παραμονή της εορτής προέστη της Εσπερινής ακολουθίας και ευλόγησε τους άρτους στον πανηγυρίζοντα Ενοριακό Ναό της Μικρής Δοξιάρας και ανήμερα το πρωί ιερούργησε στον ωσαύτως πανηγυρίζοντα Ενοριακό Ναό του Άρζου. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις προσήλθαν ο Δήμαρχος Ορεστιάδος Διαμ. Παπαδόπουλος, ο επιχώριος αντιδήμαρχος Τριγώνου- Κυπρίνου Μανώλης Χατζηπαναγιώτου και ο Διοικητής του 21ου Συντάγματος Συνταγματάρχης Δημ. Τσαφούλης και πυκνό εκκλησίασμα.

Ο Σεβασμιώτατος προσεγγίζοντας το περιεχόμενο της εορτής ερμηνεύοντας το υμνογραφικό: «Ἐξ ἀκενώτου σου πηγῆς, Θεοχαρίτῳτε, ἐπιβραβεύεις μοι πηγάζουσα τὰ νάματα ἀενάως τῆς σῆς χάριτος», μεταξύ άλλων τόνισε·

«Ἐορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τὰ ἀναρίθμητα θαύματα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου πού ἀποτελοῦν μία συνεχιζόμενη πραγματικότητα, μία διαρκῆ ἐμπειρία ὅσων εὐλαβοῦνται τὴν Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας καί μητέρα ὄλων τῶν χριστιανῶν καί ἐπικαλοῦνται τὴ χάρη καί τὴ βοήθειά της μέ πίστη καί μέ ταπείνωση. Διότι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι πάντοτε πρόθυμη νά ἀνταποκριθεῖ στίς παρακλήσεις καί τίς ἀνάγκες τῶν τέκνων της. Εἶναι πρόθυμη νά θεραπεύσει τίς ἀσθένειές τους καί τίς σωματικές καί τίς ψυχικές. Εἶναι πρόθυμη νά δροσίσει τίς ψυχές τους μέ τό ὕδωρ τό ζῶν τῆς χάριτός της, ἀλλά καί νά μεταφέρει στόν Υἱό της καί Κύριό μας τὰ αἰτήματα τῶν καρδιῶν μας καί νά τόν ἱκετεύσει γιά τὴ σωτηρία μας...

»Ἰδιαιτέρως ὅμως στίς ἡμέρες μας, κατά τίς ὁποῖες δέν ζοῦμε μόνο τὴν ἀπειλή τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, ἡ ὁποία ὀδηγεῖ προοδευτικά στή μείωση τῶν ὑδάτινων πόρων, ἀλλά ζοῦμε καί σέ ἓνα περιβάλλον πνευματικῆς ξηρασίας, ζοῦμε συχνά «ἐν γῆ ἀνύδρω» ἐξαιτίας τῆς κακίας καί τῆς ἀμαρτίας, ἡ ὁποία ἐπλεόνασε στόν κόσμο μας, ζοῦμε συχνά σέ μία ἔρημο, τὴν ὁποία δημιουργεῖ ἡ ἀπομόνωση τῶν ἀνθρώπων, ἐξαιτίας τῆς ἐλλείψεως τῆς ἀγάπης πρὸς τόν συνάνθρωπο καί τόν πλησίον, ἡ χάρη τῆς Παναγίας δροσιζει καί ζωογονεῖ τίς ψυχές μας. Θεραπεύει μαζί μέ τίς σωματικές μας ἀσθένειες καί τὰ τραύματα τῆς ψυχῆς μας, μᾶς καλύπτει κάτω ἀπό τὴ σκέπη της καί καθοδηγεῖ τὰ βήματά μας μέσα ἀπό τὴν ἔρημο τῆς παρούσης ζωῆς στόν δρόμο τῆς σωτηρίας πού μᾶς χαρίζει ὁ Υἱός της καί Κύριός μας...

»Γι' αὐτό καί ὁ ἱερός ὕμνογράφος ἀναφέρεται στά «ἀενάως πηγάζοντα νάματα» τῆς χάριτός της, μέ τὰ ὁποῖα ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, καταρδεύει τίς ψυχές ὄλων ὅσων τὴν τιμοῦν καί τὴν εὐλαβοῦνται, ὄλων ὅσων, τὴν

πλησιάζουν μέ πίστη καί έμπιστοσύνη καί ζητοϋν ό,τι έχουν ανάγκη, μέ τή βεβαιότητα ότι ή Παναγία μπορεί νά μάς χαρίσει ό,τι τής ζητήσουμε, έφόσον βεβαίως είναι πρός όφελος τής ψυχής μας».

**[Περισσότερες φωτογραφίες στο άλμπουμ:](#)**





