

05/05/2025

Η Κυριακή των Μυροφόρων στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας

[Πατριαρχεία](#) / [Πατριαρχείο Βουλγαρίας](#)



Την Κυριακή των Μυροφόρων, 4 Μαΐου 2025, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Βουλγαρίας κ.κ. Δανιήλ τέλεσε τη Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της Μονής της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής στο Μπούχοβο, πλησίον της Σόφιας.

Με τον Μακαριώτατο συλλειτουργήσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αμερικής, Καναδά και Αυστραλίας κ. Ιωσήφ, ιερείς και διάκονοι, ενώ τους ύμνους απέδωσαν οι ψάλτες του ναού υπό τη διεύθυνση του κ. Grisen Chakuri.

Στην ακολουθία συμμετείχε προσευχητικά μεγάλος αριθμός πιστών, πολλοί από τους οποίους έγιναν κοινώνησαν τα Άχραντα Μυστήρια.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Πατριάρχης Δανιήλ εκφώνησε ομιλία στην οποία αναφέρθηκε στην εικόνα των μυροφόρων γυναικών ως παράδειγμα θάρρους

και αγάπης προς τον Χριστό:

“Αυτή η γιορτή μας υπενθυμίζει τη σημασία της αγάπης που εκδηλώνεται έμπρακτα στο κατόρθωμα των Μυροφόρων”, σημείωσε αρχικά ο Μακαριώτατος, και συμπλήρωσε πως “είχαν συνείδηση ότι έπρεπε να επιδείξουν ζήλο γι’ Αυτόν μέχρι τέλους, για να Τον υπηρετήσουν”.

“Όταν ένα πρόσωπο καθοδηγείται από την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την πίστη στον Θεό, γνωρίζει ότι ο Θεός θα δώσει λύση σε εμπόδια που είναι ανθρωπίνως ανυπέρβλητα”.

Αναφερόμενος στην ερμηνεία του γεγονότος από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ανέφερε ότι: *“Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποκαλεί τις Αγίες Μυροφόρες γυναίκες «αποστόλους των αποστόλων», διότι αυτές, τις αδύναμες, έστειλε πρώτος ο Κύριος να κηρύξουν την Ανάστασή Του. Μετά την Ανάσταση, ο Κύριος έστειλε τους αποστόλους στον κόσμο για να κηρύξουν σε όλους τους ανθρώπους, αλλά πρώτα έστειλε τις Μυροφόρες γυναίκες για να ευαγγελίσουν τους αποστόλους”.*

“Οι γυναίκες - αυτές που θεωρούμε ως ασθενέστερες ψυχές - στάθηκαν σταθερές σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, δεν ταλαντεύτηκαν, αλλά είχαν συνείδηση του καθήκοντός τους ενώπιον του Θεού. Ορμώμενες από την αγάπη τους, πήγαν και είδαν πρώτες τον Αναστημένο Χριστό. Το παράδειγμά τους μας διδάσκει ότι, πάνω απ’ όλα, η πίστη εκδηλώνεται και ενεργεί μέσω της αγάπης”, τόνισε ο Πατριάρχης και επεσήμανε ότι “σήμερα υπάρχουν επίσης άνθρωποι που φοβούνται να ομολογήσουν την πίστη τους, ακριβώς επειδή δεν έχουν νιώσει τη δύναμη της αγάπης”.

Σχετικά με το θάρρος και την αγάπη του Ιωσήφ από Αριμαθαίας και του Νικόδημου, η μνήμη των οποίων εορτάζεται την Κυριακή των Μυροφόρων, ο Μακαριώτατος είπε:

“Ομοίως, οι Άγιοι Ιωσήφ από Αριμαθαίας και Νικόδημος, που ήταν εξέχοντα μέλη του Συνεδρίου, επίσης περιφρόνησαν τόσο τον φόβο όσο και την ντροπή”.

Ευχόμενος στον πιστό λαό ο Πατριάρχης κ.κ. Δανιήλ ανέφερε:

“Είθε η τόλμη των αγίων γυναικών ειρηνοποιών, του Ιωσήφ της Αριμαθαίας και του Νικόδημου, να είναι για μας μια διαβεβαίωση ότι όταν περιφρονούμε το φόβο, τη ντροπή, τις δυσκολίες και με θάρρος στεκόμαστε και ομολογούμε την πίστη μας, ο Θεός θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τα πάντα”.

Ο Μακαριώτατος απηύθυνε αδελφικές ευχές στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αμερικής, Καναδά και Αυστραλίας κ. Ιωσήφ, ο οποίος εορτάζει την ονομαστική του εορτή, ευχόμενος πολλά και ευλογημένα χρόνια υγείας και προσφοράς στον Θεό, θάρρος και πνευματική χαρά.



Φωτο: Веселина Велчева