

Κεχρεών Αγάπιος: Τα τυχόν εμπόδια δεν στέκονται ικανά να ανακόψουν τη συνάντηση με τον Αναστημένο Χριστό

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους](#)



Την Κυριακή, 4 Μαΐου 2025, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεχρεών κ. Αγάπιος, με την σεπτή παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Διονυσίου, τέλεσε τον Όρθρο, την Θ. Λειτουργία και τα Ι. Μνημόσυνα των μακαριστών Φωτίου Σιούτη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Μαρίνης Φιλοπούλου, στον Ι. Ναό Αγίας Άννης Κορίνθου. Μετά του Θεοφιλεστάτου αγίου Κεχρεών συλλειτουργήσαν ο Πανοσ. Αρχιμ. π. Δαμασκηνός Γεννηματάς, Εφημέριος του Καθεδρικού Ι. Ναού Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, ο Αιδεσ. Πρωτ/ρος π. Θεόδωρος Κεραμίδας, Εφημέριος του εν λόγω Ι. Ναού και οι Διάκονοι π. Χρήστος Χίλιας και π. Άγγελος

Σαλάτας.

Στο πολυπληθές εκκλησίασμα ο Θεοφιλέστατος Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως κ. Αγάπιος, απηύθυνε λόγους πνευματικής οικοδομής με την ευκαιρία της μνήμης των Μυροφόρων Γυναικών και των κηδευτών του Σωτήρος Αγίων Ιωσήφ του από Αριμαθαίας και Νικοδήμου του Νυκτερινού Μαθητού. Τόνισε πως οι Πιστοί βιώνουν την Ταφή και την Ανάσταση του Χριστού μέσα στην Θ. Λειτουργία, πως την συνάντηση των Μυροφόρων Γυναικών μετά του Αναστάσαντος Χριστού στον Κυριακάτικο Αναστάσιμο Όρθρο και επέμεινε στο θάρρος, την τόλμη, τον ζήλο, την αγαπητική - λατρευτική διάθεση των Μυροφόρων ανδρών και γυναικών προς τον Κύριο Ιησού και πως τα τυχόν εμπόδια δεν στέκονται ικανά να ανακόψουν την πορεία για την ευλογημένη συνάντηση με τον Αναστημένο Αρχηγό της Πίστεώς μας. Όταν η καρδιά του Πιστού φλέγεται από αγάπη για τον Σωτήρα Χριστό ούτε κίνδυνοι, ούτε θυσίες - και της ζωής ακόμη - δεν υπολογίζονται. Η πορεία του Πιστού είναι σαφής• πορεύεται προς τον «κήπο», όπου ο κενός Τάφος του Ιησού, για να μεθέξει της χαράς της Αναστάσεως και ν' απολαύσει την ευωδία από «το της θεότητας μύρον», τον Χριστόν.

Αν η Παλαιά Διαθήκη ερωτά• «γυναίκα άνδρείαν τίς εύρήσει;» η Καινή Διαθήκη απαντά• την Μυροφόρο. Αν «πέπαυται τόλμα μαθητών», αλήθεια, που οι ακροατές της διδασκαλίας του Χριστού, που εκείνοι που θεραπεύτηκαν από τον Χριστό, που είναι οι μαθητές Του και ο Πέτρος, «Άριμαθαίας δέ άριστεύει Ίωσήφ»! Φάνηκε ανδρείος ο Ευσχήμων Βουλευτής, αφού «τολμήσας είσηλθε πρὸς Πιλᾶτον» αλλά και οι Μυροφόρες γυναίκες, τολμηρές κι αυτές εφάνησαν, μη φοβούμενες «όρθρον τον βαθύ», την στρατιωτική φρουρά, τον «μέγα σφόδρα» λίθο, γιατί ωθούντο υπό της αγάπης. «Κραταιά ώς θάνατος ή αγάπη» (Ασμ. η', 6).

Ομίλησε, ακόμα, για τον σεβασμό προς τους νεκρούς και τις ταφικές υποχρεώσεις τιμής προς το νεκρό σώμα, που υπήρξε ναός του Παναγίου Πνεύματος ως και για τα με σεβασμό και ευλάβεια καθήκοντα των ζώντων υπέρ των κεκοιμημένων αδελφών μας με δεήσεις, προσευχές, Θ. Λειτουργίες και ελεημοσύνες υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τους.

Τέλος δε παρεκάλεσε τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Διονύσιο να εύχεται, ώστε όλους μας να μας χαρακτηρίζει η αγωνιστική διάθεση που ο βαθύς πόθος και η φλόγα της αγάπης προς τον Αναστημένο Ιησού γεννά στην ψυχή κάθε φιλόχριστου Πιστού για να προχωρούμε θαρραλέα και σταθερά, χωρίς ταλαντεύσεις, προς την Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν!





