

24/05/2025

## Ανάμνηση εγκαινίων Ιερού Ναού Οσίου Δαυίδ στη Ναύπακτο

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου



Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε το Σάββατο, 24 Μαΐου 2025 στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του [Οσίου Δαυίδ](#) του Γέροντος, στην [Ναύπακτο](#), με αφορμή την επέτειο των Εγκαινίων που τελέσθηκαν πέρυσι στις 25 Μαΐου 2024.



Ο Ιερός Ναός και το παρακείμενο κτηριακό συγκρότημα βρίσκονται σε έναν όμορφο λόφο, που λέγεται Λόφος του Οσίου Δαυίδ, κοντά στην Ναύπακτο.



Στην Ακολουθία του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος με

συλλειτουργούς τους: π. Θωμά Βαμβίνη, Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο, Αρχιμανδρίτη π. Πολύκαρπο Θεοφάνη, ιεροκήρυκα και τον διάκονο Παΐσιο Παρασκευά.



Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε αρχικά στον Όσιο Δαυίδ τον Γέροντα που εργάσθηκε στην Ναύπακτο ως Διάκονος και Πρεσβύτερος και στην ανάμνηση των εγκαινίων του Ναού που τελέσθηκαν πέρυσι το 2024 την ίδια ημέρα. Έπειτα είπε ότι τα πραγματικά εγκαινιά μας είναι η ημέρα του Βαπτίσματος και του Χρίσματος που γίναμε μέλη του Σώματος του Χριστού και Ναοί του Θεού του Ζώντος και πρέπει συνεχώς να εορτάζουμε αυτήν την μεγάλη δωρεά, το ότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί.



Στην συνέχεια ανέλυσε το χωρίο του Αποστόλου Παύλου (Ρωμ. 8, 14-17), στο οποίο ο Απόστολος κάνει λόγο τι σημαίνει να είναι κανείς τέκνον Θεού, να έχη δηλαδή το χάρισμα της υιοθεσίας και να είναι ναός του Θεού. Γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι, όσοι καθοδηγούνται από το Άγιον Πνεύμα είναι υιοί του Θεού. Διότι όσοι έλαβαν το Άγιον Πνεύμα, δεν είναι δούλοι, αλλά υιοί και με το Άγιον Πνεύμα κρίζουν «Αββά, πατέρα μου», δηλαδή προσεύχονται στην καρδιά. Αυτό το ίδιο το Άγιον Πνεύμα συμμαρτυρεί, δίνει την διαβεβαίωση στο δικό μας πνεύμα ότι είμαστε υιοί Θεού, κληρονόμοι Θεού και συγκληρονόμοι Χριστού.

Μέσα σε αυτό το αποστολικό χωρίο βρίσκεται όλη η θεολογία και η ησυχαστική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Κατέληξε ότι εγκαινιάζουμε τους Ιερούς Ναούς, για να εξυπηρετούνται οι Χριστιανοί που είναι και πρέπει να είναι οι ίδιοι Ναοί του Ζώντος Θεού.



Στο τέλος ευχαρίστησε όλους όσοι εργάσθηκαν για την πανήγυρη του Ναού, τον Δήμαρχο που επιμελήθηκε τον καθαρισμό του δρόμου, τους Ιερείς και τον Διάκονο, τις κυρίες που φρόντισαν για όλα όσα σχετίζονται με την πανήγυρη αυτή.



Στην Ακολουθία τέθηκε τμήμα Ιερού Λειψάνου του Οσίου Δαβίδ, που προσκόμισε ο

Σεβασμιώτατος.



Παρόντες στην Θεία Λειτουργία ήταν ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας και πολλοί Χριστιανοί της Ναυπάκτου και από αλλού.



Μετά το πέρας της Ακολουθίας προσφέρθηκε κέρασμα σε όλους τους

παρευρισκομένους στο παρακείμενο οίκημα με την επωνυμία «Μορφωτικό-Ερευνητικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου “Όσιος Δαυίδ”».

### **Περισσότερες φωτογραφίες:**



















jkij





































































