

Μήνυμα του Μητροπολίτη Δημητριάδος για την Κυριακή των Αγίων Πάντων

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Δημητριάδος και Αλμυρού



Ένα σύντομο, αλλά ουσιαστικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα απευθύνει ο [Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος](#), με αφορμή την επερχόμενη [Κυριακή των Αγίων Πάντων](#).

Ο Σεβασμιώτατος τονίζει ότι η αγιότητα αποτελεί δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο, το οποίο προσφέρεται μέσα από την παρουσία του Χριστού και τη ζωή της Εκκλησίας.

«Η Εκκλησία τιμά όλους τους Αγίους, γνωστούς και αγνώστους, γιατί η αγιότητα είναι το δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Είναι ο Θεός που μας προσφέρει την αγιότητα. Είναι ο Χριστός που μας την έφερε στη γη. Και είναι ακριβώς πολλοί και οι άγνωστοι άγιοι γιατί μέσα στην Εκκλησία κοινωνούμε την αγιότητα του Χριστού», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι όλοι οι πιστοί καλούνται να ζήσουν την αυθεντική

αγιότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συναντούμε ανθρώπους που βιώνουν την πίστη με αλήθεια και πνευματική καθαρότητα.

«Η αγιότητα είναι για όλους μας», καταλήγει ο Σεβασμιώτατος, καλώντας τους πιστούς να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα με πίστη και ειλικρίνεια.

Αναλυτικά το μήνυμα του Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου για την Κυριακή των Αγίων Πάντων:

«Κυριακή των Αγίων Πάντων.

Κυριακή μετά την Πεντηκοστή και οι καρποί του Αγίου Πνεύματος είναι εδώ.

Η Εκκλησία τιμά όλους τους Αγίους, γνωστούς και αγνώστους, γιατί η αγιότητα είναι το δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Είναι ο Θεός που μας προσφέρει την αγιότητα. Είναι ο Χριστός που μας την έφερε στη γη. Και είναι ακριβώς πολλοί και οι άγνωστοι άγιοι γιατί μέσα στην Εκκλησία κοινωνούμε την αγιότητα του Χριστού.

Έτσι λοιπόν σήμερα τιμώνται από την Εκκλησία μας όλοι οι Άγιοι για να μας υπενθυμίσει η Εκκλησία ότι και εμείς έχουμε κληθεί να αγιάσουμε! Και αγαπάμε την αγιότητα. Το αποδείξαμε όταν είδαμε τι σημαίνει αγιότητα στο πρόσωπο του Αγίου Παϊσίου. Τη θέλουμε την αγιότητα στη ζωή μας αρκεί να συναντούμε ανθρώπους που αυθεντικά τη βιώνουν.

Να γιατί, αυτή η Κυριακή, είναι μιά Κυριακή που όλους μας καλεί στην αυθεντική αγιότητα.

Σαν μέλη της Εκκλησίας, η αγιότητα είναι δώρο για όλους μας. Αμήν!»