

## Λαμπρός ο εορτασμός του Οσίου Παΐσιου του Αγιορείτου στη Λήμνο

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου](#)



**Με λαμπρότητα και κατάνυξη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου, 12 Ιουλίου 2025, η μνήμη του Οσίου Παΐσιου του Αγιορείτου με Θεία Λειτουργία στον Ι. Μητροπολιτικό Αγίας Τριάδος Μύρινας, η οποία τελέστηκε υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου.**

Ο Σεβασμιώτατος κ. Τιμόθεος ανταποκρινόμενος στην αδελφική πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λήμνου κ. Ιεροθέου, για Λειτουργική συμμετοχή του στις εόρτιες εκδηλώσεις επί τη μνήμη του εορτασμού πάντων των εν Λήμνω διαλαμψάντων αγίων, προσήλθε, χοροστάτησε, ιερούργησε και εκήρυξε τον θείο λόγο προς το ευσεβές και φιλάγιο εκκλησίασμα και κατά την παραμονή της μεγάλης τοπικής εορτής, με αφορμή κυρίως την τιμή της μνήμης του νεοφανέντος Οσίου, με τον οποίον είχε γνωριστεί, αλλά και την έκφραση ευχαριστίας του προς τον Άγιο Θεό, επειδή κατ' αυτήν την ημέρα συμπλήρωθηκαν 39 χρόνια από την εις Διάκονον χειροτονία του.



Τον άγιο Θεσσαλιώτιδος πλαισίωσαν λειτουργικά οι Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτες π. Ιερώνυμος Σχίζας, Πρωτοσύγκελλος της τοπικής Εκκλησίας και ο καταγόμενος εκ Λήμνου π. Ιωάννης Γκουγκούμης, Γραμματέυς της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος, ο Ιερομόναχος π. Πολύκαρπος Πρασσάς, οι Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτεροι π. Απόστολος Στυλιανίδης και π. Νικόλαος Καλογιάννης, καθώς και οι Διάκονοι π. Δαμιανός Μπαρούτας της Ι. Μ. Θεσσαλιώτιδος και π. Κυριακός Δημητριάδης.



Συμπροσευχόμενος εντός του Ιερού Βήματος παρέστη και ο Σεβασμιώτατος

Ποιμενάρχης κ. Ιερόθεος, ο οποίος με ιδιαίτερη χαρά υποδέχθηκε και καλωσόρισε τον φιλοξενούμενο Σεβ. Μητροπολίτη κ. Τιμόθεο, ευχαριστώντας τον θερμώς για την ανταπόκρισή του στην πρόσκληση και παρουσιάζοντάς τον στους πιστούς με θερμούς λόγους και ευγνωμοσύνη, κατά το πέρας της Θείας Λειτουργίας.

Κατά την ομιλία του, ο Σεβ. κ. Τιμόθεος ανεφέρθη με συγκίνηση στο πρόσωπο του Οσίου Παϊσίου, υπογραμμίζοντας την τεράστια πνευματική του προσφορά στον σύγχρονο κόσμο, και κάλεσε τους πιστούς να μιμηθούν το ήθος, την υπομονή και την ακλόνητη πίστη του Οσίου, ο οποίος τίμησε την Εκκλησία με τη αγία βιοτή και τις διδαχές του, αποδεικνυόμενος πρότυπο ζωής.





