

20/07/2025

Ηθική έξαρση για τον Προφήτη Ηλία, στην ομώνυμη εκκλησία του Παγκρατίου! - Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

/ [Γνώμες](#)



Στο πανέμορφο 2ο Διαμέρισμα του Παγκρατίου, που αναδύει όλη την αύρα και την ομορφιά της παλιάς αριστοκρατικής Αθήνας, συνέρρευσε μαζικά το Σάββατο 19-7-25 το απόγευμα, σε μια μεγαλειώδη αληθινά εκκλησιαστική λειτουργία, όλη η Αθήνα, για να εορτάσει πανηγυρικά και να τιμήσει την σεπτή μνήμη του Προφήτη Ηλία του Θεσβίτη. Προστάτη εν άλλους των αρτοποιιών και των γουναράδων, που κατήγετο από την φυλή του Ααρών.

Της έξοχης θείας φυσιογνωμίας της Ορθοδοξίας μας, που με ξεχωριστή ζέση και

αυταπάρνηση διατράνωσε την πίστη του στον Θεό. Υπέστη ανελέητα κυνηγητά ο ιερός Ηλίας από τον τότε βασιλιά Αχαάβ και την μοχθηρή γυναίκα του Ιεζάβελ στην Σιδωνία, καθώς εξεδίωκε τις ειδωλολατρικές θεότητες, αλλά δεν κάμφθηκε ποτέ το χριστιανικό φρόνημά του. Ακόμα και όταν αναγκάστηκε να κρυφτεί σε μια σπηλιά πέρα από τον Ιορδάνη, τρεφόμενος με ολίγο φαγητό που του έφερνε κάθε πρωί ένας κόρακας και ολιγότερο ακόμη νερό.

Για να τιμωρήσει την αθεΐα του βασιλιά Αχαάβ, ο Προφήτης Ηλίας προσευχόμενος, είχε προξενήσει ανομβρία για τρεισήμισι χρόνια στην περιοχή του και έτσι κρύφτηκε στην σπηλιά, ώστε να αποφύγει την μήνιν του βασιλιά. Αλλά ξεχωριστός και ευλογημένος ήταν ακόμα ο ιερός Ηλίας και από τον Ιησού. Διότι όταν έλαβε χώρα η μεταμόρφωση του Κυρίου, οι μαθητές του είδαν στο βουνό τους προφήτες Ηλία και Μωυσή, να συνομιλούν με τον Κύριο.

Στην συνείδηση άλλωστε πολλών χριστιανών της εποχής είχε ταυτιστεί ο Προφήτης Ηλίας με τον Ιησού, βλέποντας τα θαύματά του και ακούγοντας την διδασκαλία του. Θα ρωτήσει ο Ιησούς: «Τίνα με λέγουσιν οί άνθρωποι είναι;». Και οι μαθητές του θα απαντήσουν «Ιωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ηλίαν....» !

Στο αρχοντικό Παγκράτι και στην ομώνυμη λαμπροστόλιστη εκκλησία του Προφήτη Ηλία, που ανέδουε την γλυκιά κατάνυξη της Ορθοδοξίας και κατήυγαζε την πορφύρα της βυζαντινής μεγαλοπρέπειας, έσπευσαν σωρηδόν, τόσο οι Αθηναίοι του ιστορικού 2-ου Διαμερίσματος, όσο και πλήθος Αθηναίων από τα άλλα διαμερίσματα της πόλης, για να τιμήσουν την έξοχη ηθικά μνήμη του κορυφαίου Προφήτη της Ορθοδοξίας μας και να αντλήσουν ψυχικές δυνάμεις, από την θεία χάρη του.

Καιφάνταζε σε αυτό το κατανυκτικό λιόγερμα του Ιουλίου, η πανέμορφη εκκλησία της οδού Αρύββου, σαν ένα πελώριο ξωκλήσι, που θαρρείς ανέδουε από την μεγάλη πύλη του, ο Προφήτης Ηλίας. Με έκδηλη την φροντίδα και την αγάπη στον καθαρισμό και στολισμό του ναού, από τον ιερατικό προϊστάμενο της εκκλησίας αρχιμανδρίτη κο Νεόφυτο Δοντά. Της πανηγυρικής λειτουργίας χοροστάτησε ο σεπτός Επίσκοπος Κρήνης κ.κ. Κύριλλος – που είναι παράλληλα και καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών – συνεπικουρούμενος από τον ευλαβή πρωτοσύγκελο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών κ.κ. Βαρνάβα Θεοχάρη, τον ευσεβή προϊστάμενο της εκκλησίας Αρχιμανδρίτη κ.κ. Νεόφυτο, τους υπολοίπους ιερείς της εκκλησίας, αλλά και από άλλους ιερείς της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που με ξεχωριστή ευλάβεια και ζέση, προσήλθαν για να τιμήσουν τον κορυφαίο της ορθοδοξίας μας, Προφήτη Ηλία.

Με το πέρας της λειτουργίας ο Πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών κ.κ.

Βαρνάβας, απηύθυνε χαιρετισμό για την σπουδαία και ενάρετη προσωπικότητα του Προφήτη Ηλία και μας συγκίνησε με την ευμέλεια του λόγου του και την θεολογική του πολυμέρεια. Επακολούθησε περιμετρικά του ναού, εκλιτάνευση της ιεράς εικόνας του Αγίου Ηλία, μέσα στην κατανυκτική ατμόσφαιρα του εσπερινού και υπο τους γλυκείς παιάνες της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων. Περιφορά που καταδείκνυε τα άπειρα κοιτάσματα της ευσέβειας του ελληνικού λαού, ο οποίος μέσα στα γλυκά νάματα της βρυσομάνας πηγής της ορθοδοξίας, σφυρηλατεί την ψυχική του ενότητα.

Με την επάνοδο στον ναό της εικόνας, τον λόγο έλαβε ο Επίσκοπος κ.κ. Κύριλλος και αφού διεμήνυσε το χαρμόσυνο μήνυμα για την εορτή, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, αναφέρθηκε στο ευγενές ορθόδοξο σήμα που εξέπεμψε ο ιερός Ηλίας, και κραταίωσε με τον λιτό και αυστηρά χριστιανικό βίο του. Εν συνεχεία τον λόγο πήρε ο ευλαβής ιερατικός προϊστάμενος του ναού, Αρχιμανδρίτης κ.κ. Δοντάς και αφού ευχαρίστησε ευγενικά τους ευλαβείς πιστούς που προσήλθαν με θέρμη καρδιάς στις πανηγυρικές εκδηλώσεις, τους εθελοντές, τις κυρίες του φιλοπτώχου ταμείου και το ενοριακό συμβούλιο, που πάσχισαν για τη αρτιότητα του ναού και της πανηγύρεως, την φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων που λάμπρυνε με το ηχώχρωμά της την λιτανεία, αλλά και την ελληνική αστυνομία, για τα άψογα μέτρα τάξης, ευχήθηκε εγκάρδια σε όλους Χρόνια Πολλά και ο Προφήτης Ηλίας, να ευλογεί και να χαριτώνει τα βήματά τους.

Χρόνια Πολλά και ο Ιερός Ηλίας, να σας χαρίζει υγεία και να στεφανώνει με ηθικές επιτυχίες, κάθε σας εγχείρημα στην ζωή. Χρόνια Πολλά και πανευφρόσυνα.

Παραθέτουμε το Απολυτίκιο του Προφήτη Ηλίου:

Ὁ ἔνσαρκος Ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπὶς, ὁ δεύτερος Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Ἡλίας ὁ ἔνδοξος, ἄνωθεν καταπέμψας, Ἐλισαίῳ τὴν χάριν, νόσους ἀποδιώκει, καὶ λεπροὺς καθαρίζει, διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρῦει ἰάματα.

































ΠΡΟΣ ΕΠΟΡΕ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

του Αγίου Μανουήλ του Αργενίου
κ.κ. Ιερωνύμου
του αγίου Μιχαήλ του Γαλιλαίου
του αγίου Ιωάννου του Συναίου
του αγίου Γεωργίου του Αρμενίου
του αγίου Νικολάου του Μύρωνα
του αγίου Βασίλειου του Καισάρειας
του αγίου Γρηγορίου του Νέου
του αγίου Εφραίμ του Σιρβυτιανού
του αγίου Ισίδωρου του Πάριου
του αγίου Κωνσταντίνου του Παλαιού
του αγίου Λεοντίου του Καλαβριανού
του αγίου Παντελεήμονος του Κωνσταντινουπόλεως
του αγίου Πλάτωνος του Αθηνών
του αγίου Ρωμανού του Μελισσηνού
του αγίου Σπυριδίου του Τροιζηνίου
του αγίου Τυμάρτου του Αθηνών
του αγίου Υλαρίου του Πόντου
του αγίου Φιλίππου του Αρκελικού
του αγίου Χρυσοστόμου του Κωνσταντινουπόλεως
του αγίου Ξενοφάντη του Κωνσταντινουπόλεως
του αγίου Ξενοφώντος του Κωνσταντινουπόλεως
του αγίου Ξενοφάντη του Κωνσταντινουπόλεως

Μουσείο Μπενάκη
Παλάτιον Βουλιαγμένης

Τμήμα Αρχαίων Ελληνικών
Παλάτιον Βουλιαγμένης



