

## Διδυμοτείχου Δαμασκηνός: Αληθινός ζηλωτής είναι εκείνος που κυβερνά τα πάθη του

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου](#)



**Η εορτή του Προφήτη Ηλία, στις 20 Ιουλίου, είναι μια από τις πιο δημοφιλείς εορτές στη Θράκη με πλούσια λαογραφική παράδοση. Οι παραδόσεις και τα έθιμα βεβαίως ποικίλουν από τόπο σε τόπο.**

Στις αγροτικές περιοχές η συμμετοχή των πιστών στις λατρευτικές συνάξεις του διημέρου και τα πανηγύρια είναι αθρόα γιατί ο Προφήτης Ηλίας θεωρείται προστάτης των γεωργών και των κτηνοτρόφων και σύμβολο δύναμης και ανδρείας.

Στην παραδοσιακή και ιστορική κωμόπολη των Μεταξάδων προσήλθε αφ' εσπέρας της εορτής της πυρφόρου εις Ουρανούς αναβάσεως του Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός και χοροστάτησε κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό στον φερώνυμο

Ενοριακό Ναό, ευλόγησε τους άρτους και μίλησε επίκαιρα.

Αφορμώμενος ο Σεβασμιώτατος από το πρώτο τροπάριο της Λιτής του Εσπερινού μίλησε επι του υμνογραφικού «*Ἡλίας ὁ ζηλωτής, καὶ τῶν παθῶν αὐτοκράτωρ... οὗτος γὰρ ἐν σώματι ἄγγελος, καὶ ἄσαρκος ἄνθρωπος δέδεικται τοῖς κατορθώμασιν...*» και ερμήνευσε ποιος είναι ο αληθινός ζηλωτής. «...Ὁ πυρίπνουσ Προφήτης Ἡλίας» εἶπε, «ἦταν ζηλωτής. Εἶχε ζῆλο Θεοῦ «κατ' ἐπίγνωσιν», διότι ὑπάρχει καὶ ζῆλος χωρὶς ἐπίγνωση, ὁ ὁποῖος δημιουργεῖ μεγάλα προβλήματα στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς κοινωνίας γενικότερα. Ὁ ἀληθινὸς ζῆλος εἶναι αὐτὸς ποὺ συνδέεται μὲ τὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ τὸν ἐσωτερικὸ ἀγῶνα ποὺ κάνει ὁ ἄνθρωπος γιὰ νὰ καθαρθῆ ἀπὸ τὰ πάθη, νὰ συναντήσῃ τὸν Θεὸ καὶ νὰ ἀποκτήσῃ κοινωνία μαζί Του.

»Αὐτὸς ὁ ἔνθεος ζῆλος καταγράφεται γιὰ τὸν Προφήτη Ἡλία καθαρὰ στὰ Πατερικὰ κείμενα καὶ στὴν Ὁρθόδοξη ὑμνογραφία. Στὸ πρῶτο τροπάριο τῆς Λιθῆς τοῦ Ἐσπερινοῦ τῆς ἐορτῆς ἀκούσαμε: «*Ἡλίας ὁ ζηλωτής καὶ τῶν παθῶν αὐτοκράτωρ ... οὗτος γὰρ ἐν σώματι ἄγγελος καὶ ἄσαρκος ἄνθρωπος δέδεικται τοῖς κατορθώμασιν ...*». Ὁ ἀληθινὸς ζηλωτής εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μπορεῖ νὰ κυβερνᾷ τὰ πάθη του καὶ ὄχι αὐτὸς ποὺ ἄγεται καὶ φέρεται ἀπὸ αὐτά. Αὐτὸς ποὺ μὲ τὰ πνευματικὰ του κατορθώματα ἔχει γίνεῖ ἐφάμιλλος τῶν ἁγίων ἀγγέλων καί, ἐνῶ ζῆ στὴν γῆ, πολιτεύεται στὸν οὐρανό. Εἶναι ἄγγελος μὲ σῶμα καὶ ἄνθρωπος χωρὶς σάρκα, δηλαδὴ χωρὶς τὸ σαρκικὸ φρόνημα...

»Ἀληθινοὶ ζηλωτὲς, εἶναι αὐτοὶ ποὺ συνδυάζουν, ὅπως ὁ Προφήτης Ἡλίας, τὸν ζῆλο καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ἡσυχαστικὴ ζωὴ· αὐτοὶ ποὺ ἀποφεύγουν τὶς ἀκρότητες, ἀφοῦ βιώνουν τὴν ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ, τὴν πραότητα καὶ τὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη· αὐτοὶ ποὺ αἰσθάνονται πραγματικὰ καὶ ἀληθινὰ τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ «*ἐν τῇ φωνῇ τῆς λεπτῆς αὔρας*»...».

Στους Μεταξάδες προσήλθαν συμπροσευχόμενοι ο Βουλευτὴς Ἐβρου Αν. Δημοσχάκης, ὁ Δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, ὁ αντιπεριφερειάρχης Στυλιανὸς Κατσογριδάκης, οἱ αντιδήμαρχοι Αξιώτης Γκαμπρούδης, Χρυσοβαλάντης Καραφείζης, Πασχάλης Αδαμάκης, ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Μεταξάδων Χρήστος Κισσοῦδης, ἡ Διοικητὴς τῆς Σχολῆς Δοκίμων αστυφυλάκων αστυν. υποδιευθύντρια Αναστασία Πουρναρά καὶ πλήθος κόσμου.

Ανήμερα τῆς εορτῆς τὸ πρῶτὸ ὁ Σεβασμιώτατος ιερουργῆσε στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ενοριακό Ναὸ Προφήτου Ἡλίου στὴ συνοικία Σαγήνης τῆς Ορεστιάδος μὲ τὴ συμμετοχὴ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀποστασία τοῦ Ἰσραὴλ στὸν

ψεύτικο θεό και τη μεταστροφή του μετά από το θαύμα του Προφήτου Ηλία στο Καρμήλιο όρος, μεταξύ άλλων, τόνισε·

«...Ἡ ὁμαδική ἀποστασία ἀπὸ τὸν Θεό, πὺ παρατηρεῖται καὶ στὶς ἡμέρες μας, ὅπως τότε, μᾶς ὁδηγεῖ πολλές φορές στὴν ἐξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων. Ἐνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ὅτι δὲν ὑπάρχουν σήμερα ἅγιοι. Αὐτὸ ὅμως εἶναι λάθος. Στὴν περίπτωση τοῦ Προφήτη Ἡλία ὁ Κύριος μᾶς βεβαιώνει ὅτι σὲ κάθε ἐποχὴ ὑπάρχουν ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, ἐπομένως καὶ στὶς ἡμέρες μας.

Πάντα ὑπάρχουν οἱ ἀληθινοὶ προσκυνητές, αὐτοὶ πὺ ζοῦν μὲ τὴν προσευχή, τὴν ἀνιδιοτελεῆ ἀγάπη, τὴν προσφορὰ καὶ τὴν θυσία. Ὅταν ὁ Προφήτης Ἡλίας ὀλιγοψύχησε βλέποντας πολὺ κόσμος νὰ προσκηνεῖ τὸν ψεύτικο θεὸ Βάαλ καὶ νόμισε ὅτι ἔμεινε μόνος αὐτὸς πάνω στὴν γῆ λάτρης καὶ Προφήτης τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς τοῦ ἀποκάλυψε ὅτι ὑπῆρχαν ἑπτὰ χιλιάδες ἄνδρες πὺ δὲν προσκύνησαν τὸν Βάαλ, ἀλλὰ παρέμειναν πιστοὶ στὸν Θεὸ τῶν Πατέρων τους.

Ἐπομένως, χρειάζεται νὰ ἔχουμε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ μὴν ἀποθαρρυνόμεθα οὔτε νὰ κρίνουμε τὰ πράγματα ἐπιφανειακά καὶ ἐξωτερικά διότι ὅπως γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος “οὐ δέ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία ὑπερπερίσευσεν ἡ χάρις” (Ρωμ.5,20). Ἡ μόνη λύση ἀντιμετώπισης τῆς ἀποστασίας τοῦ κόσμου εἶναι ἡ προσευχή μας γιὰ αὐτούς καὶ ἡ ἀγάπη μας γιὰ ὅλο τὸν κόσμο...».

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι τὸ μήνυμα τοῦ Προφήτου Ηλία διαχρονικά εἶναι μια πρόσκληση εὐκρινούς μεταστροφῆς καὶ μετανοίας ἀπὸ ὅλους μας γιὰ τὰ λάθη καὶ τὶς παρεκτροπές μας ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ἀλλάξουμε τρόπο καὶ κατεύθυνση ζωῆς, ὡστε αὐτὴ νὰ ευωδιάζει Χριστό, πίστη, ἀγάπη, ἀλήθεια δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη.

Εκκλησιάσθησαν ὁ Βουλευτὴς Ἐβρου Αναστάσιος Δημοσχάκης, ὁ αντιδήμαρχος Αντώνιος Τσομπανούδης καὶ εκπρόσωπος τῆς 3ης Ταξιαρχίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος προ τοῦ πέρατος τῆς Θείας Λειτουργίας συνεχάρη τὸν δραστήριο καὶ εργατικὸ προϊστάμενο τῆς ἐνορίας Αρχιμ. Γρηγόριο Λιόλιο καὶ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τῆς ἐνορίας καὶ τὴν ἀρτια διοργάνωση τῆς πανηγύρεως.

