

21/07/2025

## **Θεσσαλιώτιδος Τιμόθεος: Όταν ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό, εγκαταλείπει και τον εαυτό του**

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων



**Την Κυριακή 20 Ιουλίου 2025, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας τιμά την ιερά μνήμη του Αγίου και ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλιού Καστρακίου.**

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε, ότι όπως αναφέρεται στο ευαγγελικό

ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίον Ιερό Ευαγγέλιο, επιστρέφοντας ο Χριστός στην Καπερναούμ, όπου κήρυττε και αποκάλυπτε στον λαό τις αλήθειες του Θεού, συνάντησε έναν παραλυτικό, που τον παρακαλούσε για την θεραπεία του.

Η απάντηση του Χριστού στην παράκληση του παραλυτικού ήταν: «θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου», διαβεβαιώνοντάς τον, ότι τον θεωρεί παιδί Του και θεραπεύοντας στη συνέχεια πρώτα την ψυχή του από την αρρώστια της αμαρτίας και μετά το σώμα του από την παράλυση.

Προϋπόθεση του θαύματος της θεραπείας του παραλυτικού, ήταν να μπορέσει μέσα στον πόνο και στην απελπισία του, να μεταστρέψει το είναι του και τη ζωή του και να πάρει θάρρος από την παρουσία του Θεού.





Αυτό χρειάζεται στην ζωή των ανθρώπων και είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε

ότι, οι ασθένειές μας οφείλονται στην ψυχική μας κατάπτωση και στην απομάκρυνσή μας από τον Θεό, γι' αυτό και ο Χριστός πρωτίστως θεραπεύει την ψυχική και πνευματική μας ασθένεια.

Όταν ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό, σταδιακά εγκαταλείπει και τον εαυτό του, γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναλύοντας το θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού, λέει ότι ο Χριστός στοχεύει πρώτα στην θεραπεία της ψυχής του και μετά του σώματός του.

Ο πνευματικός μας αγώνας είναι, να συνειδητοποιήσουμε τον τρόπο που ο Χριστός έρχεται στην ζωή μας και μας κάνει άδοξα και ανιδιοτελή παιδιά Του, μας δίνει θάρρος στις δοκιμασίες μας και μας θεραπεύει.

Όπως οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι φθόνησαν την θεραπεία του παραλυτικού αντί να χαρούν γι' αυτήν, πολλοί άνθρωποι φθονούν τους συνανθρώπους τους και με αυτή την μεγάλη πτώση ,αποξενώνονται από τον θεό, από τους αδελφούς τους και από τον ίδιο τον εαυτό τους.





Ο φόβος που προκαλεί η έλλειψη της παρουσίας του Θεού, προκαλεί τον φθόνο

απέναντι στους άλλους, γιατί η ψυχή δεν έχει καθαριστεί και είναι δέσμια του φόβου, που δεν αφήνει τον άνθρωπο να ενεργήσει με θάρρος ως παιδί του Θεού.

Ο Σεβασμιώτατος τόνισε, ότι μόνο ο Θεός μας απελευθερώνει από τα δεσμά του φόβου και μας ενισχύει στις δυσκολίες της ζωής μας και ότι όλοι πρέπει να επιτελούμε αυτόν τον πνευματικό αγώνα.

Ο Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης, διαθέτοντας δυνατή πίστη και απλότητα καρδιάς ,οικοδόμησε μια σχέση περιχώρησης με τον Θεό και περικοσμήθηκε με πολλή δύναμη ως άνθρωπος του Θεού που ανήγαγε σε Αυτόν την ζωή του, ομίλησε στον λαό για τον αληθινό Θεό και τον οδήγησε στη μετάνοια.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε, η Χάρις του Θεού να μας ενδυναμώνει και να μας ενισχύει, ώστε να μην έχουμε παραλύσεις στη ζωή μας και ακούγοντας τον λόγο του Θεού «θάρσει, τέκνον» και με τις ευχές του Προφήτη Ηλία, να κατευθυνόμαστε στον αγιασμό και στην σωτηρία.

Στο τέλος του Όρθρου ο Σεπτός μας Ποιμενάρχης, χειροθέτησε αναγνώστη τον κ. Παναγιώτη Δεληγιάννη.



















































