

Εγκαινιάστηκε ο Ιερός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κισάντου της Κινσάσας

[Πατριαρχία](#) / [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας](#)



Λαμπρά και ευφροσύνος η ημέρα για το Κισάντου της Μητροπόλεως Κινσάσας στο Κονγκό με την τέλεση των Εγκαινίων του νεόδμητου Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Η Ορθοδοξία τρέχει στην Μητρόπολη Κινσάσας, Ιερείς και κατηχητές φθάνουν σε όλες τις επαρχίες και πόλεις και ξεκινούν από την αρχή τον ευαγγελισμό των ανθρώπων. Αποτέλεσμα των νέων αυτών ενοριών είναι η ανοικοδομηση Ιερών Ναών προκειμένου να καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες. Έτσι στην περιοχή αυτή, όπου πριν δύο χρόνια ξεκίνησε το κατηχητικό έργο της πόλεως ταυτόχρονα ο Θεός παρουσίασε στον δρόμο της Μητροπόλεως τον πολίο Αρχιερέα Μητροπολίτη Ροδοστόλου Χρυσόστομο, ο οποίος και χρηματοδότησε τόσο την αγορά του οικοπέδου όσο και την ανοικοδόμηση του Ναού.

Με τον Μητροπολίτη συλλειτουργήσαν ιερείς και διάκονοι ενώ ο Αρχιδιάκονος Παΐσιος μίλησε στους πιστούς για το γεγονός των εγκαινίων. Το Ιερό αναλόγιο λάμπρυνε ο Μουσικολογιώτατος Αγιορείτης Μοναχός Γέροντας Κουκουζέλης με συνοδούς ιεροψαλτες φοιτητές της Θεολογικής Σχολής της Μητροπόλεως. Ο Μητροπολίτης στο τέλος της Θείας Λειτουργίας μετέφερε στους πιστούς τις

πατρικές ευχές του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου του Β'. Ο Μητροπολίτης Κινσάσας Θεοδόσιος ευχαρίστησε από καρδιάς τον Μητροπολίτη Ροδοστόλου Χρυσόστομο, ο οποίος υπήρξε σχολάρχης του στα μαθητικά του χρόνια στην Αθωνιάδα Σχολή.

Η Ιερά Μητρόπολις προσέφερε κέρασματα σε όλους τους πιστούς καθώς και ενθύμια με την εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

















