

## Ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου Σπυρίδωνος

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Μεσσηνίας](#)



**Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, κ. Νεκτάριος,** στα πλαίσια του 17ου Ιερατικού Συνεδρίου που θα διεξαχθεί στην Κέρκυρα στις 16 Σεπτεμβρίου 2019, προσκάλεσε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, ο οποίος είναι και καθηγητής στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι δύο Μητροπολίτες συλλειτουργήσαν το πρωί της Κυριακής 15 Σεπτεμβρίου 2019 στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος, ενώ μαζί τους λειτούργησαν και ο Μητροπολίτης Ριζάν κ. Μάρκος και ο Επίσκοπος κ. Παΐσιος (από το Πατριαρχείο Μόσχας). Στην Θεία Λειτουργία παρευρέθησαν και ο βουλευτής Κέρκυρας κ. Γκίκας και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας κ. Δημήτρης Μεταλληνός.











**Στο κήρυγμά του, απευθυνόμενος στους πολυπληθείς προσκυνητές, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας έθεσε το ερώτημα** τι είναι αυτό που μας κάνει πολίτες της Βασιλείας του Θεού: η σχέση με τον Χριστό ή η τήρηση των έργων του νόμου. Χρειαζόμαστε και τα δύο, τόνισε ο κ. Χρυσόστομος. Χρειαζόμαστε την ολότητα και την πληρότητα, την συμπλήρωση των έργων του νόμου από την πίστη, μέσα από το μυστήριο του σταυρού. Ο Χριστός δεν ήρθε να καταργήσει τον νόμο, αλλά να τον ολοκληρώσει.

Η στείρα τήρηση των εντολών του νόμου δεν σώζει, διότι είναι μονομερής. Τα έργα εκφράζουν την ολότητα της πίστεως. Το κάλεσμα που απευθύνει ο Χριστός είναι προς όλους και καταξιώνει και την κοσμική ζωή του ανθρώπου, εφόσον έχει να κάνει με το μυστήριο του σταυρού. Η πίστη είναι όλες οι ενέργειες του ανθρώπου που δεν αποτελούν μόνο λεκτική διατύπωση ή συναισθηματική ή ψυχολογική ομολογία.

Η πίστη είναι το γεγονός εκείνο που μέσα από την έμπρακτη εκφορά εκφράζει την εμπιστοσύνη στον Θεό και την ελπίδα που σώζει. Εμπιστοσύνη σημαίνει την εναπόθεση κάθε βιωτικής μέριμνας, αλλά και τελικά την ίδια την ζωή μας στον Θεό χωρίς όρους και προϋποθέσεις, όπως κάνει το παιδί στον πατέρα! Η εμπιστοσύνη δεν είναι ορθολογικού ή συναισθηματικού τύπου, αλλά έγκειται στην προοπτική του μέλλοντος, στην ελπίδα της κατάκτησης της Βασιλείας του Θεού.

Αυτή η προσδοκία γίνεται ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων. Η πραγματικότητα της πίστης προσωποποιείται στον ίδιο τον Χριστό, αλλά και ελπίδα του μέλλοντος που τώρα δεν είναι υλοποιημένο. Ο δρόμος αυτός

περνά από τον σταυρό! Η σταύρωση του εαυτού μας, του εγωισμού και της φιλαυτίας μας, είναι η θυσία των ατομικών μας διαθέσεων και επιδιώξεων, διά των οποίων περιχαρακωνόμαστε και χωριζόμαστε από τους άλλους. Με την σταύρωση αυτή μπορούμε να πραγματώσουμε τα έργα της πίστεως, εντός της Εκκλησίας, όπου σωζόμαστε όλοι μαζί και όχι ατομικά. Και γι' αυτό ο σταυρός είναι η αγάπη προς όλους, ακόμη και προς τους εχθρούς. Έτσι καταξιώνεται η πίστη!

**Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, έγινε και το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των μουσικών της Παλαιάς Φιλαρμονικής Κέρκυρας.**

Σε προσφώνησή του ο Μητροπολίτης Κέρκυρας κ. Νεκτάριος, αφού ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, επαίνεσε την χορωδία του Ιερού Προσκυνημάτων για την προσφορά τόσο στον τόπο και την διατήρηση του πολιτισμού και της παράδοσης της Κέρκυρας, αλλά και στην μετοχή και διακονία της θείας λατρείας, όπως επίσης και εξέφρασε την χαρά του που υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος της Εκκλησίας με τον πολιτισμό, όπως υπηρετείται από τις Φιλαρμονικές και την χορωδιακή πολυφωνική μουσική!